



DE KERKKLOK

De Kerkklok, jrg.83; nr. 1 januari 2018 Uitgever: Hervormde gemeente te Veessen

Meditatie

Meditatie n.a.v Johannes 1:18: “Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen”. (Johannes 1:18).

Een merkwaardig begin in het evangelie van Johannes. Johannes heeft in de opening van zijn evangelie geen Jozef en Maria, geen kindje in de kribbe.

Hij spreekt niet over de bekende figuren van de kerststal, maar alleen over Jezus Christus die hij aanduidt met grote woorden: Woord, Leven, Licht. Het duizelt je bijna als je het leest.

Ja er is natuurlijk een heleboel over Jezus te zeggen:

Hij is een bijzonder mens, een wijze rabbi, een wonderdoener, en er zijn een heleboel mensen die Hem zo zien...

Jezus..., ja dat was toch wel een wijze man, die hield van mensen, hij heeft prachtige dingen gezegd, hij zette er alles voor in.

Jezus, die past in het rijtje Gandhi, moeder Teresa, Mandela...

Maar het laatste, het diepste woord over Jezus...

Daar moet je een geloofssprong voor maken.

Dat is namelijk wat Johannes ons over Jezus zegt:

In Hem komt God zelf naar ons toe.

Gods hart gaat voor ons open in Jezus.

Enige jaren geleden had ik met een paar andere predikanten onze jaarlijkse Kerstwandeling. Dat doen we elk jaar, zo na de Kerstdagen, samen een dag de Kerstdrukke er uit wandelen, uitwaaien...

Die keer liepen we een tocht van 16 kilometer rondom Amsterdam, langs het IJ, mooie dorpjes als Durgerdam en Ransdorp...

En het laatste stukje liepen we weer langs het IJ naar het pontje achter het Centraal Station.

En dan varen er van die grote vrachtschepen langs. We bekeken dat en zagen ook de namen. Altijd mooi, de naam van een schip, dat zegt vaak iets over de schipper, de eigenaar: over je verwachtingen, over je instelling, over je levenshouding.

Op zeker moment kwamen er pal achter elkaar twee van die enorme boten langs. De eerste heette: in spe. Dat is latijn. Het betekent letterlijk: met hoop. Het zijn Latijnse woorden die vaak ook in het geloof worden gebruikt: in spe, met hoop, hoop op Jezus, daar wil ik het van verwachten, daar ligt mijn anker, mijn toekomst.

En terwijl ik daar nog een beetje stond te mediteren over die mooie naam die zo maar langsvoer, kwam er meteen zo'n tweede, grote boot achteraan. Atlantic Power, stond daar op de boeg.

Atlantic Power, atlantische kracht, dat is even wat anders, een andere instelling, levenshouding ook.

En dan denk ik: die beide schippers doen het zelfde soort werk.

Ze moeten er allebei even hard tegenaan, midden in onze werkelijkheid van handel en crisis en noem maar op.

Ook zij gaan beiden het nieuwe jaar in met alles wat het je al dan niet brengen zal.

Maar wat een verschil in levenshouding?

Waar ligt je ankerpunt?

In spe of Atlantic Power?

Met hoop of atlantische kracht?

Ik wens u en jou een goed 2018 toe als leerling van Jezus! Dat onze hoop is op de God en Vader van onze Here Jezus Christus.

Ds. Wijnand Sonnenberg.

EXTRA COLLECTES BIJ DE DIENSTEN

Zondag 14 januari collecte van Nederlandse Bijbelgenootschap.

Het NBG brengt de Bijbel dichtbij. Van de Bijbel in Gewone Taal tot een nieuwe Bijbelvertaling voor Burkina Faso. En van debijbel.nl tot het Bijbelfestival voor gezinnen. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen.

21 januari, collecte Pastoraat: Daar zijn waar de schipper is

Binnenvaartpredikanten Dirk Meijvogel en Louis Krüger vormen samen met tientallen vrijwilligers het pastoraal team voor 450 schippersfamilies die varen op de waterwegen van West-Europa. Voor deze varende gezinnen zijn er havenkerken en binnenvaartpredikanten.

Binnenvaartpredikanten willen daar zijn waar de schipper is: in crisissituaties, bij ziekte, financiële zorgen, maar ook bij vragen over geloofsopvoeding en relatieproblematiek. De vrijwilligers hebben veel contact met de predikanten en kunnen signalen uit de schipperswereld snel doorgeven. De predikanten bezoeken de schippers op hun schepen.

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor bijzondere vormen van pastoraat aan mensen die zich buiten het bereik van de plaatselijke gemeente bevinden, zoals pastoraat aan schippers maar ook bijvoorbeeld luchthavenpastoraat.

Rondom de kerkdienst

De komende diensten hopen we met elkaar in de diensten waarin ik voorga te lezen uit het Johannes evangelie. Eigenlijk volg ik bijna altijd tussen kerst en Pasen een lezing uit één van de evangeliën. Daarna preek ik meestal uit andere Bijbel gedeelten. Nu dus het evangelie van Johannes. Hieronder treft u een inleiding op dit evangelie aan. Zondag 7 januari hebben we al een begin gemaakt. Tekst voor de prediking was Johannes 1 vers 14: "Het woord is mens geworden en heeft onder ons gewoond, vol van goedheid en waarheid en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader".

Ds. Wijnand Sonnenberg

Johannes wordt met een adelaar vergeleken.

Het Johannes-evangelie.

De komende tijd hopen we in de diensten waarin ik voorga stil te staan bij het Johannes-evangelie. Deze evangelist wordt vaak vergeleken met een adelaar. Hij vertelt over het leven en sterven van Jezus vanuit een wijds perspectief. "De adelaar kenmerkt zich niet alleen door stoutmoedige wiekslag en hoge vlucht, maar ook door zijn scherpe blik. Niet voor niets is de arend beeld van JHWH God de HEER dat Hij 'zeer hoog woont en zeer laag neerziet'. Johannes wijze van vertellen neemt een hoge vlucht, maar hij vertelt niet in vogelvlucht. Zijn aandacht voor kleinigheden is minstens zo opvallend als zijn grootse visie en grandioos uitzicht'. (Willem Barnard in 'Stille omgang')

Hoofddoel van Johannes is te documenteren dat Jezus de Christus is de Zoon van de levende God' *opdat u gelovende, het leven hebt in zijn naam.* (Joh. 20:30,31). Telkens vermeldt hij kleinigheden die de andere evangelisten niet hebben. Zo vermeldt hij bv. dat bij de opstanding van Jezus de "zweetdoek" keurig opgerold ter zijde lag. Het is verrassend hoezeer Johannes aandacht heeft voor de menselijkheid van Jezus. Maar het accent bij Johannes ligt toch zeker bij de heerlijkheid van Christus. Johannes tekent de kruisiging als verhoging. Het betekent een verhoogd worden aan het kruis, maar tegelijk houdt het ook een verheerlijking in.

Ik ben-teksten

Opvallend in het johannes evangelie zijn de zeven Ik ben-uitspraken. Bijvoorbeeld de uitspraak: *Ik ben het Licht der wereld.* Met deze uitspraken identificeert Jezus zich met God zelf.

Anti-gnostiek

Johannes gaat met zijn evangelie in tegen de zgn. Gnostiek. Deze beweging kenmerkt zich door een minachting vooral het stoffelijke. Vandaar de grote nadruk die Johannes legt op het Woord dat **vlees** werd (Joh. 1:14!

=====

‘Bouwers gezocht!’

Over dit thema werken we tijdens de Kind School Kerk week.



Kerk en School

Op zondagmorgen 11 februari om half 10 heten we de kinderen en ouders van De IJsselvallei van harte welkom bij ons in de kerkdienst in Vorchten. De dienst zal in het teken staan van het thema 'Bouwers gezocht!' en kinderen van De IJsselvallei zullen in deze dienst ook hun 'steentje bijdragen' door tijdens de verschillende onderdelen van de dienst een taak op zich te nemen. In de week ervoor hebben de kinderen gewerkt over dit thema. We kijken uit naar de dienst!

=====

Op **18 februari 2018** zal de Andreascantorij uit Hattem o.l.v. Harm Jansen hun medewerking verlenen aan deze kerkdienst.

=====

UIT DE PASTORIE

Wat zal de toekomst ons brengen?

Inmiddels liggen de kerstdagen en de jaarwisseling alweer achter ons en zijn we alweer ruimschoots in het nieuwe jaar aangekomen. Met dankbaarheid kijken we terug op de achter ons liggende kerstdagen en jaarwisseling. Te midden van al die onrust mochten we als gemeente zondag aan zondag ons houvast zoeken en vinden in de beloften van het evangelie. Zoals gezegd kijken we terug op gezegende kerstdagen. Dat begon al met de kerstontmoeting georganiseerd door onze bezoekdames en heren. Wat waren er velen op af gekomen en wat was het een goed samen zijn. Dank aan de organisatie. Fijn dat onze gasten uit Pakistan aanwezig waren en naast praktisch hulp een geweldige inhoudelijke bijdrage hadden. Dank ook aan allen die hun bijdrage geleverd hebben rondom de Kerst-inn, de kerstdiensten en de diensten rond de jaarwisseling. Heel erg fijn dat Tuum-Est toch , ondanks de afzegging van hun dirigent, op het laatste moment toch gezongen heeft in deze dienst. Heel veel lof voor Tineke die bereid was in te vallen voor de dirigent. En uiteraard vergeten we in onze dank niet de geweldige bijdrage van de kinderen samen met de leiding van de kindernevendienst. Ik maak ook van de gelegenheid gebruik om te danken voor de nieuwjaarswensen die we uit uw midden mochten ontvangen. Miny en ik wensen op onze beurt ook u allen een gezegend 2018 toe. Wij onderstrepen onze wensen met de woorden van het gedicht

Klaarlichte nacht.

*Klaarlichte nacht
groot nieuws is gebracht.
God zal van de dood ons bevrijden.
Aarde, ontwaak,
het licht dat ons raakt
zal vrede en vreugde verspreiden,
de steppe wordt grazige weide.
Ria Borkent, NLB: 508*

Wij wensen u de Vrede van onze God.

Hartelijke groet,

Wijnand en Miny Sonnenberg.

UIT DE GEMEENTE

JARIGEN

Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, in het bijzonder degenen die de leeftijd der sterken mochten of nog hopen te bereiken.

Maand januari

26-01	Dhr. G. van Egteren
27-01	Dhr. G. Booij
28-01	Mevr. C. van Marle-Dokter
30-01	Mevr. G. Wijenberg-Bekamp
31-01	Mevr. J. van den Belt-Witteveen
31-01	Dhr. G.J. Tessemaker

Maand februari

16-02	Dhr. A.J. Dijkslag
18-02	Mevr. A.E. Borgardijn-Weersma
25-02	Dhr. H.A. Borgardijn
26-02	Mevr. B. van Hooren

ZIEKEN

Dhr. Rakhorst, Veesser Enkweg 48, verblijft op dit moment in de Wendhorst in Heerde. Een moeilijke weg voor hem en zijn vrouw. Het was fijn dat hij en zijn vrouw toch nog bij onze kerstmiddag konden zijn. Wij leven met hem en zijn vrouw mee.

MUTATIES GEMEENTELEDEN

Ingekomen	Jeroen van den Brink	uit	Epe
Interne verhuizing	Frederik Bomhof	in	Veessen

KERKENRAAD / KERKRENTMEESTERS



Actie Kerkbalans 2018

De kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente van Veessen willen u allereerst bedanken voor uw bijdragen aan de Actie Kerkbalans van het afgelopen jaar. Met uw bijdrage kunnen we onze kerk het middelpunt van het dorp laten zijn, wekelijks onze diensten vieren en omzien naar elkaar. Ook in 2018 is uw bijdrage weer van belang. Hiermee steunt u het werk dat vanuit onze gemeente verricht wordt: pastorale zorg, de speciale vieringen rondom Kerst, Pasen en Pinksteren en natuurlijk de wekelijkse samenkomsten rondom woord en sacrament.

Daarnaast wordt uw bijdrage gebruikt voor onderhoud aan gebouwen, verwarming, verlichting en de kosten van jaarlijks terugkerende activiteiten. We hopen dat u ook dit jaar weer wilt bijdragen aan Actie Kerkbalans. Misschien bent u zelfs bereid na te gaan of u uw bijdrage voor 2018 iets kunt verhogen.

In de week van 22 januari worden de enveloppen bezorgd en tussen 29 januari - 3 februari zullen de antwoordenvoloppen weer worden opgehaald.

Informatie over fiscale aftrekbaarheid van uw gift:
www.kerkveessen.nl/giften-anbi

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

=====

KERKENRAADSVERGADERING

Maandag 05 februari

DATA KRINGEN

Inburgering

De eerstvolgende keer dat we in 2018 bijeen hopen te komen is op dinsdag 23 januari. We bespreken met elkaar Thema 5 uit het boekje Over de grens met Paulus (Blz31 vv). De voor volgend jaar geplande data zijn tot nog toe verder: Dinsdag 20 februari en Dinsdag 20 maart. Dinsdag 20 februari willen we een begin maken met het eerste hoofdstuk uit het boekje 't t Is niet te hoog 't is niet te diep (pag. 9-17) . Aanvangstijd: 20.00 uur.

Zus en Zo

Week 02 – 11 januari
Week 06 – 08 februari
Week 10 – 08 maart
Week 14 – 05 april
Week 20 – 17 mei
Week 24 – 14 juni
Week 28 – 12 juli

Week 04 – 25 januari
Week 08 – 22 februari
Week 12 – 22 maart
Week 16 – 19 april
Week 22 – 31 mei
Week 26 – 28 juni

Gebedskringavonden

Maandag 12 februari
Maandag 09 april
Maandag 11 juni

Maandag 12 maart
Maandag 14 mei

Leerhuis

Onze volgende bijeenkomst is gepland op donderdag 18 januari om 20.00 uur bij de familie Nederveen. Onderwerp: Heilige strijd. Annet Buitendijk zal een inleiding verzorgen over het boek van Beatrice de Graaf. Een belangrijk thema. Onderkant formulier

De andere geplande data zijn:

15 februari
22 maart



Koffie ochtend

Iedereen is hartelijk welkom op de koffieochtend in “De Boerbrink”

De koffie staat klaar op vanaf half 10:

17 januari

21 februari

28 maart paasmaaltijd

VOOR DE GEMEENTE

Gerrit Achterberg.

Al eerder melde ik u dat eens in het jaar een groep collega's met hun partners een aantal dagen bij ons te gast zijn. Dit keer zijn we naar Elburg geweest en hebben ons gebogen over de dichter Gerrit Achterberg. De ouderen onder ons weten nog wel dat hij een persoonlijke vriend was van de vroeger zo bekende ds. Doornebal. Deze dominee uit Oene had destijds via het kerkblad een inhoudelijke en humoristische briefwisseling met ds. de Boer uit Veessen. Die briefwisselingen gingen als een soort kroniek de hele wereld over. Eén van onze studie vrienden, Dr. W. de Bruin uit Stolwijk, maakte voor zijn kerkblad een hele serie naar aanleiding van die dagen in Veessen. Hieronder de bijna gehele tekst van zijn eerste bijdrage.

POËZIE EN GELOOF: GERRIT ACHTERBERG (1)

In onze Bijbelvertalingen is het niet altijd zichtbaar. Toch bestaat een groot deel van de Bijbel qua vorm en opbouw uit poëzie. Gedichten dus. In een gedicht kunnen gedachten en gevoelens worden uitgedrukt, die je niet kwijt kunt in een feitelijk, puur verhalend relaas. Zou het daarmee te maken hebben dat Bijbelschrijvers – geïnspireerd door Gods Geest – zo vaak die vorm benutten? Hoe dat ook zij, ook in onze tijd kennen we het gedicht als een aansprekende vorm om iets te verwoorden dat boven een feitelijke weergave uitgaat. Iets van verrassing, van verwondering, van een schokeffect soms. Iets van het geheim. Het geheim van het geloof bijvoorbeeld. Want het evangelie bevat een Geheim dat onze menselijke woorden nooit geheel kunnen omvatten. En de confrontatie met het

evangelie wekt verrassing, verwondering, of ook een intense schok en (heilzame) verwarring. Het gedicht leent zich bij uitstek om aan deze dingen te ‘raken’ en ons daarmee in het hart te raken...

In deze eerste aflevering nemen we een kleine ‘duik’ in het leven van de dichter Gerrit Achterberg. Met een groep collegae en partners las ik zijn gedichten tijdens drie gezamenlijke dagen van inspiratie en toerusting. En in deze Kerkklok, die met z’n woordental tussen een kleine en grote editie uitkwam, vullen we zo de ruimte op een wijze die u en jou – naar ik maar zo vrij ben te hopen – enige vreugde mag verschaffen.....



De Hervormde kerk van Langbroek, waar hij is gedoopt.

Gerrit Achterberg is in 1905 geboren in het plaatsje Neerlangbroek (bij Doorn). Hij was de derde in een gezin met acht kinderen. Zijn vader werkte als koetsier bij een daar woonachtige graaf. Het geloof speelde in het gezin een grote rol. Het gedicht ‘Eben Haëzer’ lijkt een soort van terugblik van Gerrit Achterberg op zijn jeugd, waarbij hij (zoals vaak in zijn gedichten) tal van elementen invlecht die niet direct in zijn eigen leven terug te vinden zijn. Het eerste deel van het gedicht beschrijft het gezinsleven in een boerderij, die kennelijk de Bijbelse naam ‘Eben Haëzer’ draagt. Let wel: het gezin Achterberg woonde zelf op boerderij ‘Klein Jagersteyn’. Let er op hoe de woorden ‘ziel’ en ‘eeuwig’ in de eerste en tweede – ogenschijnlijk zo huiselijke – strofen vooruitwijzen naar een dieper, geestelijk niveau.

De derde en vierde strofen (met elk drie regels overeenkomstig de door Achterberg vaak gebruikte versvorm van het sonnet) maken deze geestelijke diepte nog veel tastbaarder. De ronde vorm van de lijnkoeken riep bij de dichter de associatie op met de hostie in de Rooms-katholieke mis (hoezeer zijn eigen opvoeding als gereformeerd-protestantse jongen daar ver vanafstond). In de tong van de koe die zich om deze lijnkoek/

hostie krult, herkende Achterberg het christelijke symbool van de vis: het oude Ichthus-teken waarvan de (Griekse) letters stonden voor de belijdenis: 'Jezus Christus (is) Gods Zoon (en) Redder'.

In de laatste regels lijken somberheid en donkerheid te overheersen. Was het geloof van zijn jeugd alleen een schim, helemaal verweven met het boerenleven, maar los daarvan zonder al te veel betekenis? Was het enkel iets van vroeger tijden (vader's aderen beginnen te verkalken)? En wat moeten we met een zin als 'Godsdienst hing zwaar tegen de balken'? Klinkt daarin enkel 'zwaarte' door, of proberen we – in de context van het hele gedicht, ook een geborgenheid waar de dichter naar terugverlangt?

Evenals bij schilderijen geldt ook van gedichten dat ze een groot deel van hun betekenis krijgen in de ontmoeting met degenen die ze ter hand nemen. Daarom: neem, lees en laat jezelf (al dan niet) aanspreken:

Eben Haëzer

Besloten zaterdagavond bij ons thuis,
Mistvoeten liepen sluipend langs de schuur.
Er was geen ziel meer buiten op dat uur;
de blauwe boerderij een dichte kluis.

Daar woonden wij bijeen met man en muis.
Door koestralraampjes viel een richel vuur
uit goudlampen op deel, eeuwig van duur
en stil van lijnkoeken en hooi in huis.

Mijn vader celebreerde er de mis:
de koeien voeren, plechtig bij de koppen.
Hun tong krult om zijn handen als een vis.

Een schim, diagonaal tot in de nokken.
Godsdienst hing zwaar tegen de hanebalken.
Zijn aderen beginnen te verkalken.

=====

REANIMATIECURSUS

Beste mensen,

In februari 2018 wordt er door mevrouw Noordman weer AED-reanimatiecursus gegeven in "De Boerbrink".

Men kan zich hier voor opgeven voor de volgende data, dinsdag 6 februari 2018 of donderdag 8 februari 2018.

De avond duurt van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Voor koffie met een kleine versnapering wordt gezorgd.

Ik hoop weer op een goede opkomst.

De kosten zijn € 12,50 per persoon. Wie nog geen lesboekje heeft kan dit verkrijgen voor € 5,00

Opgave graag bij mij,

Dirkje Pieltjes

IJsseldijk 67

Veessen

Telefoon 0578-631483 en/of 06-57757564.

Ps. "De groep van Winny Boersma krijgt op 13 februari de cursus AED en reanimatie. Deze groep is vol.



=====

VERANTWOORDING COLLECTEN EN GIFTEN

Collecten	Totaal collecten Kerkrentmeester	€	523,40
	Totaal collecten Diaconie	€	317,95
	Oudejaarscollecte	€	91,60
Extra collecte	Grip op de Knip	€	74,05
	Kinderen in de Knel	€	186,15
Onco Sarcomen	Gift via bank	€	250,00
Verjaardag fonds	November		
	Mevr. F. van der Scheer	€	85,00
	December		
	Dhr. van Dieren	€	41,00
Giften	voor de kerk		
	via Mevr. H. Mulder	€	20,00
	via Dhr. W. Pieltjes	€	10,00
	via de Kerkenraad	€	250,00
	via de Bank	€	300,00
	via de Giro	€	60,00
	via Dhr. W. van Dieren 2 x € 10,00	€	20,00
	voor fruitdozen		
	via Dhr. W. van Dieren, totaal	€	30,00
	via Mevr. I. Bomhof	€	30,00
	via Mevr. A. Pleiter	€	15,00
	via Dhr. J. Bastiaannet	€	40,00
	via Mevr. W. Karrenbeld	€	10,00
	via Mevr.H. Mulder	€	10,00
	??	€	25,00
Voor de kerk, als dank voor de bloemen			
via Dhr. Nederveen (2x € 10,00)	€	20,00	
via Dhr. J. Bastiaannet	€	10,00	
via de bank			
voor onderhoud gebouwen	€	25,00	
Totaal Collecten en giften	€	2.444,15	

Alle gevers hartelijk dank!

KERKKLOK

De kerkklok wordt samengesteld door Willy Wullink.
Kopij graag aanleveren, via e-mail, of anders aan huis.
Adres: Veerstraat 5, 8181 VW, Heerde

e-mail: willywullink@hotmail.com

Kopij kerkklok inleveren voor

Donderdag voor donderdag 01 februari a.s.

Onze website is: www.hervormdegemeenteveessen.nl

COLLECTEMUNTEN

Collectemunten kunt u bestellen door het te besteden bedrag te storten ten name van Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Veessen.

- girorekening: NL10 INGB 0004 4822 10
- bankrekening: NL71 RABO 0326 5464 64

Onder vermelding van naam en adres. De munten dienen in hoeveelheden van 25 stuks of een meervoud daarvan te worden besteld.
De afgedrukte tabel maakt duidelijk om welke bedragen het gaat:

25 stuks	€	18,75	50 stuks	€	37,50
75 stuks	€	56,25	100 stuks	€	75,00

Na het storten van een bedrag, onder vermelding “collectemunten”, worden de munten bij u thuis bezorgd.
Kerkelijke en andere collecten zijn alleen aftrekbaar voor de belastingdienst indien u daarvan een bewijs hebt.
Door deze munten op bovenstaande wijze te bestellen, creëert u een fiscale aftrekpost.

ROOSTERS

BOERBRINK SCHOONMAKEN	
11/17 – 02	de dames Nijmeijer-van Welsum / Van Dieren-Bonhof
11/17 – 03	de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder Wijenberg
KERK SCHOONMAKEN	
04/10 – 02	de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenberg
11/17 – 02	de dames Iris Wonink / Wonink-De Witte
18/24 – 02	de dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen
25/03 – 03	de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen
04/10 – 03	de dames Karrenbeld-Bomhof / Witman-Eikelboom
11/17 – 03	de dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum
18/24 – 03	de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenberg
ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS	
04/10 – 02	de heren H. v. Welsum / J. Dijkslag
11/17 – 02	de heer G. Wonink
18/24 – 02	de heren G. Booy / J. Booy
25/03 – 03	de heren G. Karrenbeld / W. Schoonhoven
04/10 – 03	de heren H. Bosman / G.J. Tessemaker
11/17 – 03	de heren W. Pieltjes / H. Huiskamp
18/24 – 03	de heer W. Wullink
RANDOM DE KERK	
04/10 – 02	dhr. K. Witman
11/17 – 02	de heer G. Wonink
18/24 – 02	dhr. W. Schoonhoven
25/03 – 03	dhr. G.J. Tessemaker
04/10 – 03	dhr. H. v. Welsum
11/17 – 03	dhr. J. Nederveen
18/24 – 03	dhr. J.W. Wullink
GRASMAAIEN RANDOM DE KERK	
Het grasmaai seizoen voor 2017 zit er weer op. Nieuw schema staat in het voorjaar 2018 weer in deze kerkklok	

ROOSTERS BIJ DE EREDIENSTEN
Aanvang Eredienst zondagmorgen: 09.30 uur
Avonddienst: zondag 19.00 uur
Door de week: 19.30 uur

Zondag 14 januari

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. H. Hakkert
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. M. v. Welsum
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Dhr. W. van Bessen
Diaken	: Dhr. W. van Dieren	Telefoon	: 0578-631451
Kerkvoogd	: Dhr. B. v. d. Scheer	Antependium	: groen
Koster	: Dhr. H. Bosman	Deurcollecte	: Ned. Bijbel Genootschap

Zondag 21 januari
Viering Heilig Avondmaal

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. E. Luikens
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Annelies
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. A. Witman
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Mevr. G. Bomhof
Diaken	: Dhr. W. van Dieren	Telefoon	: 0578-631356
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: wit
Koster	: Dhr. B. v. d. Scheer	Deurcollecte	: Pastoraat

Zondag 28 januari

Voorganger	: Ds. J.P. van Ark	Organist	: Dhr. T. Hoogers
Uit	: Wapenveld	Kindernevendienst	: geen
Telefoon	: 06-21879108	Kinderoppas	: Mevr. A. Pleiter
Ouderling	: Dhr. G. Visser	Kerkauto	: Mevr. J. Bos
Diaken	: Dhr. W. van Dieren	Telefoon	: 06-12157015
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: groen
Koster	: Dhr. J. Nederveen	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 04 februari

Voorganger	: Dhr. C. Weeda	Organist	: Dhr. H. Schijve
Uit	: Deventer	Kindernevendienst	: Joukje
Telefoon	: 0570-514878	Kinderoppas	: Mevr. W. Karrenbeld
Ouderling	: Dhr. G. Visser	Kerkauto	: Dhr. G. Pleiter
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-964793
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. W. van Dieren	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 11 februari

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. M. Westenberg
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. I. Bomhof
Ouderling	: Dhr. G. Visser	Kerkauto	: Dhr. W. Wullink
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-631436
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: groen
Koster	: Dhr. G. Pleiter	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 18 februari

1^e zondag 40-dagen tijd

Met medewerking van Andreas Cantorij Hattem

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. J. Bosch
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Miny
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. A. van Dieren
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr. G. Wonink
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-694367
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Paars
Koster	: Dhr. G. Visser	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 25 februari

2^e zondag 40-dagen tijd

Voorganger	: Ds. M. Zoeteweyj	Organist	: Dhr. E. Luikens
Uit	: Lemele	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0572-331322	Kinderoppas	: Mevr. M. van Welsum
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr. J. Bastiaannet
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-692916
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Paars
Koster	: Mevr. H. Mulder	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

		6	4	7		1	5	9
9	2	5	1	8	6		4	
	4	7			3		2	6
	3	8	2	4		6		5
	6	9	8		7	2	1	4
	1	2		5	9			8
	9		7	6	4			3
6	5	4		2			7	1
8		3	9		5	4	6	2



8	7	3	9	1	5	4	6	2
6	5	4	3	2	8	9	7	1
2	9	1	7	6	4	5	8	3
4	1	2	6	5	9	7	3	8
5	6	9	8	3	7	2	1	4
7	3	8	2	4	1	6	9	5
1	4	7	5	9	3	8	2	6
9	2	5	1	8	6	3	4	7
3	8	6	4	7	2	1	5	9

COLOFON

Predikant: Ds. W.G. Sonnenberg

Kerkstraat 27
8194 LT Veessen
Tel: 0578 - 631368

e-mail: pastorie@kerkveessen.nl
06-26642280

Website: www.hervormdegemeenteveessen.nl

Ouderlingen:

Dhr. G. Visser (scriba)
0578 - 631654
Veesser Enkweg 8
8194 LL Veessen
e-mail: scriba@kerkveessen.nl

Mevr. K. Huiskamp 0578 - 631201

(Jeugdouderling)

Dhr. J. Nederveen 0578 - 631252

Ouderlingen - Kerkrentmeesters:

Dhr. G. Pleiter 0578 - 694793
J. Bastiaannet 0578 - 692916

Kerkrentmeester

Dhr. B. van der Scheer 0578 - 631270
e-mail: kerkvoogdij@kerkveessen.nl

Diaken:

Dhr. H. Bosman 0578 - 631457
Dhr. W. van Dieren 0578 - 631370
Mevr. H. Mulder 0578 - 631489
e-mail: diaconie@kerkveessen.nl

Administratie:

Dhr. J. Nederveen
(ledenadministratie) 0578 - 631252
e-mail: leden@kerkveessen.nl

Mevr. J. Witman
(boekhouding) 0578 - 631479

Coördinatie organisten

Mevr. T. Visser 0578 - 631654

Begraafplaats:

Onderhoud:
Dhr. B. van der Scheer 0578 - 631270
Administratie:
Dhr. G. Kouwenhoven 0578 - 631778
Email: verhuur@kerkveessen.nl

Grafdelver:

Regratec 0572 - 360262

Kerkklok:

Mevr. W. Wullink
e-mail: willywullink@hotmail.com

Collectebonnen / Giften

t.n.v. Kerkvoogdij H.G. Veessen
bank: NL71 RABO 0326 5464 64
giro: NL10 INGB 0004 4822 10

Giften Diaconie:

Diac. Herv. Gem. Veessen
bank: NL08 RABO 0326 5033 66