



DE KERKKLOK

De Kerkklok, jrg.83; nr. 2, februari 2018 Uitgever: Hervormde gemeente te Veessen

Meditatie

Molens en malen in de Bijbel

Door W. Staat

Een revolutie in de ontwikkeling van de mensheid was het begin van de landbouw en de verbouw van graan. Probleem was wel hoe je het moest eten. En dan komen we bij molens terecht. Ieder mens heeft daar mee te maken. De primitiefste molen is je eigen gebit. In de Dikke Van Dale wordt aan maalsters de betekenis kiezen gegeven. Wij malen ons voedsel en zijn dus malende. Wie met de Statenvertaling vertrouwd is kent de tekst in Prediker 12 : 3 waar wordt gemeld dat de maalsters zullen stilstaan (in de N.V. gaat het over maalsters die langzaam verdwijnen). Hier gaat het over het ouder worden en daar hoort bij dat je gebit achteruit gaat, zeker toen.

Wij hebben alle woorden die verband houden met malen aan het Latijn ontleed. In die taal heten de kiezen molaris, wordt een molensteen een mola genoemd, een molenaar een molitor. Over onze maalsters gaat het ook in Openbaring 18 : 22 waar staat dat het geknars van de molens verzwakt. In de nieuwe vertaling lezen we: 'het geluid van de molen zal nooit meer in je klinken. We vinden het malen zo belangrijk dat we van maaltijd spreken als we gaan eten (Duits: Mahlzeit, Engels: meal). Een oud spreekwoord zegt: de mond is een gaande molen. Een ander: mijn molen maalt niet meer.

Het fijnmaken van tarwekorrels met je kiezen vergt een lange maaltijd. Je maalsters kunnen het slecht aan. Daarom zocht de mens middelen om graan beter voor consumptie geschikt te maken. De eerste oplossing waren wrijfstenen, waartussen het koren werd fijngewreven tot meel. Je kunt graan ook stampen in een vijzel. Een derde oplossing was de handmolen. Die bestaat uit twee maalstenen, de bovenste, de looper, draait. De onderste, de ligger, ligt stil. Dit wrijven met stenen, stampen in vijzels en malen met de handmolen was allemaal erg zwaar. Was je klaar dan had je een brei waarvan je brood kon bakken. Je kon die brei ook bewaren voor later maar moest het dan eerst roosten.

Deze oude soorten molens komen we alle tegen in de bijbel. In Numeri 11 : 8, waar Mozes schrijft over het manna meldt de Statenvertaling: „het volk liep hier en daar en verzamelde het en maalde het met molens of stiet het in mortieren”. De molens zijn hier handmolens, de mortieren vijzels. Zo is het trouwens ook vertaald inde N.V. en de N.B.G.

Jesaja 47 : 2

Pak de handmolen, maal het graan (N.V.). Neem de molen en maal meel (S.V.).

Jeremia 25 : 10:

Ik laat de vreugdezangen verstommen, bruid en bruidegom zullen niet langer van vreugde zingen, het geluid van de handmolens zal versterven en het licht van de lampen zal doven (N.V.) De Statenvertaling vermeldt hier molens. De kanttekenaren melden dan: begrijp dat de handmolens in een zo grote stad in groten getale aanwezig waren.

Klaagliederen 5 : 13 over de wegvoering naar Babel: Jongemannen moeten molenstenen torsen (N.V.) Ze hebben de jongelingen weggenomen om te malen (S. V.). Volgens de kanttekeningen ging het hier om handmolens en mortieren.

Richteren 9 : 52 en 53: Abimelech bestookte de toren van dichtbij. Toen hij de poort naderde om de toren in brand te steken gooide een vrouw een maalsteen op zijn hoofd, waardoor zijn schedel werd verbrijzeld. (N.V.)

Toen kwam Abimelech tot aan den toren, en bestormde dien, en hij genaakte tot aan de deur des torens, om dien met vuur te verbranden. Maar een vrouw wierp een stuk van een molensteen op Abimelechs hoofd, en zij verpletterde zijn hersenpan. (S.V.)

De bijbel meldt stellig dat molenstenen een belangrijk bezit vormden. In Deuteronomium 24 : 6 lezen we: Men zal beide molenstenen, immers den bovensten molensteen, niet te pand nemen, want hij neemt het leven te pand. (S.V.)

Het is verboden een handmolen of een maalsteen in pand te nemen, want daarmee neemt u iemands leven in pand. (N.V.) Alsjeblieft. Hieruit blijkt zonneklaar dat molens van levensbelang waren.

Het malen met de hand was zwaar werk, Dus zon de mens op methoden die minder zweetdruppels kosten. Dat leidde tot de rosmolen. De bovenste molensteen door een dier rondgedraaid. In de Bijbelse tijden was dat een os of een ezel, later kwam ook het paard in zwang. Maar meestal bracht een mens de stenen in beweging. Omdat het zulk zwaar werk was haalde een man die ook maar een beetje van stand was er zijn neus voor op. Maalwerk was voor zijn vrouw.

In Mattheus 24 : 41 staat: Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de een zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden. (S.V.)

Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. (N.V.)

Dat het molenaar schap werkelijk als het naaste beroep werd gezien, dat in laag aanzien stond blijkt wanneer Mozes bij de farao de tiende plaag aankondigt. In Exodus 11 : 5 staat: En van alle eerstgeborenen in Egypteland zullen sterven, van Faraö's eerstgeborene af, die op zijn troon zitten zou, tot den eerstgeborene der dienstmaagd die achter den molen is. (S.V.)

En dan zullen alle eerstgeborenen in het land sterven, van de eerstgeborene van de farao, zijn troonopvolger, tot de eerstgeborene van de slavin die de handmolen bedient. (N.V.)

Daaruit blijkt dus ook dat het maalwerk aan slaven werd overgelaten, waardoor de vrouw des huizes er mooi onderuit kwam. Een andere oplossing was natuurlijk om gevangenen dit nare werk te laten doen. Dat blijkt in de bijbel uit de lotgevallen van Simson. In Richteren 16 : 21 lezen we (S.V.): en hij was malende in het gevangenhuis. Wie mocht denken dat hiermee bedoeld wordt dat Simson geestelijk in de war was wordt op het rechte spoor gezet in de Nieuwe Vertaling. Daar staat: In Gaza werd hij in de gevangenis gezet, waar hij meel moest malen.

Uit dit alles blijkt dat malen een heel oud beroep is. Sterker nog het is een zaak van leven en dood. Want wie niet maalt, zal niet eten. Vandaar dat het in de Bijbel werd verboden om je molensteen naar de pandjesbaas te brengen of op een andere manier te belenen.

De hand- en rosmolens uit de Bijbelse tijd werden vanaf de middeleeuwen opgevolgd door windmolens. Weer later in de geschiedenis kwamen motorische maalderijen. Maar hoe, je ook maalt, het gaat om het zelfde doel: het verkrijgen van meel of bloem, hetgeen moet resulteren in brood. Zoals staat in gezang 479 in het Liedboek van de Kerken: en vele korrels maken saam, een kostbaar brood in Uwe naam.

Onze molenaar Gerrit Kouwenhoven wilde over bovenstaande onderwerp schrijven, maar vond dit artikel kant en klaar op internet. Elke week schrijft hij in de kerkbode van de Veluwe over de diensten in onze kerk en over de molen. Deze stukjes worden over de hele Veluwe gelezen.



EXTRA COLLECTES BIJ DE DIENSTEN

Zondag 18 februari Collecte Jeugd- en Jongerenwerk

Op een zondagmiddag in Spijkenisse lopen een moeder en haar dochter schuchter de kerk binnen waar Kliederkerk plaatsvindt. Al snel verliezen ze zich in de creatieve werkvormen waarmee ze spelenderwijs een bijbelverhaal ontdekken. Ook genieten ze van een vertelling en een gezamenlijke maaltijd. Ze hebben weinig met de kerk, maar willen wel meer weten, vertellen ze. Na dit eerste bezoek komen ze regelmatig terug en nemen zelfs klasgenootjes en buurmeisjes mee. Afgelopen vijf jaar zijn meer dan 100 Kliederkerken gestart. JOP, Jong Protestant, brengt deze Kliederkerken via digitale en fysieke ontmoetingen met elkaar in verbinding. Ook ondersteunt JOP Kliederkerken met tips en advies om verder te groeien in geloof en creativiteit. Collecteer mee en help Kliederkerken om uitnodigende gemeenschappen te zijn voor alle leeftijden.

Zondag 04 maart Extra collecte St. Grip op de knip

Wij werken samen met de gemeente Heerde, de kerken, stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds, de Plu, maatschappelijk werk en veel andere bedrijven, instellingen en verenigingen in Heerde. Samen zorgen wij dat snel ondersteuning geboden wordt aan mensen met schulden en financiële problemen.

Zondag 11 maart extra collecte Voorjaarszendingsweek

Overall in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving.

Het grootste centrum van P3W staat in Padang Bulan, vlakbij Jayapura. Hier kunnen vrouwen terecht voor een cursus diaconaal werk van negen maanden. Wie niet (voldoende) kan lezen of schrijven, krijgt vooraf een alfabetiseringscursus van drie maanden. De meeste vrouwen die deze cursus volgen, komen van ver. Ze verblijven in het internaat van het centrum. Vaak hebben ze na de basisschool geen opleiding meer gevolgd. Ze weten nauwelijks hoe het leven er buiten hun dorp uit ziet.

Een opleiding bij het P3W levert hen geen diploma op, maar wel een brede basisvorming. Hierdoor kunnen ze hun leven beter inrichten. Vrijwel alle vrouwen die cursussen van de P3W hebben gevolgd, vervullen een voortrekkersrol in het dorp waar ze vandaan komen. Ze hebben meer kennis gekregen over de wereld buiten hun dorp. Zij richten vrouwenverenigingen op, leiden alfabetiseringscursussen en geven betrouwbare informatie over ziekten zoals aids. Ze zijn ook in staat om vrouwen te helpen die lijden onder geweld in hun gezinnen.

Zondag 18 maart Extra collecte voor Fam. V. Saane, Libanon.

Dit is de nieuwsbrief van Wilbert en Rima van Saane-Nasrallah, werkzaam in Beiroet, Libanon. Uitgezonden door PKN De Lichtkring in Alphen a/d Rijn, in samenwerking met Interserve.

Uitgezonden Dagelijks berichten de media over het Midden-Oosten. Gaza, Irak, Syrië een ook andere gebieden: het is zelden goed nieuws. Wie de ontwikkelingen volgt, kan alleen maar diep bezorgd zijn. Er lijkt geen einde te komen aan het geweld in de regio. In deze tijd verhuizen wij van Utrecht naar Beiroet, in de hoop de kerk van het Midden-Oosten en in het bijzonder die van Libanon te dienen. We zijn uitgezonden in het geloof dat het evangelie van Jezus Christus goed nieuws is dat mensen kan veranderen, juist op plaatsen waar haat, geweld en verdriet aan de orde van de dag zijn.

Ons werk

Voor ons kwam de roeping in eerste instantie uit Libanon zelf. Rima werd gevraagd om docent praktische theologie te worden aan de Near East School of Theology. Dit is een seminarium waar predikanten, kerkelijk werkers, jongerenwerkers en kinderwerker worden opgeleid voor kerken in Libanon, Syrië, Irak, Iran, Jordanië, Palestina en incidenteel ook voor andere landen. Rima's bijdrage zal liggen in onderwijs in pastoraat, liturgiek, homiletiek en andere praktische vakken.

Wilbert ontving een uitnodiging om 'campus minister' te worden aan de Armeense Haigazian University. Studenten kunnen hier allerlei studierichtingen volgen, zoals economie, biologie, maatschappelijk werk, orthopedagogiek en natuurlijk Armeense taal, cultuur en geschiedenis. Wilberts taken zijn het verzorgen van de wekelijkse diensten voor de studenten, bijbelstudies, onderwijs in Oude Testament en Nieuwe Testament, en het financiële hulpprogramma voor studenten die het collegegeld niet kunnen opbrengen.

Onze zendende

Onze zendende gemeente

Op zondag 13 juli PKN gemeente de Lichtkring in Alphen aan den Rijn ons uit. Ook al staan we nog aan het begin van ons werk in Libanon, toch is de gemeente al volop betrokken bij de uitzending en bij ons werk. De Lichtkring is een jonge gemeente met een pioniersgeest. We hebben gemerkt dat veel mensen in de gemeente een hart hebben voor de kerk in het Midden-Oosten en deze graag ondersteunen.

Onze gemeente in Beiroet

We sluiten ons weer aan bij de kerk waarbij we tijdens onze vorige uitzending betrokken waren:

de National Evangelical Church of Beirut (NECB). Dit is een kerk in het hart van de stad, die zowel Arabische als Engelstalige diensten houdt. De NECB zet zich in voor christelijk onderwijs in het land en probeert ook de nood van Syrische vluchtelingen te verlichten door verschillende hulpprogramma's.

Interserve

Wij worden uitgezonden als partners van de organisatie Interserve. Het doel van Interserve is het evangelie te verkondigen door dienstbaarheid, vooral aan de armsten in de Arabische wereld en Azië. Onze opdrachten passen bij deze opdracht. Interserve werkt waar mogelijk samen met de plaatselijke kerken. We zien er naar uit deel uit te maken van het Interserve team in Libanon. Met Interserve en onze zendende gemeente gaan we een uitzendingstermijn van vier jaar in.

Christina en Pieter

Voor onze kinderen Christina (9) en Pieter (3) is het een grote overgang: een nieuw huis, een

nieuwe school, nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Voor beiden hebben we plaats gevonden op

goede, gastvrije scholen in Beiroet. Christina begint op een internationale school, waar ze het programma zal volgen dat leidt tot het internationale baccalaureaat. Pieter gaat naar een Libanese school, waar meer nadruk

ligt op de Arabische taal, maar waar hij alle aandacht zal krijgen die hij nodig heeft. We hopen dat de kinderen zich snel thuis zullen voelen in hun nieuwe omgeving.

Libanon

Libanon is een land waar christenen en moslims al eeuwenlang met elkaar samenleven. Het bergachtige landschap heeft al vaak gediend als toevluchtsoord voor mensen in nood. Er is dan ook relatief veel vrijheid voor minderheden, dus ook voor christenen. Vandaar dat in en vanuit Libanon veel kerkelijk en zendingswerk gebeurt. In de afgelopen jaren zijn door de oorlog in Syrië veel vluchtelingen het land binnengekomen. Waarschijnlijk gaat het om meer dan anderhalf miljoen mensen. Dat is heel veel, op een bevolking van vier miljoen. Naar verwachting zullen ook veel Irakezen een veilig heenkomen zoeken in Libanon. De kerken in Libanon hebben op dit moment de handen vol aan het diaconale werk. Ze zoeken steun bij partnerkerken in andere delen van de wereld.

Extra collecte jeugd en jongerenwerk Zondag 08 april

In Tirupur, een industriestad in Zuid-India, werken maar liefst één miljoen mensen in de textielindustrie. Veel textielarbeiders zijn afkomstig uit andere delen van India. Eenmaal in de stad aangekomen, moeten hun kinderen bij dragen aan het gezinsinkomen waardoor ze niet naar school kunnen. Hoewel kinderarbeid verboden is in India, werken duizenden kinderen onder slechte omstandigheden in textielfabrieken. De organisatie SAVE spoort deze kwetsbare kinderen op. Als SAVE-medewerkers zien dat een kind aan het werk is, lichten ze de autoriteiten in. Deze halen het kind daar weg en nemen juridische stappen tegen de eigenaar. Vervolgens zoekt SAVE samen met de ouders naar mogelijkheden om het kind naar school te laten gaan. Collecteer mee zodat ouders hun kinderen naar school kunnen laten gaan in plaats van naar de fabriek.

Rondom de kerkdienst

De komende diensten hopen we met elkaar in de diensten waarin ik voorga, te lezen uit het Johannes evangelie. Na kerst zijn we daarmee begonnen en in de vorige Kerkklok heb ik een uitvoerige inleiding op dit evangelie geschreven. We prijzen ons gelukkig dat in de dienst van 18 februari de Andreas Cantorij uit Hattem aanwezig is.

Ds. Wijnand Sonnenberg

‘Bouwers gezocht!’

Over dit thema werken we tijdens de Kind School Kerk week.



Kerk en School

*Op zondagmorgen **11 februari** om half 10 heten we de kinderen en ouders van De IJsselvallei van harte welkom bij ons in de kerkdienst in Vorchten. De dienst zal in het teken staan van het thema 'Bouwers gezocht!' en kinderen van De IJsselvallei zullen in deze dienst ook hun 'steentje bijdragen' door tijdens de verschillende onderdelen van de dienst een taak op zich te nemen. In de week ervoor hebben de kinderen gewerkt over dit thema. We kijken uit naar de dienst!*

=====

Op **18 februari** zal de Andreascantorij uit Hattem o.l.v. Harm Jansen hun medewerking verlenen aan deze kerkdienst.

=====

Zondag 01 april, 1e paasdag zal VIVO haar medewerking verlenen aan deze dienst.

=====

Zondag 22 april zal De Dorpswachters tijdens deze dienst hun medewerking verlenen.

=====

UIT DE PASTORIE

Inmiddels is er wel het nodige gebeurd in ons dorp. Als hoogtepunt mag wel genoemd worden de plaatsing van het kozakkenbeeld bij de haven. Velen zijn daarbij aanwezig geweest en de pers had er veel belangstelling voor. Leuk die lokale geschiedenis. Helaas kon ik door ziekte niet aanwezig zijn. Wat dat laatste betreft, nog nooit eerder heb ik vanwege ziekte een reeds aangevangen kerkdienst niet kunnen afmaken. Dat gebeurde op 14 januari wel. Ik had naar de signalen van mijn lichaam moeten luisteren. Gelukkig kon onze broeder Jan Nederveen de dienst overnemen. Naar ik vernomen heb was dat voortreffelijk. De storm die over ons land heeft gewoed ging ook Veessen niet voorbij. Vele bomen zijn gesneuveld, dankpannen gingen van de daken. Gelukkig hoorden we niet van persoonlijke ongelukken in ons dorp. Veel moest ik denken aan woorden uit Psalm 8. Te midden van het zingen over Gods macht over de gehele schepping staat dan: 'Wat is de sterveling dat u aan hem denkt...' Psalm 90 luidt : Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht. Nog voor de bergen waren geboren, voor u de aarde en land had gebaard, u bent , o God van eeuwigheid tot eeuwigheid. (Psalm 90 vers1 en 2).

Wijnand en Miny Sonnenberg

UIT DE GEMEENTE

JARIGEN

Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, in het bijzonder degenen die de leeftijd der sterken mochten of nog hopen te bereiken.

Maand februari

16-02 Dhr. A.J. Dijkslag
18-02 Mevr. A.E. Borgardijn-Weersma
25-02 Dhr. H.A. Borgardijn
26-02 Mevr. B. van Hooren

Maand maart

23-03 Dhr. A. Bijsterbosch
23-03 Mevr. J.G. Tessemaker-Berends
28-03 Mevr. H. Docter-Grolleman

ZIEKEN

Mevr. Tessemaker, De Haverkamp 3, Heerde, een trouwe bezoeker van onze erediensten, ontbreekt al enige tijd op zondag. Nadat de oorzaak aanvankelijk wat onschuldig leek, kwamen er toch zorgen en moest en moet een onderzoek plaatsvinden. We wensen haar een verder herstel toe.

Geschrokken zijn we van het bericht dat de schoonzoon van Erica Verburg, Kerkstraat 44, een trouwe bezoeker van de woensdagmorgenkring, op 37 jarige leeftijd is overleden. We leven met Erica, haar man en uiteraard haar dochter met haar gezin, mee.

Ze woonde nog maar enkele weken in Veessen, mevr. Riet Veldstra. Haar man Leo was vanwege zijn werk en vanwege het voorzitter zijn van het bestuur van het Kozakkenveer, geen onbekende bij velen van ons. Haar dochter Marleen zorgde af en toe voor muzikale ondersteuning in onze eredienst. Dochter Hanneke kent iedereen van het winkeltje in De Stoom. Deze meiden hebben nog een zus Denise in het buitenland. De buurt was inmiddels op kennismakingsbezoek geweest. Op 19 januari kwam er plotseling een einde aan haar nog jonge leven (geb. 31 maart 1955). Op de ontvangen rouwkaart staat ze afgebeeld, vrolijk lachend en vol energie. Wij leven met haar man en het gezin mee. Wat een pijn en verdriet, naast dankbaarheid over het in haar ontvangene. Wij citeren uit de rouwkaart: 'Door dat besef geleid geloven wij in Gods Geest die al wat mensen scheidt te boven gaat en hen bezielt tot wat heilig is en goed, opdat zij zingend en zwijgend, biddend en handelend God eren en dient.'

KERKENRAAD / KERKRENTMEESTERS

Bijeenkomst PCOB Heerde-Wapenveld

Senioren uit onze gemeente zijn van harte welkom op de bijeenkomst van de PCOB op woensdagmiddag 21 februari om 14.30 uur in het Trefpunt aan de Kanaalstraat in Heerde.

Op deze bijeenkomst is er eerst een huishoudelijk gedeelte waarin we de jaarstukken van 2017 behandelen. Daarna geven we het woord aan fysiotherapeut Merdy van Essen, die ons zal vertellen hoe belangrijk het voor ons is om in beweging te blijven. We krijgen informatie en tips. Beangstellenden zijn van harte welkom en de toegang is gratis.

KERKENRAADSVERGADERING

Maandag 05 maart

DATA KRINGEN

Inburgering

Dinsdag 20 februari willen we een begin maken met het eerste hoofdstuk uit het boekje 't Is niet te hoog 't is niet te diep (pag. 9-17).

Aanvangstijd: 20.00 uur.

Eerst volgende datum is dinsdag 20 maart.

Zus en Zo

Week 08 – 22 februari

Week 10 – 08 maart

Week 14 – 05 april

Week 20 – 17 mei

Week 24 – 14 juni

Week 28 – 12 juli

Week 12 – 22 maart

Week 16 – 19 april

Week 22 – 31 mei

Week 26 – 28 juni

Gebedskringavonden

Maandag 12 februari

Maandag 09 april

Maandag 11 juni

Maandag 12 maart

Maandag 14 mei

Leerhuis

Onze vorige bijeenkomst kon vanwege de ziekte van broeder Jan Nederveen niet bij hen thuis zijn. We zijn blij dat Hennie Mulder haar huis open stelde, en we zodoende toch een goede avond hadden rondom de bespreking van het boek van Beatrice de Graaf. Dank aan Annette Buitendijk die de inleiding hierover verzorgde. Onze volgende bijeenkomst is gepland op donderdag 15 februari om 20.00 uur bij de fam. Nederveen. Onderwerp: Gun elkaar het paradijs (7e gebod).

De andere geplande datum is:

22 maart

Koffie ochtend



Iedereen is hartelijk welkom op de koffieochtend in “De Boerbrink”
De koffie staat klaar op **21 februari** vanaf half 10:

28 maart paasmaaltijd

VOOR DE GEMEENTE

Dr. J.C. Borst wordt uitgezonden naar Hong Kong.

Onze oud predikant, Dr. J.C. Borst, wordt per juli samen met zijn vrouw Nettie voor een periode van vier jaar uitgezonden naar Hong Kong. Ds. Borst gaat aan de slag aan het Lutherse Theologische Seminarium. Hij zet het werk van dhr. Bas Plaisier en dhr. Tjeerd de Boer voort, en heeft als extra opdracht gekregen om zich met de vraag bezig te houden: "Wat kunnen we leren van de eerste christenen in China"?

Zijn vrouw Nettie krijgt de taak om een counselcentrum op te zetten en colleges pastorale counseling te geven. Het echtpaar komt per 1 maart in dienst van de Protestantse kerk en Kerk in actie. Wij feliciteren onze oud predikant en zijn vrouw van harte met deze benoeming en wensen hen Gods Zegen toe bij de taak die wacht.

=====

Onderstaand een artikel overgenomen uit het blad Confessioneel. Het is van de hand van Mr. Zielhuis, in het verleden o.a. burgemeester van Oldebroek-Wezep. Verschillende van u zullen hem kennen. Jarenlang schreef hij columns o.a. in genoemd blad. Mooi als iemand zo positief en vol vertrouwen kan schrijven. Ik geef het graag ter bemoediging door.

De dingen die (niet) voorbijgaan

Ik ben wat weemoedig. Enige tijd geleden heb ik besloten om aan het einde van dit jaar te stoppen als schrijver van hoofdartikelen in

Confessioneel. Mijn eerste artikel in ons blad dateert van november 2005. Nu twaalf jaar later stopt het. Volgend voorjaar word ik 75 jaar en dat begin ik nu toch wel te merken. Mijn laatste kerkelijke functies ga ik ook in de loop van het volgend jaar beëindigen. Het wordt tijd dat jongeren die functies overnemen. Mogelijk dat ik incidenteel nog eens een bijdrage kan leveren. Maar dat is het dan wel. Wat blijft is het Ambt van de gelovige : aanwezig zijn in de erediensten, hier en daar een bezoekje afleggen aan iemand die eenzaam is, de gemeente opdragen in het gebed. Dat blijft.

Ik moest denken aan de bekende titel van een boek van Louis Couperus "Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan". Dat heb je als je wat weemoedig bent.

Toch klopt die titel in dit geval niet. Dat ik zo langzamerhand bij de oudere mensen behoor kan wel kloppen; mijn kleinkinderen zien me ongetwijfeld zo. Maar dat dingen voorbij gaan klopt maar zeer ten dele. Natuurlijk zijn er dingen die voorbij gaan, ook in de kerk. Het kerkelijk leven ziet er anders uit dan toen ik lang geleden mijn eerste functie in de kerk kreeg. We zongen nog uit de Bundel 1938, de vrouw in het ambt was er nog niet, en zo is er wel meer op te merken. Wat níet voorbij gegaan is, is het Evangelie van Jezus Christus. Dat is nog altijd hetzelfde. De vormen zijn hier en daar wat veranderd, maar de inhoud is hetzelfde gebleven. De troost en de bemoediging vanuit het Evangelie, waar mijn grootouders en mijn ouders uit leefden, is nog steeds dezelfde. Die troost en bemoediging is er ook weer voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Van die gedachte word ik blij.

Als je binnenkort je laatste kerkelijke functie gaat neerleggen, is er alle aanleiding om eens terug te kijken.

En laat ik het dan nog maar eens ronduit zeggen : wat heb ik in de loop der jaren veel goeds ontmoet in de kerk. Ik weet dat er nog wel eens geklaagd wordt over allerlei dingen die mis zijn in de kerk. Dat zal ongetwijfeld waar zijn. Ook ik ben wel eens onaangenaam getroffen door een medelid van de kerk en zelf zal ik vermoedelijk ook wel eens iemand (onbedoeld) hebben gekwetst. Maar mijn ervaringen met de kerk en met kerkmensen zijn in overgrote mate positief. Wat wordt er door kerkmensen toch ongelooflijk veel goeds gedaan. Er wordt naar elkaar omgekeken. De naaste die in nood zit wordt geholpen. Projecten in verre landen worden

gesteund. Er zijn in ons land zoveel instellingen die hun oorsprong vinden in activiteiten van oprecht bewogen christenen. Uit allerlei onderzoeken blijkt telkens weer dat kerkelijke mensen oververtegenwoordigd zijn in het vrijwilligerswerk. Een recent onderzoek over voedselbanken bevestigde dit beeld weer eens. “God helpt mensen door mensen” placht een vroegere wijkpredikant van mij te zeggen. En hij spoorde zijn gemeenten aan om werkelijk gemeente van Christus te zijn, niet alleen in Woord, maar ook in de Daad. Ik ben het van harte met hem eens. Maar ik heb ervaren dat God ook zelf rechtstreeks ingrijpt. Wanneer je erg verdrietig bent en je leest een psalm of een lied, en je voelt daarna weer grond onder je voeten, dan is dat een weldaad.

Het christelijk geloof is er niet alleen voor de zondag. Als het goed is, is het er de hele week. Dat valt in de huidige tijd nog niet mee. In veel delen van ons land is het christelijk volksdeel een kleine minderheid geworden en is het niet altijd eenvoudig om als christen door de week je weg te vinden. Je hoeft je geloof ook niet van de daken te schreeuwen. Laat het maar merken door je daden. Dat is al moeilijk genoeg.

Zijn er dan helemaal geen zorgen in de kerk? Gaat het allemaal goed en is de Confessionele Vereniging eigenlijk overbodig omdat het allemaal goed gaat in de kerk?

Zo is het natuurlijk niet. De straten die in mijn jeugd nog zwart van de kerkgangers waren, zijn nu soms akelig leeg. Kerkgebouwen zijn gesloten en predikantsplaatsen worden opgeheven. Je ziet om je heen mensen afvallen. Mensen die enkele jaren geleden nog ambtsdrager waren komen nog maar een enkele keer of soms zelfs helemaal niet meer. Als ik zie hoe weinig kleinkinderen van mijn vader nog in de kerk komen dan word ik daar droevig van. De teruggang van het kerkelijk leven is erg dichtbij gekomen.

Wereldwijd gaat het best goed met de kerk. De kerk in China groeit, ondanks tegenstand van het regime, spectaculair. De kerk kent daar inmiddels meer leden dan de heersende communistische partij. In Afrika groeit de kerk ook spectaculair. In Rusland is de kerk aan een revival bezig. Alleen in West Europa gaat het slecht. Waarom? Ik weet het niet. Zoals er meer vragen zijn waarop ik het antwoord niet weet. Ik laat het maar aan God over.

Er zijn helaas in de kerk ook nog steeds voorgangers die maar een deel van het Evangelie brengen. Daar doen ze de gemeente ernstig tekort mee. Men denkt zo de kerk aantrekkelijker te maken, maar het omgekeerde is het geval. Ik heb in mijn jeugd in streken gewoond waar de (Hervormde) kerk in meerderheid modern (vrijzinnig) was. De werkelijkheid was ook toen al dat het enige resultaat daarvan een akelig lege kerk was. Die kant moeten we echt niet op. Een vereniging die opkomt voor het belang van Schrift en Belydenis, de Confessionele Vereniging dus, is nog steeds hard nodig

Ik ben dankbaar voor het geloof dat mijn ouders en grootouders mij hebben voorgeleefd en dat ik in dank aanvaard heb. Het heeft mij troost en vastigheid geschonken. Dat heeft een mens maar al te hard nodig. Zonder dat gaat het niet.

Ik neem nu afscheid van u als lezer. Ik bid u toe :

“Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn”.

Mr. Wim Zielhuis. december 2017

=====

Beste Veessenaren,

Sinds mei 2016 is mijn “**Opschepperij**” aan de Veesser Enkweg 25 op donderdagavond open. De Opschepperij is bedoeld voor mensen die alleen zijn en alleen eten ongezellig vinden. De start was veelbelovend, maar door enkele verhuizingen en doordat sommige gasten andere dingen zijn gaan doen, is er volop ruimte voor nieuwe gasten.

Voor € 7,50 krijgt u een 3-gangen menu. Bij het hoofdgerecht zijn er altijd groenten van het seizoen. Met diëten houd ik altijd rekening. Al het eten wordt met zorg en liefde bereid.

De “Opschepperij” is vanaf 17.00 uur open en om 17.30 uur gaan we aan tafel.

Als u een keer wilt mee-eten om het te proberen, bel me dan voor dinsdagavond 18.00 uur (06-12120810).

Mailen mag ook: marja.boonstra@gmail.com.

Ik zie u graag gauw aan de Veesser Enkweg 25.

Hartelijke groet,
Marja Boonstra
Veesser Enkweg 25
8194 LK Veessen

Tast toe groente- en fruitatelier & Opschepperij

ERANTWOORDING COLLECTEN EN GIFTEN			
Collecten	Totaal collecten Kerkrentmeester	€	170,36
	Totaal collecten Diaconie	€	147,20
Extra collecte	Bijbelgenootschap 21 januari	€	63,05
	Voor de verwarming	€	69,90
	Voor het pastoraat	€	48,70
Verjaardag fonds	Januari, via dhr. W. van Dieren	€	98,60
Giften	Voor de bloemen en fuitdozen samen via Mevr. K. Huiskamp	€	25,00
	voor de kerk, als dank voor de bloemen via Dhr. W. van Dieren	€	10,00
Totaal Collecten en giften		€	632,81

Alle gevers hartelijk dank!

KERKKLOK

De kerkklok wordt samengesteld door Willy Wullink.
Kopij graag aanleveren, via e-mail, of anders aan huis.
Adres: Veerstraat 5, 8181 VW, Heerde

e-mail: willywullink@hotmail.com

Kopij kerkklok inleveren voor

donderdag 01 maart a.s.

Onze website is: www.hervormdegemeenteveessen.nl

COLLECTEMUNTEN

Collectemunten kunt u bestellen door het te besteden bedrag te storten ten name van Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Veessen.

- girorekening: NL10INGB0004482210
- bankrekening: NL71RABO0326546464

Onder vermelding van naam en adres. De munten dienen in hoeveelheden van 25 stuks of een meervoud daarvan te worden besteld.

De afgedrukte tabel maakt duidelijk om welke bedragen het gaat:

25 stuks	€	18,75	50 stuks	€	37,50
75 stuks	€	56,25	100 stuks	€	75,00

Na het storten van een bedrag, onder vermelding “collectemunten”, worden de munten bij u thuis bezorgd.

Kerkelijke en andere collecten zijn alleen aftrekbaar voor de belastingdienst indien u daarvan een bewijs hebt.

Door deze munten op bovenstaande wijze te bestellen, creëert u een fiscale aftrekpost.

ROOSTERS

BOERBRINK SCHOONMAKEN	
11/17 – 02	de dames Nijmeijer-van Welsum / Van Dieren-Bonhof
11/17 – 03	de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder Wijenberg
08/14 – 04	de dames van der Beld-Witteveen / Tessemaker-Berends
KERK SCHOONMAKEN	
04/10 – 02	de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenberg
11/17 – 02	de dames Iris Wonink / Wonink-De Witte
18/24 – 02	de dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen
25/03 – 03	de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen
04/10 – 03	de dames Karrenbeld-Bomhof / Witman-Eikelboom
11/17 – 03	de dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum
18/24 – 03	de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenberg
25/31 – 03	de dames Iris Wonink / Wonink-De Witte
01/07 – 04	de dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen
08/14 – 04	de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen
15/21 – 04	de dames Karrenbeld-Bomhof / Witman-Eikelboom
22/28 – 04	de dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum

ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS	
04/10 – 02	de heren H. v. Welsum / J. Dijkslag
11/17 – 02	de heer G. Wonink
18/24 – 02	de heren G. Booy / J. Booy
25/03 – 03	de heren G. Karrenbeld / W. Schoonhoven
04/10 – 03	de heren H. Bosman / G.J. Tessemaker
11/17 – 03	de heren W. Pieltjes / H. Huiskamp
18/24 – 03	de heer W. Wullink
25/31 – 03	de heren H. v. Welsum / J. Dijkslag
01/07 – 04	de heer G. Wonink
08/14 – 04	de heren G. Booy / J. Booy
15/21 – 04	de heren G. Karrenbeld / W. Schoonhoven
22/28 – 04	de heren H. Bosman / G.J. Tessemaker
RONDOM DE KERK	
04/10 – 02	dhr. K. Witman
11/17 – 02	de heer G. Wonink
18/24 – 02	dhr. W. Schoonhoven
25/03 – 03	dhr. G.J. Tessemaker
04/10 – 03	dhr. H. v. Welsum
11/17 – 03	dhr. J. Nederveen
18/24 – 03	dhr. J.W. Wullink
25/31 – 03	dhr. H. Bos
01/07 – 04	dhr. G. Wonink
08/14 – 04	dhr. K. Witman
15/21 – 04	dhr. W. Schoonhoven
22/28 – 04	dhr. G.J. Tessemaker
GRASMAAIEN RONDOM DE KERK	
01/07 – 04	dhr. W. Pieltjes
08/14 – 04	dhr. H. van Welsum
15/21 – 04	dhr. W. van Dieren
22/28 – 04	dhr. B. van der Scheer

Beste vrijwilligers,

Het zal u misschien niet ontgaan zijn, maar het rooster van de maand januari was niet verwerkt in de kerkklok van januari. Sorry voor het ongemak.

ROOSTERS BIJ DE EREDIENSTEN
Aanvang Eredienst zondagmorgen: 09.30 uur
Avonddienst: zondag 19.00 uur
Door de week: 19.30 uur

Zondag 11 februari

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. M. Westenberg
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. I. Bomhof
Ouderling	: Dhr. G. Visser	Kerkauto	: Dhr. W. Wullink
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-631436
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: groen
Koster	: Dhr. G. Pleiter	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 18 februari 1^e zondag 40-dagen tijd
Met medewerking van Andreas Cantorij Hattem

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. J. Bosch
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Miny
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. A. van Dieren
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr. G. Wonink
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-694367
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Paars
Koster	: Dhr. G. Visser	Deurcollecte	: Jeugd en Jongerenwerk

Zondag 25 februari
2^e zondag 40-dagen tijd

Voorganger	: Ds. M. Zoetewij	Organist	: Dhr. H. Schijve
Uit	: Lemele	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0572-331322	Kinderoppas	: Mevr. M. van Welsum
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr. J. Bastiaannet
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-692916
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Paars
Koster	: Mevr. H. Mulder	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 04 maart
3^e zondag 40-dagen tijd

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. J. Nap
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Annelies
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. A. Witman
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr. van Bessen
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-631451
Kerkvoogd	: Dhr. B. v. d. Scheer	Antependium	: Paars
Koster	: Dhr. J. Bastiaannet	Deurcollecte	: St. Grip op de Knip

Zondag 11 maart
4^e zondag 40-dagen tijd

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. J. Smit
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. A. Pleiter
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Mevr. G. Bomhof
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-631356
Kerkvoogd	: Dhr. B. v. d. Scheer	Antependium	: Paars
Koster	: Mevr. K. Huiskamp	Deurcollecte	: Voorjaarszendingsweek

Woensdag 14 maart
Biddag voor Gewas
Aanvang dienst 19.30 uur

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. H.L. Dalhuisen
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: geen
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Mevr. J. Bos
Diaken	: Dhr. W. van Dieren	Telefoon	: 06-12157015
Kerkvoogd	: Dhr. B. v. d. Scheer	Antependium	: Paars
Koster	: Dhr. H. Bosman	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 18 maart
5^e zondag 40-dagentijd

Voorganger	: Ds. J.C. Borst	Organist	: Mevr. T. Visser
Uit	: Sleen	Kindernevendienst	: Joukje
Telefoon	: 0591-562832	Kinderoppas	: Mevr. W. Karrenbeld
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Dhr. G. Pleiter
Diaken	: Dhr. W. van Dieren	Telefoon	: 0578-694793
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Paars
Koster	: Dhr. B. v. d. Scheer	Deurcollecte	: Fam. V. Saane, Libanon

Zondag 25 maart Palmzondag

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. M. Westenberg
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. I. Bomhof
Ouderling	: Dhr. G. Visser	Kerkauto	: Dhr. G. Wonink
Diaken	: Dhr. W. van Dieren	Telefoon	: 0578-694367
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Paars
Koster	: Dhr. J. Nederveen	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag Heilig Avondmaal aanvang dienst half acht

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Mevr. T. Visser
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: geen
Ouderling	: Dhr. G. Visser	Kerkauto	: Dhr. W. Wullink
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-631436
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Paars
Koster	: Dhr. W. van Dieren	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 01 april 1^e Paasdag Met medewerking van VIVO

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. J. Nap
Uit	: Veessen	Gezinsdienst	: ja
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. A. van Dieren
Ouderling	: Dhr. G. Visser	Kerkauto	: Dhr. J. Bastiaannet
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-692916
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Wit
Koster	: Dhr. G. Pleiter	Deurcollecte	: onderhoud/stemmen orgel

Zondag 08 april
Beloken Pasen
Uitzending Radio 794

Voorganger	: Ds. B. Gijsbertsen	Organist	: Dhr. H.L. Dalhuisen
Uit	: Kampen	Kindernevendienst	: Miny
Telefoon	: 038-3315432	Kinderoppas	: Mevr. M. van Welsum
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr. van Bessen
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-631451
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Wit
Koster	: Dhr. G. Visser	Deurcollecte	: Jeugd- en Jongerenwerk

Zondag 15 april

Voorganger	: Ds. Zitman	Organist	: Dhr. M. Westenberg
Uit	: Zwolle	Kindernevendienst	: geen
Telefoon	: 0578-621540	Kinderoppas	: Mevr. A. Witman
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Mevr. G. Bomhof
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-631356
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Wit
Koster	: Mevr. H. Mulder	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 22 april
Met medewerking van De Dorpelwachters

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. J. Smit
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Annelies
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. A. Pleiter
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Mevr. J. Bos
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 06-12157015
Kerkvoogd	: Dhr. B. v. d. Scheer	Antependium	: Wit
Koster	: Dhr. J. Bastiaannet	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 29 april

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. H. Hakkert
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. W. Karrenbeld
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Dhr. G. Pleiter
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-694793
Kerkvoogd	: Dhr. B. v. d. Scheer	Antependium	: Wit
Koster	: Mevr. K. Huiskamp	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

COLOFON

Predikant:

Ds. W.G. Sonnenberg

Kerkstraat 27
8194 LT Veessen
Tel: 0578 - 631368

e-mail: pastorie@kerkveessen.nl
06-26642280

Website: www.hervormdegemeenteveessen.nl

Ouderlingen:

Dhr. G. Visser (scriba)
0578 - 631654
Veesser Enkweg 8
8194 LL Veessen
e-mail: scriba@kerkveessen.nl

Mevr. K. Huiskamp 0578 - 631201

(Jeugdouderling)

Dhr. J. Nederveen 0578 - 631252

Ouderlingen - Kerkrentmeesters:

Dhr. G. Pleiter 0578 - 694793

Dhr. J. Bastiaannet 0578 - 692916

Kerkrentmeester

Dhr. B. van der Scheer 0578 - 631270

e-mail: kerkvoogdij@kerkveessen.nl

Diaken:

Dhr. H. Bosman 0578 - 631457

Dhr. W. van Dieren 0578 - 631370

Mevr. H. Mulder 0578 - 631489

e-mail: diaconie@kerkveessen.nl

Collectebonnen / Giften

t.n.v. Kerkvoogdij H.G. Veessen

bank: NL71 RABO 0326 5464 64

giro: NL10 INGB 0004 4822 10

Administratie:

Dhr. J. Nederveen
(ledenadministratie) 0578 - 631252
e-mail: leden@kerkveessen.nl

Mevr. J. Witman
(boekhouding) 0578 - 631479

Coördinatie organisten

Mevr. T. Visser 0578 - 631654

Begraafplaats:

Onderhoud:
Dhr. B. van der Scheer 0578 - 631270
Administratie:

Dhr. G. Kouwenhoven 0578 - 631778

Email: verhuur@kerkveessen.nl

Grafdelver:

Regratec 0572 - 360262

Kerkklok:

Mevr. W. Wullink
e-mail: willywullink@hotmail.com

Giften Diaconie:

Diac. Herv. Gem. Veessen

bank: NL08 RABO 0326 5033 66