



DE KERKKLOK

De Kerkklok, jrg.83; nr. 4, april 2018 Uitgever: Hervormde gemeente te Veessen

Meditatie

LAATSTE VERSCHIJNING VAN DE OPGESTANE CHRISTUS OP DEZE AARDE.

‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde’.

Deze woorden zijn door de Here Jezus uitgesproken vlak na zijn opstanding en vlak voor zijn gaan naar de hemel. Een mooi gedeelte om over na te denken in de tijd tussen Pasen en Hemelvaart.

Dat woord van Christus “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde”, lijkt in onze wereld grootspraak te zijn geworden. ‘Alle macht in hemel en op aarde’? Wat zie je daar nu van?

Er zijn christenen die zeggen: dat móet wel op de toekomst slaan. Toch spreekt Christus heel duidelijk in de tegenwoordige tijd: Mij is gegeven, dat wil zeggen: nu heb Ik...Christus is dus almachtig. En wel: heden. Jezus had op de paasmorgen tegen de vrouwen die naar het graf waren gegaan om zijn lichaam te verzorgen gezegd dat zij naar de discipelen moesten gaan en zeggen dat ze naar Galilea zouden gaan en dat ze Hem daar dan zouden zien. De discipelen zijn inmiddels aangekomen bij de berg in Galilea waar Jezus hen uitgenodigd had om Hem te aanbidden.

Als de leerlingen van Jezus echter bij de berg voor deze aanbedding aangekomen zijn is er toch nog twijfel bij hen. Want ik lees in deze slotverzen van Mattheus dat toen Jezus aan deze discipelen verscheen er dan gezegd wordt: "En toen zij Hem zagen, bewezen zij hem eer al twijfelden enkelen nog". Eerlijk gezegd: dit vind ik mooi. Dat vind ik een bemoedigend trekje in het Evangelie. Elf discipelen vertrokken naar Galilea. Niet de twaalf, maar de elf. Het geschonden getal. Niet de sterke kerk, maar de kwetsbare kerk. Niet de stoere jongens die op alle vragen een antwoord hadden, maar elf kleine mensen, die zich nog maar pas geleden allemaal uit de voeten gemaakt hadden toen het er op aankwam. Niet de machtige kerk die weet hoe het zit, maar de kerk die aanbidt en tegelijk aarzelt. Toen ze Jezus zagen bewezen ze Hem eer, maar sommigen twijfelden. Geschonden, kwetsbaar, aarzelend. Aarzelend, dat is hier allicht beter dan het harde twijfelend. De leerlingen zien Jezus, maar de beelden van de gevangenneming en het kruis staan nog steeds levend voor hun ogen. En er komt aarzeling. Ze aanbidden, maar ingehouden. Sommigen twijfelden.

Dit mag voor ons een bemoediging zijn. Als kerk nu. Je zoekt God en als je hem vindt, kun je het niet geloven. Tegelijkertijd geldt natuurlijk: Wie echt zoekt moet ook willen vinden. Zoek je anders wel echt genoeg?

En het is dan dat Jezus naderbij treedt. Dat is dan niet: Jezus kwam een paar meter naar hen toe. Het gaat hier niet alleen om ruimtelijke afstand, het gaat over bereikbaarheid, over intimiteit, over aan elkaar iets openbaren. Jezus komt naar hen toe. Hij overbrugt de afstand. Jezus komt dichterbij en doet de uitspraak: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Het zien van Jezus helpt de discipelen niet over hun twijfel heen, maar het woord van Jezus wel. Hij zegt: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Daarmee aanvaardt Jezus zijn koning zijn op deze aarde met ons mensen erbij. Want Hij aanvaardt dit koningschap pas na Zijn kruisdood.

Nu triomfeert de Zoon van God

die is verrezen uit de dood,

halleluja, halleluja,

met grote pracht en heerlijkheid

Hem zij de lof in eeuwigheid!

Halleluja, halleluja.

Hij heeft de duivel alle macht

ontnomen, hem ten val gebracht.

Halleluja, halleluja.

Hij heeft gelijk een grote held

De boze reddeloos geveld

Halleluja, halleluja.

Voor wie vertrouwen op uw woord

Ontsluit Gij zelf de donk 're poort.

Halleluja, halleluja.

Zo laat ons dan uit alle macht

lofzingen Hem, wiens heil ons wacht

halleluja, halleluja.

Liedboek voor de kerken gezang 205 vers 1, 2 en 5.

Ds. Wijnand Sonnenberg

EXTRA COLLECTES BIJ DE DIENSTEN

Extra collecte jeugd en jongerenwerk Zondag 08 april

In Tirupur, een industriestad in Zuid-India, werken maar liefst één miljoen mensen in de textielindustrie. Veel textielarbeiders zijn afkomstig uit andere delen van India. Eenmaal in de stad aangekomen, moeten hun kinderen bij dragen aan het gezinsinkomen waardoor ze niet naar school kunnen. Hoewel kinderarbeid verboden is in India, werken duizenden kinderen onder slechte omstandigheden in textielfabrieken. De organisatie SAVE spoort deze kwetsbare kinderen op. Als SAVE-medewerkers zien dat een kind aan het werk is, lichten ze de autoriteiten in. Deze halen het kind daar weg en nemen juridische stappen tegen de eigenaar. Vervolgens zoekt SAVE samen met de ouders naar mogelijkheden om het kind naar school te laten gaan. Collecteer mee zodat ouders hun kinderen naar school kunnen laten gaan in plaats van naar de fabriek.

Zondag 20 mei collecte Pinksterzendingsweek

Veel christenen in Bangladesh braken met het hindoe-geloof om christen te worden. Zij zijn kasteloos, arm en kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh (MCCP) ondersteunt kleine, jonge kerkgemeenschappen om tot bloei te komen, en ondersteunt gemeenteleden om hun leefomstandigheden te verbeteren. Zo biedt MCCP gemeenteleden onderwijs, vaktrainingen en microkredieten om hun inkomen te vergroten. Dankzij alfabetisering kunnen zij bovendien zelf de Bijbel lezen. Voorgangers worden toegerust voor het kerkenwerk. Op de zondagsschool krijgen kinderen bijbelonderwijs. Verder organiseert MCCP huiswerkbegeleiding en kinderkampen. Collecteer juist met Pinksteren, zodat MCCP in 2018 twintig lokale kerken kan ondersteunen om bloeiende gemeenschappen van hoop te zijn.

RONDONDE KERKDIENT

De eerste twee zondagen na Pasen zullen enkele gastvoorgangers bij ons voorgaan. Vanaf zondag 22 april hoop ik zelf weer voor te gaan. Het is mijn bedoeling om nog even door te gaan met onze lezing van het Johannes evangelie. Eventueel afgewisseld met een preek uit één van de brieven van Johannes.

Tijdens de zondagdienst van 22 april kunnen we de medewerking van de Dorpelwachters tegemoet zien. We hopen met elkaar weer op gezegende diensten.



De Dorpelwachters is een Chr. Mannenkoor. Het is een enthousiast jong Mannenkoor uit Wapenveld. Opgericht uit vriendschap verbinden zij gezelligheid met zang in een behouden en breed repertoire en staan onder leiding van Johan Smit.

UIT DE PASTORIE

Inmiddels liggen de paasdagen weer achter ons en hopen we dat de lente gauw doorzet. De krokussen spreken wat dat betreft al volop hun tale. We zien terug op goede paasdagen en zijn dankbaar voor allen die zich ingezet hebben voor de vieringen. Dat begon al met de paasviering, met het paasontbijt en eindigde met de kerkdienst. Fijn dat velen zo spontaan hun medewerking toezegden. Pijn voelden we vanwege het feit dat onze vrienden uit Pakistan de inmiddels vertrouwde plek in ons dorp moesten verlaten en elders een veiliger onderdak moesten zoeken. Wij hopen van harte dat ze spoedig weer als bevrijde mensen zich onder ons kunnen bewegen. We denken ook aan allen die zich inzetten voor hun welzijn. Ook de komende tijd hopen we elkaar in de kerkdiensten en in ons dorp tegen te komen en met elkaar mee te leven. Het is ook de tijd dat we de vele vakantie gasten weer in ons dorp en in de kerk hopen te ontmoeten. Wij wensen u een mooi voorjaar toe.

Wijnand en Miny Sonnenberg.

UIT DE GEMEENTE

JARIGEN

Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, in het bijzonder degenen die de leeftijd der sterken mochten of nog hopen te bereiken.

Maand april

02-04	Mevr. E. Ordelman-Mannessen
04-04	Dhr. H. Mulder
20-04	Dhr. J.H. Ordelman
22-04	Mevr. G. van den Berg-Jonker
24-04	Mevr. A.K. Bastiaannet-ter Riet
25-04	Dhr. D.J. van der Scheer

Maand mei

01-05	Dhr. H.J. Overmeen
09-05	Dhr. J. Booij
11-05	Mevr. G.J. Pannekoek-Wagenaar
13-05	Dhr. D.J. van Voorst
16-05	Mevr. J. Velthuis-van Leeuwen
20-05	Mevr. H.J. Mulder-Wijenberg
21-05	Dhr. H.W. de Graaf
21-05	Dhr. A.A. Rakhorst

ZIEKEN

We leven mee met Mevr. Tessemaker, De Haverkamp 3, Heerde, nu zij geconfronteerd is met een negatieve uitslag na haar ziekenhuis opname. Zij is zich zeer bewust van de begrenzing van haar leven. Met haar zijn we geschrokken en met haar zoeken we houvast in de beloften van het evangelie. Beloften voor het tijdelijke en eeuwige leven.

Dhr. Dirk Jan van der Scheer, Hogeweg 5, is nog steeds opgenomen in Rehoboth in Wapenveld.

Ook Mevr. Bea Rave, Smeestraat 7, verblijft nog in het huis Gouden hart in Wezep.

Dhr. Rakhorst, Veesser Enkweg 48, verblijft nog steeds in de Wendhorst.

Ook noemen we mevr. Bastiaannet, Kerkdijk 14. Nadat we met haar en haar man schrokken van het bericht dat de uitslag van het onderzoek niet helemaal positief was, kregen we, na het tot ons nemen van één en ander, toch weer met hen veel hoop voor verder herstel. Zelf zeiden ze het zo: wij hebben het volste vertrouwen in een volledig, herstel, en leggen alles in GODS hand, zoals het kinderlied al zegt, stel mijn vertrouwen in de HEER mijn GOD. Wij wensen hen dan ook veel sterkte toe in de weg die gegaan moet worden.

Mevr. Docter, Distelakker 18, liet ons weten dat zij per 11 april verhuisd is naar Brinkhoven 5 (aanleunwoning). Wij willen haar heel veel sterkte toewensen in deze dagen. Een verhuizing grijpt diep in. Heel lang heeft zij in ons midden gewoond en veel herinneringen hier liggen. Contact met Veessen en met onze gemeente zal dan ook zeker onderhouden blijven worden. Wij wensen haar Gods Zegen toe.

Mevrouw B. Nijmeijer is inmiddels via een interne verhuizing verhuisd naar een vaste kamer in verzorgingstehuis "Brinkhoven" Zij woont nu op kamer 213.

Wij wensen haar Gods Zegen toe.

INGEKOMEN EN VERTROKKEN GEMEENTELEDEN

Ingekomen: Wilhelmus Gerardus Maria Suijkerbuijk
Willeke Suijkerbuijk-Kremer
Celine Antonia Suijkerbuijk

Vertrokken: Wouter Geerhard Horselenberg naar Ede
Egbertus Bernardus Horselenberg naar Emmeloord

VERHUIZING

Wij Els en Daan Hameete gaan verhuizen van "Groot Stokkert" naar:

Meesterskamp 2
8181 KR Heerde
Telefoon: 06 25206314

De verhuizing vindt plaats op 26 april a.s.

KERKENRAAD / KERKRENTMEESTERS

KERKENRAADSVERGADERING

Maandag 07 mei a.s.

.....

Uit de Classicale Vergadering Veluwe (i.o.)

In de afgelopen jaren hebt u ongetwijfeld iets gelezen over het traject Kerk 2025 van de Protestantse Kerk in Nederland. Uitgangspunt daarbij is: 'back to basics', terug naar de kern van kerk zijn: Waarom zijn we kerk, wat leidt af van de kern, wat belemmert ons kerk-zijn?

De in dit kader door de generale synode genomen besluiten – die ook voorgelegd zijn aan gemeenten en huidige classes – hebben o.a. betrekking op het aantal classes (van 74 naar elf), de vorming van de classes (twintig tot dertig verkozen leden) en haar werkwijze, de taken van de classispredikant, de ontmoetingen van gemeenten onderling, de rol van de werkgemeenschap van predikanten, de veranderingen in de visitatie, en gemeentevormen.

Een en ander begint nu concretere vormen aan te nemen. De huidige classes Apeldoorn, Ede, Harderwijk, Hattem en Nijkerk vormen per 1 mei 2018 de classicale vergadering (CV) Veluwe. In oktober en maart zijn er al voorbereidende bijeenkomsten gehouden. Momenteel zijn er vier afgevaardigden per 'oude' classis, de CV kan er voor kiezen om dit aantal te verhogen naar vijf. De CV zou dan uit 25 afgevaardigden bestaan, bij dit aantal is het waarschijnlijk gemakkelijker om het breed moderamen (BM) te bemensen. In de nieuwe situatie heeft niet iedere (wijk)gemeente een afgevaardigde naar de CV, het is dus van groot belang om de niet-afvaardigende gemeenten vanuit de CV goed van informatie te voorzien, o.a. via kerkbladen en een nog op te zetten website.

Het moderamen van de CV Veluwe (i.o.) wordt momenteel gevormd door Martin Morsink (voorzitter) uit Barneveld en Gerrit Bok (scriba) uit Apeldoorn. Tijdens de laatste bijeenkomst heeft de CV voorkeur uitgesproken voor een boventallige voorzitter en scriba, de dubbele petten van afgevaardigde en de functie van voorzitter en scriba worden minder

wenselijk geacht. Ondergetekende is gevraagd de functie van 2e scriba te vervullen.

Op dit moment zijn de sollicitatieprocedures voor de functie van de elf classispredikanten in de afrondende fase, op 1 mei zal de CV Veluwe een besluit moeten nemen over de dan voorgedragen kandidaat voor onze classis. De classispredikant speelt o.a. een belangrijke rol bij het gestalte krijgen van de nieuwe classis.

Henny Dolstra-Muggen, 2e scriba

.....

BEGRAAFPLAATS

Beste mensen.

Deze week nog even op het kerkhof wezen kijken, de paden liggen er weer verzorgd bij, mooi aangeharkt en de bladeren zijn ook opgeruimd pluimpje voor de mensen die dat verzorgen.

Maar we denken door de wind, (want daarvoor stonden de zerken nog recht op), zijn er zeker 5 zerken omgewaaid, een paar konden we weer recht op zetten, maar ze staan los en kunnen zo weer omvallen, twee zerken zijn gebarsten, jammer.

We zijn eens door de paden gelopen en er staan nog meer stenen op om vallen ouderdom dan laat de lijm los, waarmee ze op de ondergrond staan.

De kerk zorgt er voor dat het er netjes bij ligt, maar heeft niet de taak om de graven te onderhouden, dat is de taak van de nabestaanden, onze vraag is dan ook mensen kijk eens naar de graven van, u familie, en zorg er voor dat de stenen weer vast komen te staan, dat sommige graven erg zijn verzakt dat is niet te voorkomen bij oude graven, misschien hoort dat daar een klein beetje bij.

VLIEGEN

Vliegen in de kerk, de laatste jaren zag die je ze iedere zondagmorgen, kwamen ook zeker mee luisteren, we zijn boven op de zolder van de kerk wezen kijken, en wat je daar zag, het lag er vol met dode vliegen 100000 duizenden, we hebben de luchtroosters voorzien van horrengaas, en hopen nu dat het probleem voorbij is, al zullen er vast nog wel vliegen zijn die een gaatje kunnen vinden, voor zulke volhouders zou ik zeggen welkom.

kerkrentmeesters.

DATA KRINGEN

Inburgering

Onze volgende bijeenkomst is gepland op dinsdag 1 mei. We hopen dan bij elkaar te komen bij onze kringleden uit Kampen, Donk 10. Thema: Wie is Jezus? Wat komt, Hij doen? ...'t Is niet te hoog .. pag. 29-33.

Zus en Zo

Week 16 – 19 april

Week 20 – 17 mei

Week 22 – 31 mei

Week 24 – 14 juni

Week 26 – 28 juni

Week 28 – 12 juli

Gebedskringavonden

Maandag 14 mei

Maandag 11 juni

Leerhuis

Onze volgende bijeenkomst is gepland op donderdag 12 april om 20.00 uur bij de familie Nederveen. Onderwerp: orgaandonatie.

Koffie ochtend



Iedereen is hartelijk welkom op de koffieochtend in “De Boerbrink”
De koffie staat klaar op 25 april vanaf half 10.

Ons jaarlijks uitje

Het uitje van de koffiegroep is woensdag **23 mei** aanstaande. We vertrekken om 8.30 uur vanaf de "Boerbrink". We gaan naar Leggelo naar een advocaat- en een likeurproeverij. Daarna vertrekken wij naar de Karstenhoeve voor een lunch. Als iedereen genoten heeft van de lunch, krijgen wij een rondleiding door het museum. Het museum is rolstoel toegankelijk. Ter afsluiting van deze dag gaan we naar een chinees restaurant in Wezep. We hopen dat we een grote opkomst hebben, wel graag opgeven voor **17 mei**, dit in verband met de lunch.

Graag opgeven bij Hennie Mulder
Telefoon 0578-631489 of Email: henniemulder@gmail.com

Hartelijke groet Hennie en Erica.

VOOR DE GEMEENTE

Grote schoonmaakbeurt in en om de kerk.

Dit bericht is een beetje laat in de kerkklok gekomen, maar

a.s. vrijdag 13 en zaterdag 14 april

willen we onze mooie kerk een extra schoonmaakbeurt geven.

Het zou heel fijn zijn als u ons daarbij komt helpen.

Koffie en thee met iets lekkers daar zorgen wij natuurlijk voor.

Graag even aanmelden bij Hennie Mulder.

Email adres: henniemulder@gmail.com

Telefoon: 057863-1489

Bijeenkomst PCOB Heerde-Wapenveld

Senioren uit onze gemeente zijn van harte welkom op de bijeenkomst van de PCOB op woensdagmiddag 18 april om 14.30 uur in het Trefpunt aan de Kanaalstraat in Heerde.

De middag zal verzorgd worden door ds. C.A. van der Graaf, predikant van de Ned. Herv. Johanneskerk in Heerde. Het thema van de middag zal zijn de zorg, die christenen bezighoudt bij het verminderen van het aantal leden in hun kerkgemeenschap! De titel van de lezing luidt: "HELP DE KERK VERDWIJNT".

De toegang is gratis.

4 - 5 mei

In de komende tijd zullen we weer stilstaan bij de 4 en 5 mei herdenking en viering. In het verleden hebben we hier al regelmatig aandacht aan besteed. Bekende namen van verzetsstrijders kwamen voorbij. Dit keer wil ik via het verslag van een minder bekende stil staan bij genoemde data.

Franz Jägerstätter (1907-143) woonde in Sankt Radegund in Oberösterreich en was gelukkig getrouwd met Franziska. Hij werd koster in de plaatselijk parochiekerk, las veel theologische literatuur en werd seculier lid van de Derde orde van Sint Franciscus. Zodoende kwam hij tot het inzicht dat een katholieke levenshouding met het nationaalsocialisme niet te rijmen viel. Als enige inwoner van het dorp stemde hij bij het referendum over de Anschluss in April 1938 tegen. Familie, kennissen, priester en prelaten probeerden hem van gedachten te doen veranderen. Alleen zijn vrouw, Franziska, steunde hem, hoewel ook zij bang was voor de consequenties. Het plan ergens onder te duiken voor het geval hij een oproep voor militaire dienst zou krijgen verwierp hij. Hij wilde zijn gezin niet in gevaar brengen.

In Februari 1943 moest hij toch opkomen. Omdat hij in de kazerne meedeelde dat hij op grond van zijn godsdienstige overtuiging de dienst met het wapen moest weigeren, werd hij naar Berlijn overgebracht. In het proces dat daar tegen hem gevoerd werd, getuigde hij nog eens dat hij niet tegelijkertijd katholiek en nationalist kon zijn, dat hij God meer moest gehoorzamen dan mensen en dat hij uitsluitend dienst wilde doen als hospik omdat hij op die manier zijn naaste kon helpen. Jägerstattätter kreeg daarop de doodstraf. Uit zijn afscheidsbrieven aan Franzisjka rijst het beeld op van iemand die zich volledig bewust was van hetgeen hem te wachten stond, maar die dankbaar was "voor mijn Heiland mogen lijden en sterven". Waarop feitelijk de kern van zijn handelen volgde:" Ik schrijf deze brief met geketende handen, maar dat is altijd nog beter dan een geketende geest".

Ik vond dit een indrukwekkend verhaal dat ik graag aan u doorgeef.

.....

DAUWTRAPPEN donderdag 10 mei

Op Hemelvaartsdag gaan we naar goed gebruik weer dauwtrappen. Vanaf 6.30 uur gaan we op de fiets een (mooie?) tocht maken in de omgeving. Waar we heen fietsen blijft nog even geheim, daar kunt u achter komen door mee te gaan... De organisatie ervan is in handen van Gerrit en Ans Pleiter. Dauwtrappen is: "op de fiets genieten van de omgeving en gesprekken met elkaar hebben op heel ontspannen wijze", heeft ooit iemand gezegd.

Halverwege de route krijgen we koffie/thee/chocolademelk om weer even op te warmen en/of bij te komen.

Rond 8.30 uur hebben we ontbijt in de Boerbrink. En om 9.30 uur gaan we dan naar de kerk waar ds. Wijnand Sonnenberg ons voor zal gaan.

Gaat u mee fietsen, ontbijt- en kerkt u mee?

Wees welkom, ook als u alleen komt ontbijten.

Geeft u zich wel even op bij Henri Bosman, abosman@live.nl in verband met de voorbereidingen.

Reis naar Berlijn

Zoals verschillende van u reeds begrepen hebben willen we proberen in de laatste week van september een reisje naar Berlijn te organiseren. Velen van u herinneren zich nog de zeer geslaagde Luther reis. De eerste reacties op onze reis naar Berlijn zijn dan ook al positief. Wij hopen tijdens de reis en in het voortraject ook de nodige aandacht te besteden aan de verzetsstrijder Bonhoeffer. Hier onder vindt u de brief die door de organisatoren van deze reis tijdens een gezamenlijk koffie moment als gemeente zijn uitgedeeld. Meerdere belangstellenden zijn hartelijk welkom.

Reis

Beste dames en heren.

De vraag kwam bij ons binnen, gaan we nog weer een trip maken zoals in 2016 naar o.a. Wittenberg. Een reis die stond in het kader van 500 jaar Luther Wij als klein comité hebben de mogelijkheden en onmogelijkheden de Revue laten passeren. Vijf dagen naar Berlijn leek ons wel wat, van maandag tot vrijdag. Het programma kan dan bij voldoende deelname met inspraak worden gemaakt, de stad geeft heel veel mogelijkheden.

Eventueel op voorhand een avond bij elkaar komen, om de bijzonderheden van de stad te laten zien d.m.v. voorhanden filmmateriaal en het mogelijke programma van die 5 dagen. We hebben gesteld dat de deelname minimaal zestien personen moet zijn om de kosten binnen de perken te kunnen houden. Wij hebben een voorlopige datum geprikt, week 39 van maandag tot vrijdag 28 september Hopend op voldoende deelname en dan een gezellige reist. Iedereen is welkom in de groep, zegt het voort. Met vriendelijke groeten namens het comité.
Miny , André en Henk.

Voor eventuele vragen even Miny Sonnenberg bellen: 0619157910

.....

Orgaandonatie.

De discussie over orgaandonatie houdt velen bezig. Hieronder een artikel van de scriba van de landelijke kerk. Vervolgens een kritischer geluid van de NPV. Van harte hoop ik dat er in de uitwerking van de inmiddels aangenomen wet gezocht wordt naar een mogelijkheid dat tegenstanders van deze aangenomen wet toch donor kunnen zijn zonder het gevoel dat de staat eigenaar van hun lichaam is.

Niemand sterft voor zichzelf

Wie beslist over mijn lichaam, mijn organen en weefsels? Ikzelf? De 'staat'? Mijn nabestaanden? Tijdens het gedenken van iemand die gestorven is wordt in menige kerk het lied gezongen: 'Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe' (Lied 961, Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk).

Lastige keuze

Het debat over orgaandonatie wordt intensief gevoerd. Het wetsvoorstel van Pia Dijkstra (D66) om de bestaande Wet op Orgaandonatie te wijzigen is hier debet aan. Om meer donoren te verkrijgen stelt ze voor dat mensen automatisch donor zijn tenzij zij aangeven dit niet te willen. De leden van de Eerste Kamer staan voor een lastige keuze. Wat voegt deze initiatiefwet toe aan de bestaande donorwet? Zorgt het voor meer donoren? Dwingt het geen gewetens?

Meningen zijn verdeeld - ook in de kerk

De meningen over dit voorstel zijn binnen de regering verdeeld. In de Tweede Kamer was de kleinst mogelijke meerderheid voor de wijziging. Hoe de stemming

in de Eerste Kamer uitpakt is onzeker. Ook in de Protestantse Kerk zijn de meningen verdeeld. Over orgaandonatie denken christenen verschillend.

Veel voorstanders van orgaandonatie lobbyen voor de wetwijziging. De initiatiefwet beoogt meer donoren, met als gevolg dat er meer levens gered kunnen worden. Het wetsvoorstel maakt mensen bewust van hun verantwoordelijkheid. Het spoort hen aan een donorcodicil in te vullen. Wie principiële bezwaren heeft kan dit aangeven. Het ingevulde donorcodicil blijft uitgangspunt voor de beslissing. De toevoeging is dat mensen die geen codicil invullen voortaan donor zijn, mits de familie hiermee instemt.

Doneren is een offer

De discussie over de voorgestelde wijziging spitst zich toe op de vraag of deze wet het donor-zijn niet opheft. Doneren veronderstelt een vrijwillige keuze. Het is een gave, een offer. Bij de voorgestelde wet vervalt dit voor allen die niet (kunnen) kiezen. Door het debat is de waarde van de stem van de nabestaanden sterker geworden. Iemand die geen nabestaanden heeft, kan geen donor zijn. Opvallend vind ik dat het verwachte resultaat van de nieuwe wet verschillend wordt ingeschat. Voorstanders beweren dat de nieuwe regeling aanmerkelijk meer donoren oplevert. Tegenstanders betwijfelen dit.

Donoren zijn nodig

Wat hebben we als Protestantse Kerk nu toe te voegen aan dit debat? Op welke uitslag moeten we hopen? De winst van het ingediende wetsvoorstel is dat er (weer) volop wordt gepraat over orgaandonatie. Het debat onderstreept de ernst van de zaak. Er zijn donoren nodig. Het is noodzakelijk dat mensen in alle vrijheid een codicil invullen. De principiële keuze is aan u.

Voor Gods aangezicht

Of het wetsvoorstel nu wel of niet door de Eerste Kamer wordt aangenomen, ik hoop van harte dat u een codicil invult. In alle vrijheid. Coram Deo, voor Gods aangezicht. Biddend. In het besef dat het hier gaat om leven en dood. Niet alleen dat van uzelf, maar evenzeer van uw medemens. In vertrouwen dat uw lichaam, inclusief uw organen en weefsels, niet uzelf, de staat of een ander maar God toebehoren. Wij zijn met huid en haar van Hem.

Ik roep u op om actief het donorcodicil in te vullen. Neem uw eigen beslissing met dit lied in uw hoofd: Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe'

Orgaandonatie: niet vrijblijvend, wel vrijwillig

20 september 2016

Het besluit van de Tweede Kamer om het systeem van orgaandonatieregistratie te veranderen in een actieve donorregistratie (ADR) op voorstel van D66 heeft veel reactie en emoties opgeroepen. Onder christenen varieerden de reacties sterk. Verschillende mensen hebben bezorgd de NPV gebeld wat dit besluit gaat betekenen. Anderen waren verbaasd over de commotie. Orgaandonatie is toch een positieve daad van naastenliefde? En je kunt toch kiezen? Deze mensen gaan echter voorbij aan de fundamentele vraag of de overheid alles moet regelen wat in zichzelf positief is. De bijzondere gift van een orgaan moet volgens de NPV altijd een vrijwillige, eigen keuze blijven. Waar het ADR systeem leidend wordt, verliest orgaandonatie zijn kracht en is er van werkelijk 'doneren' geen sprake meer.

De keuze om een orgaan te geven, is in de eerste plaats een zaak van burgers onderling. De rol van de overheid moet dus terughoudend zijn: het gaat niet om een donatie aan de overheid, maar een gift tussen mensen onderling. Dat geldt voor meer zaken die in zichzelf goed zijn. Denk aan vrijwilligerswerk of het geven van een gift aan een goed doel. Het is van groot maatschappelijk belang dat er vrijwillig gegeven wordt op tal van terreinen, maar dat betekent nog niet dat het aan de overheid is om dit verplichtend voor te schrijven. Iets wat je misschien als een morele verplichting kunt zien, moet niet alsnog een juridische verplichting worden. Een overheid moet haar grenzen kennen. Waar de rol van de overheid te groot wordt, zouden zomaar ongewenste gevolgen kunnen ontstaan.

De grondwet spreekt van de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam (artikel 11) en van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. En dit is weer gebaseerd op de menselijke waardigheid van ieder mens. Hoewel binnen het ADR systeem de vrijwilligheid benadrukt wordt, kan de praktijk toch een andere realiteit opleveren. Als jij geen gebruik maakt van de mogelijkheid om vrijwillig te kiezen, wordt er een keuze voor jou gemaakt, namelijk 'geen bezwaar'.

Ethicus Theo Boer verwoordt het treffend in dagblad Trouw van donderdag 15 september: 'Dat mensen nu feitelijk gedwongen gaan worden om een keuze te maken markeert een overgang van een liberale staat naar een regelstaat. De staat die zegt: het donortekort gaan we met of zonder uw goedvinden oplossen. Als u niet meedoet heeft dat gevolgen voor wat wij met uw lichaam doen.'

Nood

Waar sprake is van nood, mag het nodige worden gevraagd om deze nood te lenigen. Waar orgaandonatie van wezenlijke betekenis is voor het verbeteren van de leefsituatie van ernstig zieken, mag daarom worden ingezet op verhoging van de bereidheid van mogelijke donoren om de keuze voor orgaandonatie te maken. Daarom steun om een positieve boodschap te laten doorklinken, dat orgaandonatie een goede zaak is, en om te appelleren aan onderlinge solidariteit.

Het is jammer dat de discussie is blijven cirkelen rondom het systeem, terwijl juist in de praktijk zoveel te veranderen en te verbeteren valt. De systeemdiscussie staat het antwoord in de weg op de vraag welke dingen wij kunnen doen die werkelijk effect hebben. Informatie aan potentiële donoren: Weten zij genoeg van procedures? Welke belemmeringen ervaren zij? Is bijvoorbeeld voldoende bekend wat het begrip "hersendood" betekent? De overheid is recent nog teruggefloten omdat de informatievoorziening rondom orgaandonatie onvolledig en onjuist is.

Naast deze belangrijke vragen, is inzet nodig op het wegnemen van financiële en organisatorische drempels. Uitname van organen moet goed ingebed zijn in de structuur in ziekenhuizen. Naast de donorgift na overlijden, zijn er ook mensen die bij leven doneren. Behandel donorzorg als medische zorg. Ondersteuning van mensen die willen doneren bij leven vraagt geheel eigen begeleiding.

Belangeloos

Kortom: Orgaandonatie steunt op basis van bereidwilligheid van de ene burger jegens de andere. Orgaandonatie moet belangeloos zijn. Verbeter het keuzesysteem door allereerst de drempels van mensen serieus te nemen. Dit helpt hen te kiezen. Dit laat onverlet dat de vrije keuze aan de mensen zelf blijft, en dat dus orgaandonatie een zaak blijft tussen burgers onderling, getypeerd als naastenliefde voor wie daar wel voor kiezen, en dit als naastenliefde beleven en met blijvend respect voor degenen die daar niet voor kiezen. Aan de vrijblijvendheid van de vraag om donor te worden moet een einde komen, aan de vrijwilligheid niet.

Dit artikel is geschreven door Esmé Wiegman en verscheen op 20 september in het Reformatorisch Dagblad.

Aan de vrijblijvendheid van de vraag om donor te worden moet een einde komen, aan de vrijwilligheid niet.

.....

KERKKLOK

De kerkklok wordt samengesteld door Willy Wullink.
Kopij aanleveren via e-mail.

Inhoud van deze kerkklok is onder voorbehoud.
er kan na uitgifte van deze kerkklok wijzigingen optreden.

E-Mail: willywullink@hotmail.com

**Kopij kerkklok inleveren voor
donderdag 03 mei a.s.**

Onze website is: www.hervormdegemeenteveessen.nl

COLLECTEMUNTEN

Collectemunten kunt u bestellen door het te besteden bedrag te storten ten name van Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Veessen.

- girorekening: NL10INGB0004482210
- bankrekening: NL71RABO0326546464

Onder vermelding van naam en adres. De munten dienen in hoeveelheden van 25 stuks of een meervoud daarvan te worden besteld.

De afgedrukte tabel maakt duidelijk om welke bedragen het gaat:

25 stuks	€	18,75	50 stuks	€	37,50
75 stuks	€	56,25	100 stuks	€	75,00

Na het storten van een bedrag, onder vermelding “collectemunten”, worden de munten bij u thuis bezorgd.

Kerkelijke en andere collecten zijn alleen aftrekbaar voor de belastingdienst indien u daarvan een bewijs hebt.

Door deze munten op bovenstaande wijze te bestellen, creëert u een fiscale aftrekpost.

VERANTWOORDING COLLECTEN EN GIFTEN			
Collecten	Totaal collecten Kerkrentmeester	€	399,37
	Totaal collecten Diaconie	€	186,45
Extra collecte	Onderhoud orgel	€	93,40
	Grip op de knip	€	70,65
	Voorjaarszending	€	58,65
	Fam. Van Saane Libanon	€	72,32
	Jeugdwerk	€	33,25
Verjaardagsfonds	Maart, via Dhr. J. Bastiaannet (ged.)	€	38,00
Giften	voor de kerk		
	via Mevr. H. Mulder 2 x € 10,00	€	20,00
	via Ds. W.G. Sonnenberg		
	€ 10,00, € 30,00 en € 40,00	€	80,00
	via de bank:t.b.v. Fam. Saane Libanon	€	50,00
	t.b.v.Project Saane	€	150,00
	voor de kerk als dank voor de bloemen		
	via Dhr. J. Nederveen	€	20,00
	via Dhr. J. Bastiaannet 2 x € 10,00	€	20,00
	via Dhr. W. van Dieren	€	10,00
via Dhr. G. Pleiter	€	10,00	
via Dhr. G. Visser	€	20,00	
Paascollecte	Huis aan huis opgehaald	€	823,95
Totaal Collecten en giften		€	2.156,04

Alle gevers hartelijk dank!

ROOSTERS

BOERBRINK SCHOONMAKEN	
08/14 – 04	de dames van der Beld-Witteveen / Tessemaker-Berends
06/12 – 05	de dames Nederveen-Van Dalen / Van de Scheer-Steenbergen
KERK SCHOONMAKEN	
01/07 – 04	de dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen
08/14 – 04	de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen
15/21 – 04	de dames Karrenbeld-Bomhof / Witman-Eikelboom
22/28 – 04	de dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum
29/05 – 05	de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenberg
06/12 – 05	

13/19 – 05	de dames Iris Wonink / Wonink-De Witte
20/26 – 05	de dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen
27/02 – 06	de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen de dames Karrenbeld-Bomhof / Witman-Eikelboom
ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS	
01/07 – 04	de heer G. Wonink
08/14 – 04	de heren G. Booy / J. Booy
15/21 – 04	de heren G. Karrenbeld / W. Schoonhoven
22/28 – 04	de heren H. Bosman / G.J. Tessemaker
29/05 – 05	de heren W. Pieltjes / H. Huiskamp
06/12 – 05	de heer W. Wullink
13/19 – 05	de heren H. v. Welsum / J. Dijkslag
20/26 – 05	de heer G. Wonink
27/02 – 06	de heren G. Booy / J. Booy
RANDOM DE KERK	
01/07 – 04	dhr. G. Wonink
08/14 – 04	dhr. K. Witman
15/21 – 04	dhr. W. Schoonhoven
22/28 – 04	dhr. G.J. Tessemaker
29/05 – 05	dhr. H. v. Welsum
06/12 – 05	dhr. J.W. Wullink
13/19 – 05	dhr. J. Nederveen
20/26 – 05	dhr. G. Wonink
27/02 – 06	dhr. H. Bos
GRASMAAIEN RANDOM DE KERK	
01/07 – 04	dhr. B. van der Scheer
08/14 – 04	dhr. H. van Welsum
15/21 – 04	dhr. G.J. Tessemaker
22/28 – 04	dhr. H. Bosman
29/05 – 05	dhr. W. Pieltjes
06/12 – 05	dhr. W. van Dieren
13/19 – 05	dhr. J. Bastiaannet
20/26 – 05	dhr. H. van Ommen
27/02 – 06	dhr. B. van der Scheer

ROOSTERS
BIJ DE EREDIENSTEN
Aanvang Eredienst zondagmorgen: 09.30 uur
Avonddienst: zondag 19.00 uur
Door de week: 19.30 uur

Zondag 08 april
Beloken Pasen
Uitzending Radio 794

Voorganger	: Ds. B. Gijsbertsen	Organist	: Dhr. H.L. Dalhuisen
Uit	: Kampen	Kindernevendienst	: Miny
Telefoon	: 038-3315432	Kinderoppas	: Mevr. M. van Welsum
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr. van Bessen
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-631451
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Wit
Koster	: Dhr. G. Visser	Deurcollecte	: Jeugd- en Jongerenwerk

Zondag 15 april

Voorganger	: Ds. Zitman	Organist	: Dhr. M. Westenberg
Uit	: Zwolle	Kindernevendienst	: geen
Telefoon	: 0578-621540	Kinderoppas	: Mevr. A. Witman
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Mevr. G. Bomhof
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-631356
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Wit
Koster	: Mevr. H. Mulder	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 22 april
Met medewerking van De Dorpelwachters

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. J. Smit
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Annelies
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. A. Pleiter
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Mevr. J. Bos
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 06-12157015
Kerkvoogd	: Dhr. B. v. d. Scheer	Antependium	: Wit
Koster	: Dhr. J. Bastiaannet	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 29 april

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. H. Hakkert
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. W. Karrenbeld
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Dhr. G. Pleiter
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-694793
Kerkvoogd	: Dhr. B. v. d. Scheer	Antependium	: Wit
Koster	: Mevr. K. Huiskamp	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 06 mei

Voorganger	: Ds. J. Stap	Organist	: Dhr. J. Bosch
Uit	: Kolderveen	Kindernevendienst	: Joukje
Telefoon	: 06-45751180	Kinderoppas	: Mevr. I. Bomhof
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Dhr. G. Wonink
Diaken	: Dhr. W. van Dieren	Telefoon	: 0578-694367
Kerkvoogd	: Dhr. B. v. d. Scheer	Antependium	: Wit
Koster	: Dhr. H. Bosman	Deurcollecte	: Onderhoud Gebouwen

Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag Aanvang dienst 09.30 uur

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. J. Smit
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. A. van Dieren
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Dhr. W. Wullink
Diaken	: Dhr. W. van Dieren	Telefoon	: 0578-631436
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Wit
Koster	: Dhr. B. v. d. Scheer	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 13 mei

Voorganger	: Ds. R.A. Houtman	Organist	: Dhr. E. Luikens
Uit	: Epe	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-696084	Kinderoppas	: Mevr. M. van Welsum
Ouderling	: Dhr. G. Visser	Kerkauto	: Dhr. Bastiaannet
Diaken	: Dhr. W. van Dieren	Telefoon	: 0578-692916
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Wit
Koster	: Dhr. J. Nederveen	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 20 mei Met medewerking van Trio Locale

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. H. Schijve
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Miny
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. A. Witman
Ouderling	: Dhr. G. Visser	Kerkauto	: Dhr. W. van Bessen
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-631451
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Rood
Koster	: Dhr. W. van Dieren	Deurcollecte	: Pinksterzendingsweek

Zondag 27 mei Heiligavondmaal

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. H.L. Dalhuisen
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. A. Pleiter
Ouderling	: Dhr. G. Visser	Kerkauto	: Mevr. G. Bomhof
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-631356
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Wit
Koster	: Dhr. G. Pleiter	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

COLOFON

Predikant:

Ds. W.G. Sonnenberg

Kerkstraat 27
8194 LT Veessen
Tel: 0578 - 631368

e-mail: pastorie@kerkveessen.nl
06-26642280

Website: www.hervormdegemeenteveessen.nl

Ouderlingen:

Dhr. G. Visser (scriba)
0578 - 631654
Veesser Enkweg 8
8194 LL Veessen
e-mail: scriba@kerkveessen.nl

Mevr. K. Huiskamp 0578 - 631201

(Jeugdouderling)

Dhr. J. Nederveen 0578 - 631252

Ouderlingen - Kerkrentmeesters:

Dhr. G. Pleiter 0578 - 694793

Dhr. J. Bastiaannet 0578 - 692916

Kerkrentmeester

Dhr. B. van der Scheer 0578 - 631270

e-mail: kerkvoogdij@kerkveessen.nl

Diaken:

Dhr. H. Bosman 0578 - 631457

Dhr. W. van Dieren 0578 - 631370

Mevr. H. Mulder 0578 - 631489

e-mail: diaconie@kerkveessen.nl

Administratie:

Dhr. J. Nederveen
(ledenadministratie) 0578 - 631252
e-mail: leden@kerkveessen.nl

Mevr. J. Witman
(boekhouding) 0578 - 631479

Coördinatie organisten

Mevr. T. Visser 0578 - 631654

Begraafplaats:

Onderhoud:

Dhr. J. Bastiaannet 0578 - 692916

Administratie:

Dhr. G. Kouwenhoven 0578 - 631778

Email: verhuur@kerkveessen.nl

Grafdelver:

Regratec 0572 - 360262

Kerkklok:

Mevr. W. Wullink
e-mail: willywullink@hotmail.com

Collectebonnen / Giften

t.n.v. Kerkvoogdij H.G. Veessen
bank: NL71 RABO 0326 5464 64
giro: NL10 INGB 0004 4822 10

Giften Diaconie:

Diac. Herv. Gem. Veessen
bank: NL08 RABO 0326 5033 66