



DE KERKKLOK

De Kerkklok, jrg.83; nr. 9, oktober 2018 Uitgever: Hervormde gemeente te Veessen

Meditatie

‘Hoor Israël, de Here onze God; de Here is één’ (Deut 6 vers 4). (1)

Bekende woorden: "Hoor Israël: de Here onze God, de Here is één". Deze woorden zijn het begin van wat we het zgn. sjema Israël noemen dat de verzen 4- 9 omvat. Dat werd de belangrijkste belijdenis van Israël. Joodse gelovigen zeggen deze woorden tweemaal daags op. Ze heten het sjema vanwege het eerste woord, 'hoor'! Het is het eerste woord dat joodse kinderen leren. Het zijn ook de laatste woorden die een gelovige jood uitspreekt. In die tussentijd bidt elke vrome jood deze woorden dagelijks. Twee-maal, 's morgens en 's avonds. Met deze woorden wordt dus beleden dat de Here God één is, enig is, uniek is. Alleen is, of hoe u het ook allemaal vertaald wilt hebben.

Vaak worden deze woorden in verband gebracht met de reformatie onder koning Josia ((1 Kon. 23). Het was godsdienstig gezien en ratjetoe geworden. Het rijk van Israël was uiteengevallen in een noordelijk en zuidelijk deel. Het volk was verdeeld en ten dele al weggevoerd. Ook de dienst van de Here God was uiteen gevallen. Behalve in Jeruzalem, in het zuiden, waren er heiligdommen gekomen in het noorden in Dan en Bethel. Daar werden stierbeelden opgericht. Ze moesten de Here God voorstellen. Een gruwel in de ogen van de profeten. Want de stier was het beeld van Baal. Het geloof werd in Dan en Bethel ook een mengelmoesje. De Here God kreeg de trekken van Baal. Men zei Here en bedoelde Baal.

Maar daar bleef het niet bij. Op de hoogten, op de toppen van de heuvels en de bergen worden offers gebracht. De Here God werd misschien nog wel genoemd. Maar men had er zijn eigen gedachten bij en het werd een geestelijke chaos. Zo viel het leven uit elkaar, ook het godsdienstige leven. Dat was juist wat Israël tot een eenheid maakte. Ook maatschappelijk. Het verband raakte zoek.

Het gevolg was dat de jeugd er ook geen houvast meer aan had. Die raakte op drift en dreigde helemaal te vervreemden van de Here God.

Ik denk dat Deuteronomium, zo gezien, een actueel boek is. Wetenschappers constateren ook in onze samenleving zo'n proces van desintegratie, van uit elkaar vallen. Onze maatschappij vertoont steeds minder een innerlijk verband. Dat geldt zelfs van het gezin, het leven verbreekt, ook geestelijk, godsdienstig. Multi-religieus heet onze samenleving. Mensen mogen dan niet meer in grote getale naar de kerk gaan, ze zijn wel religieus. Ik denk niet alleen aan de Islam, maar ook aan de vele alternatieve goeroes die hun duizenden verslaan. Je kan je goed voorstellen dat het voor jongeren heel moeilijk is om zich in zo'n bonte wereld te oriënteren en dat het risico groot is dat ze op drift raken.

Tegen die achtergrond klinkt de oproep: 'Hoor Israël, de Here onze God, de Here is één'. Dat wil zeggen: Hij is gaaf, betrouwbaar. Hij is niet dubbel. Andere goden hebben vaak meerdere gezichten. Zoals de Griekse god Janus. Je weet nooit precies wat je aan hem hebt. Op onze God, op Zijn Woord, kun je aan. Zijn beloften zijn waar. Hij is een God uit één stuk.

Hij heeft Zich volledig laten kennen in Zijn Zoon, Jezus Christus. Wie Mij gezien heeft heeft de Vader gezien, zei Hij.

We doen er goed aan op de God en Vader van onze Here Jezus Christus ons vertrouwen te stellen en Hem te dienen. Hij verdient het ook om gediend te worden. Hij is één, niet dubbel, betrouwbaar!

Ds. Wijnand Sonnenberg

EXTRA COLLECTES BIJ DE DIENSTEN

Zondag 07 oktober ISRAËLZONDAG: COLLECTE KERK EN ISRAËL Het gesprek houdt nooit op

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël. Op landelijk niveau zijn er contacten met Joods Nederland en komen thema's als antisemitisme ter sprake. Om plaatselijke gemeenten te stimuleren om deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk inspiratiematerialen, vinden er ontmoetings- en netwerkdagen plaats en verschijnt het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg dat theologische bezinning en informatie combineert. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk. Opdat het gesprek met en over Israël nooit op zal houden.

=====

Zondag 11 november 2018.

Collecte Kerk in actie binnenlands diaconaat.

In elf Exodushuizen in Nederland kunnen mensen na hun detentie verblijven om zo de draad van het gewone leven in de samenleving weer op kunnen pakken. Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit graag achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt sinds 1982 een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus onderscheidt zich door een structurele aanpak. Alle aspecten van het leven van (ex)gedetineerden komen aan bod. In Exodustermen zijn dat de vier 'sleutels': wonen, werken, relaties en zingeving. Verder boekt Exodus goede resultaten door de persoonlijke en kleinschalige aanpak.

=====

Zondag 4 november 2018.

Collecte Najaarszendingsweek

De Braziliaanse organisatie Comin ondersteunt de inheemse volken op verschillende gebieden, waaronder gezondheid en onderwijs. Daarnaast wil Comin de dialoog op gang brengen tussen inheemsen en niet-inheemsen in het land.

Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Door de jaren heen hebben zij enorm geleden onder de dominantie van andere bevolkingsgroepen in het land. Er is weinig aandacht voor hun specifieke leef- en bestaanswijze. Nog steeds hebben deze volken een zwakke positie in Brazilië. Er bestaan bijvoorbeeld veel vooroordelen over de inheemsen en er zijn regelmatig situaties van conflict over land waar indianen en niet-indianen tegenover elkaar staan.

Door onderwijs en publicaties leren inheemsen en niet-inheemsen over en weer van elkaars cultuur en levensvisie. Comin stimuleert vooral dat binnen de kerken en de universitaire gemeenschap van de Lutherse kerk mensen meer te weten komen over de inheemse bevolking. Het is van groot belang dat toekomstige predikanten, leraren en catecheten bekend zijn met de waarden en opvattingen, de historie, cultuur en eigen religie van de inheemsen.

Vanaf januari 2015 is Nienke Pruiksmā voor vier jaar uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een organisatie die inheemse bevolkingsgroepen ondersteunt op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en landrechten en daarnaast een dialoog op gang brengt tussen inheemsen en niet-inheemsen. Nienke zal vooral bij deze dialoog betrokken zijn. Zij zal onder meer lessen en cursussen verzorgen en meedenken over de lesstof en -materialen.

=====

Zondag 25 november

Collecte Jeugd en Jongerenwerk

Als jeugdwerker in de kerk heb je een aantal dingen nodig voor inspirerend jeugdwerk. Goed materiaal is misschien wel het allerbelangrijkste! Dat is wat JOP, Jong Protestant, levert! JOP ondersteunt jeugdwerkers niet met dure abonnementen of via prijzige methodes. Nee, via de website jop.nl zijn honderden programma's en ideeën direct en gratis toegankelijk. Zo deelt JOP kennis en ondersteunt daarmee elke week duizenden jeugdwerkers bij hun belangrijke taak in en buiten de kerk: geloof, hoop en liefde delen met kinderen en jongeren. De collecteopbrengst wordt onder meer besteed om deze programma's en ideeën te ontwikkelen.

RONDOM DE KERKDIENTST

Zoals u in de vorige kerkklok heeft kunnen lezen hebben we zondag 7 oktober weer Israël zondag. Hoewel deze zondag op dit moment in discussie is, er kritiek op de staat Israël gehoord wordt, weten we ons toch blijvend verbonden met dit volk. Jezus was een jood en het hele nieuwe testament is op het oude testament gegrond. We hopen dan ook in de preek (Uit Mattheus 15 vers 21-28) hierbij stil te staan.

=====

TUUM EST

Tijdens de dienst **14 oktober** zal Gospelkoor TUUM EST haar medewerking verlenen onder begeleiding van hun nieuwe dirigente Eline Wubs uit Elburg.

=====

Kinderkoor de Merels uit Wezep werken mee in de dienst van 18 november.

Het kinderkoor werd opgericht in 1981 en de naam is ontstaan omdat ze begonnen zijn met het houden van de repetitieavonden in het dorps huis de Bouwakker aan de Merelstraat in Hattemerbroek.

De Merels is een interkerkelijk christelijk kinderkoor voor jongens en meisjes in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

Ze treden ongeveer 1x per maand op tijdens kerkdiensten en in instellingen of bij andere gelegenheden waarvoor ze gevraagd worden.

UIT DE PASTORIE

Inmiddels ligt ook onze startzondag met het thema 'De Deur' weer achter ons. Het was een prachtige zondag. Na de dienst hadden we onze bijeenkomst in de Boerbrink. Op een heel creatieve wijze waren we bezig met het thema. Zoals vanouds was de maaltijd weer geweldig en de sfeer goed. Iets om dankbaar voor te zijn. Terwijl ik deze kopij aan het schrijven ben staan we op het punt met velen uit onze gemeente naar Berlijn te vertrekken. Als u dit leest hopen we weer terug te zijn en elkaar weer te ontmoeten.

Ontvang onze hartelijke groeten,

Wijnand en Miny Sonnenberg.

UIT DE GEMEENTE

JARIGEN

Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, in het bijzonder degenen die de leeftijd der sterken mochten of nog hopen te bereiken.

Maand oktober

09-10 Mevr. J.H. Rakhorst-Wagteveld
15-10 Mevr. J.G. Bos-Eman
15-10 Dhr. S.J. van Marle

Maand november

08-11 Mevr. J. Bons-Bosman
23-11 Mevr. H.G. Hogeboom-Bons
23-11 Mevr. G. Zwerus-Hogeboom

ZIEKEN

Mevr. Bea van Hooren, Smeetsstraat 7, verbleef al enige tijd in Wezep. Zij is inmiddels definitief vertrokken naar Stationsweg 20, 8096 AX, Oldebroek. Wij wensen haar daar een gezegende tijd toe en leven mee met haar en met hem die hier in Veessen achterblijft.

VERHUIZING

We ontvingen ook een verhuiskaart van dhr. Wonink, Kamilleweg 13, Heerde. Hij is bij zijn dochter in Wezep komen wonen. Nieuw adres: Zuiderzeestraatweg 493, Wezep. Hoewel hij al jaren in Heerde woonde (vroeger in wat nu de bakkerij Draaijer is) leefde hij steeds mee met onze gemeente. Trouw luisterde hij naar de kerkdienst. Na het overlijden van zijn vrouw werd het blijven wonen in Heerde moeilijker. We wensen hem een gezegend tijd toe in Wezep en hopen hem daar ook als ons gemeentelid te blijven bezoeken.

Het adres van de fam. Hameete was per abuis foutief in ons bestand opgenomen. Het nieuwe adres is: Fam. Hameete

Meesterskamp 2
8181 KR Heerde

KERKENRAAD / KERKRENTMEESTERS

Grote verschuiving

Komende tijd gaat er wat veranderen in de Kerkenraad van onze gemeente. Het is vooral een verandering van taken die gaat plaatsvinden. Er gaat één persoon weg en daardoor verschuift er een heleboel, een domino-effect zoals dat genoemd wordt. Het heeft echter niets met onze dominee te maken. Hou je vast.

Kerkrentmeester Bert van der Scheer treedt af omdat zijn termijn is verstreken. Hij zal worden opgevolgd door ondergetekende, Gert Visser. Hierdoor ontstaat er echter een vacature Ouderling-Scriba. Het deel van ouderling zal worden ingevuld voor Diaken Wim van Dieren. Voor de functie van Scriba heeft Karin Huiskamp toegezegd terwijl Annette Buitendijk uit Oene bereid is gevonden de uitvoering hiervan ter hand te nemen. In de vacature Diaken die nu ontstaan is treedt Harm van Welsum aan.

En daarmee is de kerkenraad weer compleet, waar we ontzettend blij mee zijn. Bert bedanken we hierbij voor zijn inzet als Kerkrentmeester, die de laatste jaren vooral in het teken stond van financiële taken en zaken.

We hopen de betreffende personen te bevestigen in de dienst van zondag 21 oktober, waarin ds. Wijnand Sonnenberg zal voorgaan.

KERKENRAADSVERGADERING

Maandag 05 november a.s

DATA KRINGEN

Inburgering

Deze kring hoopt weer samen te komen op dinsdag 2 oktober. We gaan verder met de bespreking van het boekje: 't Is niet te hoog...p 33-37 (de Bergrede). Aanvangstijd: 20.00 uur. We hopen op een goede voortzetting van deze kring. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom

De andere data van samenkomst dit jaar zijn
dinsdag 13 november
dinsdag 11 december

Zus en Zo

Om de week ontmoeten we elkaar op Donderdag morgen in "De VERBINDING" te Vorchten.

18 oktober	01 november	15 november
30 november	13 december	

10 januari	08 februari	22 februari
07 maart	21 maart	04 april
18 april	16 mei	13 juni
27 juni	11 augustus	

Gebedskringavonden

De eerste avond is op 8 oktober, daarna
12 november
10 december

Leerhuis

15 november
13 december



Koffie ochtend

Een uitnodiging aan iedereen die het gezellig vindt om samen een kopje koffie of thee te drinken. Er kan geknutseld worden, maar u kunt ook komen om een praatje te maken. Wat aandacht te geven, of te krijgen van elkaar. Vanaf half tien is de "Boerbrink" open.

Kom geheel vrijblijvend bij ons langs op:

24 oktober	16 januari
21 november	20 februari
19 december (kerstmaaltijd)	20 maart
19 december Kerstmaaltijd	17 april Paasmaaltijd
	15 mei het jaarlijkse uitstapje

Voor informatie 0578 631489 of henniemulder@gmail.com

Vriendelijke groet,

Hennie Mulder

VOOR DE GEMEENTE

Ds. Borst

Wij ontvingen een uitnodiging voor het afscheid van ds. Borst in Sleen. De afscheidsdienst zal op Deo Volente 21 oktober om 10.30 uur in de Ontmoetingskerk, de Koepen 1a, te Sleen plaats vinden Wij wensen de oud predikant van Veessen en zijn vrouw een gezegende dienst toe en Gods Zegen bij de weg die ze moeten gaan.

Gebed bij ongeluk in Oss

donderdag 20 september 2018



We werden opgeschrikt door een verschrikkelijk ongeluk in Oss. Alle media besteden hier aandacht aan. Nederland leeft mee met slachtoffers en nabestaanden. Ds. Saskia van Meggelen, preses generale synode, schreef een gebed. 'Ontferm u Heer, heb medelijden. Wees aanwezig in aandacht en zorg voor mensen.'

Verborgen en nabije God, Het nieuws van een verschrikkelijk ongeluk in Oss heeft ons geschokt. Een bakfiets, een trein, kinderen aan de zorg van derden toevertrouwd, jonge levens, nog voor ze tot volle bloei hebben kunnen komen, al aan het leven ontrukkt. We kunnen nauwelijks bevatten wat er is gebeurd, welk een onnoemelijk groot leed de levens van deze families is binnengekomen. We zijn stil...

Laat ons rouwen met de ouders die hun kind verloren, die met dit gruwelijke feit verder moeten leven. Laat ons meeleven met de kinderopvang waarvan een medewerker betrokken was bij dit fatale ongeval... We bidden voor de zwaargewonden in het ziekenhuis. Voor allen die van nabij betrokken zijn, die geschokt zijn, die machteloos hebben moeten toezien. We denken ook om wie zich verantwoordelijk voelen. Om leeftijdgenootjes, families, opa's en oma's, mensen die er getuige van zijn geweest.

Ontferm U, Heer, heb medelijden. Wees aanwezig in aandacht en zorg van mensen. Zegen wie bijstand verlenen.

Nu zo'n verschrikkelijk ongeluk is gebeurd, staat de wereld even stil... Laat de stilte tot U spreken en wees ons nabij. Wij zijn broos, maar U bent eeuwig. Amen.

Ds. Saskia van Meggelen, preses generale synode

=====

Ons reisje naar Berlijn

Eindelijk was het dan zover, 24 september 2018. Er is een lange voorbereiding aan vooraf gegaan en dat was ook wel te merken. Het was voortreffelijk, er is niets mis gegaan. We moesten al vroeg op want de bus zou om kwart over zeven bij de kerk in Veessen zijn. Er kwam een hele mooie bus van de firma Scheepers, er konden wel 50 personen in; wij waren maar met 24 personen dus voor iedereen een dubbele plek. En toch kropen we dicht bij elkaar wat wel zo gezellig was.

Iedereen was op tijd zodat we om half acht konden vertrekken. We werden bijna door 'heel Veessen' uitgezwaaid in de vorm van Mia en Harm. Het is een reis bijna 700 km en de chauffeur mocht niet is 1x doorrijden. We moesten twee maal stoppen onderweg wat voor iedereen natuurlijk goed was. Op de heenweg geen oponthoud gehad zodat we om drie uur in Berlijn waren.

Onze chauffeur was al wel 40 maal in Berlijn geweest zodat hij heel veel kon vertellen en, zoals we later ook wel merkten, wist hij in een stad van

3.000.000 inwoners heel goed de weg. Onderweg zijn we ook gestopt bij de grens van west- en het oude oost-Duitsland. Wat een controle werd daar gehouden. Henk kon er goed over meepraten want hij had vroeger, toen er nog 'twee Duitslanden' waren, in Berlijn gewerkt en moest er toen wekelijks door. Na die 180 km weg die vroeger dus door oost-Duitsland liep kwamen we in Berlijn aan. We reden door heel veel straten zodat we een indruk konden krijgen van hoe de grens er vroeger uitgezien had. Er werden toen ook veel huizen gesloopt om een vrije zone van ongeveer 70 meter te krijgen.

We werden afgezet bij de kerk die als een gedenkteken is blijven staan; geschonden als die was met de kogelgaten er nog in en de schade door de vele bombardementen. Wel was ernaast een nieuwe kerk gebouwd, van buiten een gewone kerk maar binnen keek je je ogen uit. De ramen waren helemaal blauw doorschijnend. Daar was ook de plek waar twee jaar geleden de aanslag was geweest met de vrachtwagen en er zoveel doden waren.

Het was tijd om naar ons hotel te gaan in Oranienburg, 30 km buiten Berlijn. We waren ruim op tijd, even opfrissen en om 7 uur aan de maaltijd, daarna wandelen of aan de bar en toen naar bed.

Dinsdag op tijd wakker, de bus vertrok om 9 uur. We gingen eerst naar het huis van Bonhoeffer, waar zijn ouders hadden gewoond en hijzelf veel tijd had doorgebracht. Onze chauffeur was daar zelf nog nooit geweest dus voor hem ook weer iets nieuws. Onze reis stond ook in het teken van Bonhoeffer, dus dit bezoek hoorde er zeker bij. Je komt zelf zo ook veel meer onder de indruk van hoe het was en wat hij heeft meegemaakt. Hij kwam tegen de Duitsers in opstand en heeft zelf nog meegedaan met een aanslag op Hitler, hij is gevangen gezet en 11 dagen voor de bevrijding door de Duitsers gedood.

Om twaalf uur waren we bij Bahnhof Grunewald. Daar lagen de rails nog waar alle Joden van Berlijn op de trein werden gezet om naar de gaskamers te worden vervoerd. Op ijzeren platen stonden de data en het aantal mensen die werden afgevoerd. Vreselijk, echt, je wordt er stil van, zoveel verdriet en pijn.

Na de lunch hebben we een stadstour gemaakt. Er was een gids bij, een Belg (Bart heette hij), die al vanaf 1989 in Berlijn woonde, een vlotte prater. In zijn jonge jaren had hij nog bij de tv gewerkt. Onze chauffeur kon

zo ondertussen alle aandacht bij de weg houden. Wat een drukte, maar het moet gezegd, we hebben geen enkele keer vast gestaan. Al reden we vaak wel van stoplicht naar stoplicht -maar die stonden maar kort op rood- viel ons op. We zijn bij de muur geweest op meerdere plekken. We zagen foto's van alle mensen die gedood waren bij het proberen naar het westen te vluchten. Wat opviel er waren zoveel jonge mensen bij waren van tussen 20 en 35 jaar; ze zochten een betere toekomst. Nu zijn er ook zoveel jonge mensen die proberen Europa binnen te komen. Na 2,5 uur nam hij afscheid van ons. Hoe meer je hoort, hoe meer je vergeet -heb ik ook een beetje last van- maar er was met hem afgesproken dat hij vrijdags weer onze gids zou zijn.

Woensdagmorgen zijn we eerst naar het kamp Sachsenhausen gegaan. Dit ligt vlak bij ons hotel, 10 minuten rijden. Het was een groot kamp, ook een doorvoerkamp. Ook daar werden heel veel mensen gedood en als je ziet op wat voor een manier...hoe bedenken mensen dat. Laten we daar maar niet meer over praten. De barakken waren bijna allemaal opgeruimd maar wat een ruimte. Aan de ene kant moet ik toegeven dat het ook moedig was van de Duitsers om na de oorlog deze kampen als gedenkplaatsen te maken; zo worden ze er zelf ook aan herinnerd wat voor gruweldaden ze hebben gedaan.

Daarna terug naar Oranienburg, even rondkijken en om 1 uur warm eten. Voor 's middags stond een rondrit op het programma: door Checkpoint Charlie, Holocaust gedenkplaats, De Reichstag aan de buitenzijde want de Turkse premier Erdogan zou op bezoek komen en daarom waren er gebouwen en wegen afgesloten. Wat een beveiliging om 1 persoon (wij zijn toch veel belangrijker!). We kregen tijd om een broodje te eten en konden genieten van een prachtige lichtshow, overdekt tussen heel hoge gebouwen. Het was donker geworden, wat ook de bedoeling was want er stond nog een stadsrit op het programma door de verlichte straten van Berlijn; in één woord prachtig! Terug naar het hotel, 10 uur de tijd om te rusten want het was een mooie maar wel een vermoeiende dag.

Donderdag weer vroeg wandelen door Berlijn, hofjes bekijken, de Dom van Berlijn bekeken van buiten en van binnen, om twaalf uur een korte kerkdienst bijgewoond. Wat een mooie kerk, allemaal na de oorlog weer in de oude staat hersteld maar het lijkt wel heel oud. Blij dat ik daar geen Kerkrentmeester ben... In de middag was het tijd voor een rondvaart over

de Spree, toevallig was de naam van de boot 'De vliegende Hollander,' twee uur varen, we kregen hier ook onze lunch. Het was genieten, wat een rust en wat was het lekker weer: 22 graden en volop zon.

Je zag Berlijn ook van de andere kant. Er was nog tijd om de duurste winkel van Berlijn te bezoeken, Ka De We, 6 verdiepingen en niets goedkoop, b.v. schoenen € 600, jas € 2.000. Drie dames hadden hun man goed beet, ze hadden een tas gevraagd en gekregen, deden hun eigen jas erin en kwamen zo buiten waar hun mannen al lang stonden te wachten. Zie je het al voor je, als je geliefde uit deze winkel komt met een gevulde tas. Later kon er wel hartelijk om gelachen worden. Naar het hotel om te eten en daarna zijn we allemaal naar de Griek gegaan als afsluiting van de laatste dag. Heel veel ijs, ontzettend gezellig, tijd om te slapen, want vrijdag zouden we om 8 uur vertrekken.

Vrijdag naar huis, maar eerst naar Postdam net buiten Berlijn, veel water en voor de Berlijners was het daar heerlijk toeven. Daar stond ook de paleizen van de keizerlijke familie. Er was 78 km aan wandelpaden, 3 grote paleizen, 2000 beelden, wat een weelde. Maar heeft het iets te maken met gelukkig zijn vroegen we ons af. We zijn blij dat we het gezien hebben maar wat een contrast tussen arm en rijk. Gelukkig mag nu wel iedereen gratis komen kijken. Onze chauffeur moest nu eerst 3 kwartier rusten voordat we naar huis konden rijden, dus nog even tijd voor koffie en om de kerk in Postdam te bekijken.

Onderweg naar Nederland hebben we nog anderhalf uur in de file gestaan, in Nederland kregen we een andere chauffeur. We namen met dank afscheid van onze Arie, wat wist hij veel en wat heeft hij geholpen met de dagindeling. Nog een uurtje en we waren in Veessen, er stond een heerlijke maaltijd op ons te wachten, Chinees. Om 10 uur was het tijd om echt naar huis te gaan, na iedereen bedankt te hebben die deze week zo goed voor ons hebben gezorgd. Nogmaals hartelijk bedankt en beste lezer, ga de volgende keer ook met ons mee.

Namens allen J.B.



Bijeenkomst PCOB Heerde-Wapenveld

Senioren uit onze gemeente zijn van harte welkom op de bijeenkomst van de PCOB op woensdagmiddag 17 oktober om 14. 30 uur in het Trefpunt aan de Kanaalstraat in Heerde.

De middag zal verzorgd worden door een ambassadeur van Dorcas. Dorcas is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. De naam komt van Dorkas een vroege volgeling van Jezus en zij stond bekend om haar gulheid en haar inzet voor arme mensen.

De toegang is gratis.

VERANTWOORDING COLLECTEN EN GIFTEN			
Collecten	Totaal collecten Kerkrentmeester	€	237,20
	Totaal collecten Diaconie	€	154,00
Extra collecte	Jeugd- en Jongerenwerk	€	47,90
	Onderhoud gebouwen	€	79,22
Giften	voor opname kerkdiensten via Mevr. M. van Welsum	€	100,00
	voor de kerk via de bank	€	100,00
	via Ds. W.G. Sonnenberg € 5,- + € 10,-	€	15,00
Totaal Collecten en giften		€	733,32

Alle gevers hartelijk dank!

KERKKLOK

De kerkklok wordt samengesteld door Willy Wullink.
Kopij aanleveren via e-mail.

Inhoud van deze kerkklok is onder voorbehoud,
er kunnen na uitgifte van de kerkklok wijzigingen optreden.

E-Mail: willywullink@hotmail.com

**Kopij kerkklok inleveren voor
donderdag 01 november a.s.**

Onze website is: www.hervormdegemeenteveessen.nl

COLLECTEMUNTEN

Collectemunten kunt u bestellen door het te besteden bedrag te storten ten name van Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Veessen.

- girorekening: NL10INGB0004482210

- bankrekening: NL71RABO0326546464

Onder vermelding van naam en adres. De munten dienen in hoeveelheden van 25 stuks of een meervoud daarvan te worden besteld.

De afgedrukte tabel maakt duidelijk om welke bedragen het gaat:

25 stuks	€	18,75	50 stuks	€	37,50
75 stuks	€	56,25	100 stuks	€	75,00

Na het storten van een bedrag, onder vermelding “collectemunten”, worden de munten bij u thuis bezorgd.

Kerkelijke en andere collecten zijn alleen aftrekbaar voor de belastingdienst indien u daarvan een bewijs hebt.

Door deze munten op bovenstaande wijze te bestellen, creëert u een fiscale aftrekpost.

ROOSTERS

BOERBRINK SCHOONMAKEN	
07/13 – 10	de dames Nederveen-van Dalen / Van de scheer- Steenberg
04/10 – 11	de dames van Welsum-Nooteboom / Van Dijk-Bartelink
09/15 - 12	de dames Nijmeijer-van Welsum / Van Dieren-Bomhof

KERK SCHOONMAKEN	
07/13 – 10	de dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum
14/20 – 10	de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenberg
21/27 – 10	de dames Iris Wonink / Wonink-De Witte
28/03 – 11	de dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen
04/10 – 11	de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen
11/17 – 11	de dames Karrenbeld-Bomhof / Witman-Eikelboom
18/24 – 11	de dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum
25/01 – 12	de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenberg
02/08 – 12	de dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen
09/15 – 12	de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen
16/22 – 12	de dames Karrenbeld-Bomhof / Witman-Eikelboom
23/29 – 12	de dames Iris Wonink / Wonink-De Witte
ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS	
07/13 – 10	de heren H. v. Welsum / J. Dijkslag
14/20 – 10	dhr. G. Wonink
21/27 – 10	de heren G. Booy / J. Booy
28/03 – 11	de heren G. Karrenbeld / W. Schoonhoven
04/10 – 11	de heren H. Bosman / G.J. Tessemaker
11/17 – 11	de heren W. Pieltjes / H. Huiskamp
18/24 – 11	dhr. W. Wullink
25/01 – 12	de heren H. v. Welsum / J. Dijkslag
02/08 – 12	dhr. G. Wonink
09/15 – 12	de heren G. Booy / J. Booy
16/22 – 12	de heren G. Karrenbeld / W. Schoonhoven
23/29 – 12	de heren H. Bosman / G.J. Tessemaker
RANDOM DE KERK	
07/13 – 10	dhr. W. Schoonhoven
14/20 – 10	dhr. G. Wonink
21/27 – 10	dhr. G.J. Tessemaker
28/03 – 11	dhr. H. v. Welsum
04/10 – 11	dhr. J. Nederveen
11/17 – 11	dhr. H. Bos
18/24 – 11	dhr. W. Wullink
25/01 – 12	dhr. K. Witman
02/08 – 12	dhr. G. Wonink
09/15 – 12	dhr. G.J. Tessemaker
16/22 – 12	dhr. H. v. Welsum
23/29 – 12	dhr. J. Nederveen

GRASMAAIEN RONDOM DE KERK

07/13 – 10	dhr. H. Bosman
14/20 – 10	dhr. W. Peltjes
21/27 – 10	dhr. W. van Dieren
28/03 – 11	dhr. J. Bastiaannet
n.v.t.	dhr. H. van Ommen
n.v.t.	dhr. B. van der Scheer
n.v.t.	dhr. H. van Welsum
n.v.t.	dhr. G.J. Tessemaker

Het grasmaai-seizoen voor 2018 zit er weer op.
Nieuw schema staat in het voorjaar 2019 weer in deze kerkklok

INGEKOMEN EN VERTROKKEN GEMEENTELEDEN

INGEKOMEN:

Hendrik Gorter en Marieke Bouwhuis, Smeestraat 5

VERTROKKEN:

De heer Reinier Aleid Wonink

De heer Hendrik Barthold Mulder

ROOSTERS BIJ DE EREDIENSTEN
Aanvang Eredienst zondagmorgen: 09.30 uur
Avonddienst: zondag 19.00 uur
Door de week: 19.30 uur

Zondag 07 oktober Israëlzondag

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. H. Schijve
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. W. Karrenbeld
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr. W. van Bessen
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-631451
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. G. Visser	Deurcollecte	: Kerk & Israël

Zondag 14 oktober
Met medewerking van
Gospelkoor TUUM EST

Voorganger	: Ds. W.L. Dekker	Organist	: Dhr. M. Westenberg
Uit	: Kampen	Kindernevendienst	: Joukje
Telefoon	: 038-3321611	Kinderoppas	: Mevr. I. Bomhof
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Mevr. G. Bomhof
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-631356
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Groen
Koster	: Mevr. H. Mulder	Deurcollecte	: Alpha Veessen/Vorchten

Zondag 21 oktober
Bevestiging en Herbevestiging Gemeente Leden

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. H. Hakkert
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: geen
Telefoon	: 0578-842460	Kinderoppas	: Mevr. A. van Dieren
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Mevr. J. Bos
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 06-12157015
Kerkvoogd	: Dhr. B. v. d. Scheer	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. J. Bastiaannet	Deurcollecte	: Verwarming

Zondag 28 oktober
Heilig Avondmaal

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. J. Bosch
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Annelies
Telefoon	: 0578-842460	Kinderoppas	: Mevr. M. van Welsum
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Dhr. G. Wonink
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-694367
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Wit
Koster	: Mevr. K. Huiskamp	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 04 november

Voorganger	: Dhr. C. Hendriks	Organist	: Dhr. J. Smit
Uit	: Ede	Kindernevendienst	: geen
Telefoon	: 06-55746410	Kinderoppas	: Mevr. A. Pleiter
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Dhr. G. Pleiter
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 0578-694793
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. H. Bosman	Deurcollecte	: Najaarszendingsweek

Woensdag 07 november Dankdag voor Gewas Aanvang dienst 19.30 uur

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. H.L. Dalhuisen
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: geen
Telefoon	: 0578-842460	Kinderoppas	: geen
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Dhr. W. Wullink
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 0578-631436
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. G. Visser	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 11 november

Voorganger	: Ds. R.A. Houtman	Organist	: Dhr. J. Nap
Uit	: Epe	Kindernevendienst	: Miny
Telefoon	: 0578-696084	Kinderoppas	: Mevr. W. Karrenbeld
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Dhr. J. Bastiaannet
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 0578-692916
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. J. Nederveen	Deurcollecte	: KIA-Binnenlands Diaconaat

Zondag 18 november
Uitzending via Radio 794
Met medewerking van
Kinderkoor De Merels uit Wezep

Voorganger	: Dhr. G. Timmer	Organist	: Dhr. E. Luikens
Uit	: Heerde	Kindernevendienst	: geen
Telefoon	: 0578-693068	Kinderoppas	: Mevr. I. Bomhof
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Dhr. W. van Bessen
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-631451
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. H. van Welsum	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 25 november
Laatste zondag Kerkelijk jaar

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. H. Schijve
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Joukje
Telefoon	: 0578-842460	Kinderoppas	: Mevr. A. van Dieren
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Mevr. G. Bomhof
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-631356
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Wit
Koster	: Dhr. G. Pleiter	Deurcollecte	: Jeug- en Jongerenwerk

Zondag 02 december
1^{ste} Advent

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. M. Westenberg
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Annelies
Telefoon	: 0578-842460	Kinderoppas	: Mevr. M. van Welsum
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Mevr. J. Bos
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 06-12157015
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Paars
Koster	: Dhr. W. van Dieren	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk



GOSPELKOOR TUUM EST

COLOFON

Predikant: Ds. W.G. Sonnenberg

Kerkstraat 27
8194 LT Veessen
Tel: 0578 - 631368

e-mail: pastorie@kerkveessen.nl
06-26642280

Website: www.hervormdegemeenteveessen.nl

Ouderlingen:

Dhr. J. Nederveen 0578 - 631252
Mevr. K. Huiskamp 0578 - 631201
(Jeugdouderling)
Dhr. G. Visser (Scriba) 0578 - 631654

Ouderlingen - Kerkrentmeesters:

Dhr. G. Pleiter 0578 - 694793
Dhr. J. Bastiaannet 0578 - 692916

Kerkrentmeester:

-
e-mail: kerkvoogdij@kerkveessen.nl

Diaconie:

Dhr. H. Bosman 0578 - 631457
Dhr. W. van Dieren 0578 - 631370
Mevr. H. Mulder 0578 - 631489
e-mail: diaconie@kerkveessen.nl

Kerkklok:

Mevr. W. Wullink
e-mail: willywullink@hotmail.com

Administratie:

Ledenadministratie:

Dhr. J. Nederveen 0578 - 631252
e-mail: leden@kerkveessen.nl

Boekhouding:

Mevr. J. Witman 0578 - 631479

Scribaat (uitvoerend):

Mevr. A. Buitendijk 0578 - 641889
e-mail: scriba@kerkveessen.nl

Coördinatie organisten:

Mevr. T. Visser 0578 - 631654

Begraafplaats:

Onderhoud:

Dhr. J. Bastiaannet 0578 - 692916

Administratie:

Dhr. G. Kouwenhoven 0578 - 631778
Email: verhuur@kerkveessen.nl

Grafdelver:

Regratec 0572 - 360262

Collectebonnen / Giften

t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Veessen
bank: NL71 RABO 0326 5464 64
giro: NL10 INGB 0004 4822 10

Giften Diaconie:

Diaconie Herv. Gem. Veessen
bank: NL08 RABO 0326 5033 66