



DE KERKKLOK

De Kerkklok, jrg. 83; nr. 10, november 2018 Uitgever: Hervormde gemeente te Veessen

Meditatie

JEZUS DE DEUR..*

'Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uitlopen en hij zal weidegrond vinden (vs 9).

Een deur is heel belangrijk. Een deur is een heel gewoon, maar ook een heel belangrijk onderdeel van elke huis. Wanneer hij dichtzit, vormt hij de scheiding tussen onze binnenwereld en onze buitenwereld. En wanneer hij opengaat, maakt hij de verbinding tussen die beide mogelijk. Het is fijn om 's avonds na een dag van ingespannen werken die deur achter zich dicht te trekken: heerlijk, veilig thuis! Maar het moet eigenlijk ook fijn zijn om 's morgens na een nacht van verkwikkende rust de deur open te doen en fris en vrolijk aan de slag te gaan. Wat is een huis zonder deur?

Tot op de dag van vandaag hangt er bij veel joodse huizen naast de deur een Mezoëza als teken van godsvrucht. Bij het betreden en het verlaten van zijn huis wordt de Jood als het ware opgeroepen zich te houden aan de Thora. In de bijbel komen we de betekenis van een deur vaak tegen. Het is in de bijbel onfatsoenlijk zonder aankondigingen een huis te betreden. Bewoners hebben recht op bescherming en privacy. De rabbijnen noemen het onaangekondigd binnen treden zelfs één van de vier dingen die God haat. In openbaring lezen we zelfs over een open deur naar de hemel.

Zo wordt de betekenis van een deur ook gebruik door Jezus zelf om duidelijk te maken wie Hij is en wat hij doet.

In Joh. 10 vergelijkt Jezus het rijk van God met een schaapskooi. Het Johannes evangelie kent zo verschillende van die Ik-ben uitspraken van Jezus. Ik ben het licht der wereld, Ik ben de goede herder enz....Dat zijn uitspraken die ons herinneren aan het moment waarop God zich aan Mozes bij de brandende braamstruik openbaart. God zegt dan: Ik ben die Ik ben. Zo manifesteert Jezus zich hier ook.

‘Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uitlopen en hij zal weidegrond vinden’. In de grondtaal staat er eigenlijk: Ik, ik ben het. Dat wil zeggen: Ik ben het alleen en Ik ben het volkomen.

Om te begrijpen wat de Here Jezus daarmee bedoelt moeten we proberen een voorstelling te maken van hoe zo’n schaapskooi in het land Kanaän er ten tijde van Jezus uitzag. Dat was niet een schaapskooi zoals wij die bijvoorbeeld op de Veluwe, bij Heerde bijv., wel zien, een dichte schuur met een dak erop. Nee, dat was een open ruimte omgeven door een muur van op elkaar gestapelde stenen. In die cirkelvormige ring was een plaats uitgespaard, een opening, en in die opening stond de poortwachter.. Hij liet de schapen en de herder naar binnen en naar buiten gaan. En in de nacht lag hij daar en waakte over de kudde. Nu zegt Jezus hier dat Hij zo’n poortwachter is die de schapen binnen laat en over hen waakt. Hij heeft met zijn schapen zo’n goede band dat ze zijn stem kennen als geen ander.

‘Wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden’. Daarmee geeft Jezus veiligheid, bescherming, redding!!! Dat heeft te maken met de volgende IK-ben uitspraak in Jezus mond. Ik ben de goede herder!! Wat heeft de herder gedaan? Hij is op weg gegaan. Welke weg: de weg van het lijden, van de dood, van het graf. Hij is ten derde dage weer opgestaan uit de doden.

Het kost de herder dan ook soms de grootste moeite het dier door de openstaande deur naar binnen te krijgen. Een mens is vaak onwillig en

recalcitrant. Telkens weer loopt hij de deur voorbij in plaats van die in te gaan. Waarom toch? Iemand als wijlen ds. Buskes sloeg de spijker precies op de kop toen hij jaren geleden schreef; "Wij willen niet behouden worden, wij willen onszelf behouden. Onze geestelijke hoogmoed is zo groot. Ingaan door de deur, die Jezus Christus heet, betekent ingaan door de enge poort. Dat kost ons ons eigen ik'. Toch is Jezus de deur!!!

Ds. Wijnand Sonnenberg

*samenvatting preek start winterwerk op 16 september j.l.

EXTRA COLLECTES BIJ DE DIENSTEN

Zondag 11 november 2018.

Collecte Kerk in actie binnenlands diaconaat.

In elf Exodushuizen in Nederland kunnen mensen na hun detentie verblijven om zo de draad van het gewone leven in de samenleving weer op kunnen pakken. Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit graag achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt sinds 1982 een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus onderscheidt zich door een structurele aanpak. Alle aspecten van het leven van (ex)gedetineerden komen aan bod. In Exodustermen zijn dat de vier 'sleutels': wonen, werken, relaties en zingeving. Verder boekt Exodus goede resultaten door de persoonlijke en kleinschalige aanpak.

=====

Zondag 25 november

Collecte Jeugd en Jongerenwerk

Als jeugdwerker in de kerk heb je een aantal dingen nodig voor inspirerend jeugdwerk. Goed materiaal is misschien wel het allerbelangrijkste! Dat is wat JOP, Jong Protestant, levert! JOP ondersteunt jeugdwerkers niet met dure abonnementen of via prijzige methodes. Nee, via de website jop.nl zijn honderden programma's en ideeën direct en gratis toegankelijk. Zo deelt JOP kennis en ondersteunt daarmee elke week duizenden jeugdwerkers bij hun belangrijke taak in en buiten de kerk: geloof, hoop en liefde delen met kinderen en jongeren. De collecteopbrengst wordt onder meer besteed om deze programma's en ideeën te ontwikkelen.

Dinsdag 25 DECEMBER COLLECTE KERK IN ACTIE (KINDEREN IN DE KNEL)

Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naaiatelier of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten!

Kerst is het feest van licht. Jezus' geboorte maakte Gods licht zichtbaar. We delen Zijn licht met elkaar en geven het door. Ook aan kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm hart en een sterke schouder. Doe mee met de kerstcampagne van Kerk in Actie en geef zo licht door aan kinderen in Zuid-Afrika, Colombia, Oekraïne, Myanmar en Syrië en Libanon, zodat zij weer kunnen stralen.

RONDON DE KERKDIENTST

Zondag 21 oktober mochten we de bevestigingsdienst hebben van de nieuwe ambtsdragers. In een vorig kerkblad heeft u daar al over kunnen lezen. We wensen alle nieuwe ambtsdragers een gezegende tijd toe. Dat wensen we ook Annette Buitendijk toe nu zij het uitvoerend werk voor het scribaat op zich heeft genomen. Tijdens deze dienst werd ook afscheid genomen van broeder Bert van der Scheer als ouderling. Zijn detachering vormde een plechtig moment tijdens deze dienst. We zijn Bert heel veel dank verschuldigd. Ongelofelijk veel heeft hij gedaan in en rondom de kerk. Dit vanuit een grote liefde voor evangelie en kerk. Wij wensen hem en zijn vrouw (die op het punt van kerkenwerk ook pal achter hem staat) Gods Zegen toe. Zondag 25 november is het al weer de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op de inmiddels bij u bekende gebruikelijke wijze willen we de namen noemen van hen die ons dit jaar ontvallen zijn. In de prediking willen we stilstaan bij een tekst uit het Bijbelboek Jesaja (Jesaja 25 vers 6 -8). Op 2 december (1e Advent) willen we de draad weer oppakken van onze lezing uit het Bijbelboek Samuel (1 Samuel 16 vers 7).

Kinderkoor de Merels uit Wezep werken mee in de dienst van 18 november.

Het kinderkoor werd opgericht in 1981 en de naam is ontstaan omdat ze begonnen zijn met het houden van de repetitieavonden in het dorps huis de Bouwakker aan de Merelstraat in Hattemerbroek.

De Merels is een interkerkelijk christelijk kinderkoor voor jongens en meisjes in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

Ze treden ongeveer 1x per maand op tijdens kerkdiensten en in instellingen of bij andere gelegenheden waarvoor ze gevraagd worden.

=====

In de dienst van 24 december (kerstnachtsdienst) gaat Double Four uit Hattem, hun medewerking verlenen aan deze dienst.

Een dubbel mannenkwartet uit Hattem en omgeving, genaamd Double Four. Bestaat uit zes neven en twee vrienden en zingt voornamelijk geestelijke liederen.

=====

Tijdens de dienst van woensdag 25 december 1^{ste} kerstdag zal VIVO hun medewerking verlenen.

UIT DE PASTORIE

Langzaam maar zeker gaan we richting herfst /winter. Je zou het niet zeggen als je de temperatuur van de laatste weken nog voelt nawerken. Deze zomer met zijn grote droogte, met de lage waterstand van de rivieren, stelt ons voor vele vragen. Tijdens de biddag preek stipten we die aan. Als u dit leest ben ik voor een paar dagen (van 8 november tot 12 november) voor een werkbezoek in Osijek (Kroatië). Dit omdat ik al sinds vele jaren voorzitter ben van een Stichting Sceams, een stichting die betrokken is rond fondswerving zending in de voormalige Oostbloklanden. Al jaren voel ik me betrokken bij deze zaak. Reeds als student gingen we in het geheim de oost-west grens over met bijbeltjes en theologische literatuur. Er is sindsdien veel veranderd.

Mede namens Miny wens ik u allen een gezegende overgang naar een ander weertype toe.

Ontvang onze hartelijke groeten.

Wijnand en Miny Sonnenberg

UIT DE GEMEENTE

JARIGEN

Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, in het bijzonder degenen die de leeftijd der sterken mochten of nog hopen te bereiken.

Maand november

08-11 Mevr. J. Bons-Bosman
23-11 Mevr. H.G. Hogeboom-Bons
23-11 Mevr. G. Zwerus-Hogeboom

Maand december

20-12 Dhr. S. Zwerus
27-12 Dhr. G. de Dhr. G. de Weerd
27-12 Dhr. L. Hanekamp

ZIEKEN

Wij leven mee met Hetty Wolf en haar man, Zijmarseweg 9. Wij wensen haar veel sterkte bij de behandeling en hopen en bidden dat één en ander goed mag aanslaan.

LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR

Net als vele andere kerkelijke gemeenten gedenkt de Hervormde Gemeente van Veessen jaarlijks de overledenen.

Dit gebeurt op de laatste zondag van het Kerkelijk jaar welke dit jaar valt op 25 november.

In deze herdenkingsdienst zal ds. Sonnenberg voorgaan.

Behalve gemeenteleden willen we ook andere overleden dorpsgenoten gedenken. We doen dit door in de dienst de naam te noemen en voor de overledene een kaars aan te steken.

De volgende overledenen zullen worden herdacht:

- 19 januari 2018 - Mevr. Maria Veldstra-Wierenga - 62 jaar
- 17 februari 2018 - Dhr. Hendrik Jan Mouwe - 98 jaar
- 31 mei 2018 - Mevr. Fennigje Tessemaker-v.d. Mars - 81 jaar
- 01 augustus 2018 - Dhr. Anton Albert Rakhorst - 91 jaar

Na het noemen van de naam wordt er een kaars aangestoken als symbool van het licht Gods wat troost mag geven in het midden van verdriet en gemis.

Als laatste ontsteken we een kaars voor hen die niet genoemd zijn. We nodigen een ieder uit om op zondag 25 november 9.30 uur aanwezig te zijn.

Openbaring 21: 4 - 5

“...en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn,
noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen
zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak
alle
dingen nieuw.

Gezinsdienst 18 november

Op D.V. zondag 18 november a.s. is er een gezinsdienst in onze kerk in Veessen. Voorganger is de heer G. Timmer.
Het kinderkoor "de Merels" uit Wezep zal in deze dienst voor ons optreden. De dienst is bedoeld voor het hele gezin, maar de kinderen zullen "een beetje extra in het Licht gezet worden", zoals onze jeugdouderling dat mooi uitdrukte.
Dus een uitnodiging aan jong en oud om allemaal deze dienst bij te wonen! Dan zal dat een hele feestelijke dienst worden. Aanvang 9.30 uur. Iedereen van harte welkom.

KERKENRAAD / KERKRENTMEESTERS

KERKENRAADSVERGADERING

Maandag 03 december a.s

DATA KRINGEN

Kring in Burgeren

Deze kring hoopt weer samen te komen op dinsdag 13 november. We gaan verder met de bespreking van het boekje: 't Is niet te hoog... p 33-37 (de Bergrede). Aanvangstijd: 20.00 uur. We hopen op een goede voortzetting van deze kring. De andere datum van samenkomen dit jaar is dinsdag 11 december. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Zus en Zo

Om de week ontmoeten we elkaar op Donderdag morgen in "De VERBINDING" te Vorchten.

15 november	30 november	13 december
10 januari	08 februari	22 februari
07 maart	21 maart	04 april
18 april	16 mei	13 juni
27 juni	11 augustus	

Gebedskringavonden

12 november
10 december

Leerhuis

Onze volgende bijeenkomst dit seizoen is gepland op donderdag 15 november om 20.00 uur bij de familie Nederveen. We vervolgen nog even onze bespreking van de 10 geboden. We ronden dan onze bespreking over de tien geboden af met het nadenken over het laatste van de 10 geboden. De andere datum van samenkomst dit jaar is:

13 december. Naar aanleiding van onze vorige bijeenkomsten kregen we van één van de deelnemers het volgende gedichtje toegestuurd:

Omdat wij moorden
met woorden
werd het levende Woord
aan een kruis doorboord
'k heb Gods geboden
vertreden
daarom heeft Hij
geleden
ik ben genezen
door Zijn pijn
laat dan nu mijn woorden
tot zegen voor mijn naaste zijn.

Koffie ochtend

Een uitnodiging aan iedereen die het gezellig vindt om samen een kopje koffie of thee te drinken. Er kan geknutseld worden, maar u kunt ook komen om een praatje te maken. Wat aandacht te geven, of te krijgen van elkaar. Vanaf half tien is de "Boerbrink" open.

Kom geheel vrijblijvend bij ons langs op:

21 november	19 december (kerstmaaltijd)
16 januari	20 februari
20 maart	17 april Paasmaaltijd
	15 mei het jaarlijkse uitstapje

Voor informatie 0578 631489 of henniemulder@gmail.com

Vriendelijke groet, Hennie Mulder

VOOR DE GEMEENTE

Vorige keer berichten wij u over het afscheid van ds. Borst en zijn vrouw te Sleen. Enkele kerkenraadsleden zijn daar toen naar toe gegaan. Inmiddels ontvingen we bericht dat hij op 4 november bevestigd is als predikant in Klazienaveen. Wij wensen hem en zijn vrouw daar een gezegende tijd toe.

=====

Met geloof is geen kerk te klein



ma 15 okt. 2018

'Wanneer is een kerk te klein?', was de vraag (ND- Zeven 29 september) naar aanleiding van een kerksluiting in het Groningse Ulrum. Een kleine week eerder, 24 september, vond de dorpskerken dag plaats, van de dorpskerkenbeweging, pas opgezet door de Protestantse Kerk Nederland. Daar werd een andere vraag gesteld: hoe kun je als kleine geloofsgemeenschap kerk zijn in het dorp?

De vraag 'wanneer is een kerk te klein?' roept aantallen op: hoeveel gemeenteleden, hoeveel kinderen, hoeveel doopleden, hoeveel kerkgangers zijn er? En het antwoord op die vragen is binnen de traditionele kerken al vele jaren bekend: die aantallen worden steeds kleiner.

De dorpskerkenbeweging stelt daarom niet de vraag naar aantallen, maar draait het perspectief om. Probeer niet krampachtig te behouden wat je had, maar denk erover na hoe je kerk bént. Het gaat niet om hebben, maar om zijn.

Relaties en diepgang

Dat is een wezenlijk andere manier van naar de kerk kijken. Het gaat niet om hoeveel mensen er worden geteld. Het gaat om hoe je kerk kunt zijn in je dorp. En daarbij gaat het, zoals predikant Jelle de Kok in dat artikel zo mooi verwoordt, om relaties en om diepgang. 'Hoe is de kwaliteit van de relaties onderling, hoe diep wil je in de geloofsbeleving met elkaar gaan?' Dat is de basis van een gemeenschap en vanuit die basis ontstaat vitaliteit.

Dat die vitaliteit er is, bleek uit de grote belangstelling voor de dorpskerken dag en het enthousiasme waarmee mensen met elkaar ervaringen deelden. Het bleek dat je niet kunt spreken van 'de' dorpskerk. Die bestaat niet. Ieder dorp is anders, iedere kerk is anders, iedere geloofsgemeenschap is anders. Het is goed om je daarvan ook bewust te zijn.

Eigen context De Protestantse Kerk zet zich met de dorpskerkenbeweging in om de dorpskerk onder de aandacht te brengen en streeft ernaar dat in elk dorp een kerk is. Dit betekent niet dat in elk dorp een gelijksoortige kerkdienst wordt gehouden op de zondagmorgen, waar iedereen zich thuis moet voelen en waar de kinderen ook nog een leuke dienst kunnen meemaken. Het betekent veeleer dat je kerk bent in je eigen context en dat je als kleine kerkgemeenschap aandacht schenkt aan de onderlinge relaties en de diepte in durft te gaan met wie er zijn.

Hoe dat vorm krijgt, kan heel verschillend zijn. In de ene dorpskerkgemeenschap past een hoog-liturgische viering, in de andere een meer evangelicale dienst met beamer en band. De ene kerk is zeer op het dorp betrokken, de andere kerk is meer naar binnen gericht. Maar het gaat vooral om het feit dat je er bent.

Een kerkenraadslid vertelde me met tranen in de ogen over de paasviering die de school in zijn kerk had georganiseerd. De juf die het verhaal zou vertellen, was niet-kerkelijk, maar ze had heel goed de Mattheüs-passion bestudeerd om het verhaal van de Stille Week en Pasen aan de kinderen te kunnen vertellen. Na afloop had ze hem gevraagd of het goed genoeg was, waarop hij had geantwoord: 'Nooit eerder heeft dit verhaal me zo geraakt.' Hij zei tegen mij: 'Het feit dat we kerk-zijn in het dorp, inspireerde deze juf om op haar wijze het paasverhaal te vertellen. Zo bijzonder. Er gewoon zijn, dat is al een kracht in zichzelf!'

Altijd oplossingen

Een kerk is nooit te klein, zolang er geloof in de ontmoeting blijft bestaan. Als de kern sterk is, zijn er altijd oplossingen voor praktische problemen. Vanuit de ontmoeting op de zondagmorgen kun je deuren openen naar buiten. Verwacht niet dat mensen massaal naar de kerkdienst zullen komen, maar vraag eens een dorpsgenoot naar wat hem of haar inspireert; misschien zijn er wel meer raakvlakken dan je denkt. Zoek eens contact met het dorpsbestuur: hoe kun je als kerk aansluiten bij een activiteit in het dorp? Of zet de kerkdeuren open op Allerzielen, zodat mensen een kaarsje kunnen aansteken voor iemand die ze missen.

Nee, de kerk stroomt echt niet vol op zondagmorgen en de ledenaantallen zullen niet opeens groeien. Maar alleen het feit dat de kerk er is, dat de deur open is, zodat je even die andere wereld in kunt stappen - dat maakt al het verschil.

Vanuit de ontmoeting ontstaat nieuw leven, ook al kun je de mensen op één hand tellen. Een kerk is nooit te klein, als je gelooft in de ontmoeting met de ander en de Ander. Pas wanneer dat geloof verdwijnt, heeft de kerk geen bestaansrecht meer.

Jolanda Tuma • kerkelijk werker, dorpskerkenambassadeur voor de Protestantse Kerk >Dit artikel werd op 10 oktober geplaatst in het Nederlands Dagblad

Gerealteerde berichten: * Wanneer is een kerk te klein? (Nederlands Dagblad - 29 september) * Dorpskerkenbeweging succesvol gestart. Haakt uw dorpskerk ook aan? * Foto Kleinste kerkgebouw ter wereld

**Gedicht,
De deur staat wijd open.:**

De deur staat wijd open,
De Heer leidt ons in.
Wij mogen ons keren
Naar God onze Here;
Hij wil voor ons zorgen
Als in het begin.
De deur is gesloten;
de donkere nacht
Zal ons hier niet deren:
Voor leeuwen en beren
Zijn wij nu geborgen,
De Heer houdt de wacht.
De deur gaat weer open,
De nacht is voorbij.
De schapen des Heren,
die voedsel begeren,
begroetten de morgen,
de grazige wei.
De deur is de Here,,
die leidt en bevrijdt.
Hij zal telkenkere
het kwaad van ons weren,
de zorgen voor morgen,
Voor nu en altijd.
Amen.

Ds. Troost.

=====

Bedankje

Namens mijn moeder wil ik iedereen hartelijk bedanken die haar de afgelopen jaren hebben opgehaald met de kerkauto. Ze heeft het altijd zeer gewaardeerd dat er ieder zondag iemand was die haar mee nam naar de Kerk.
Met vriendelijke groet,

Gerrie van den Berg-Jonker

=====

Uitnodiging taxatiemiddag PCOB Heerde Wapenveld.

Op woensdag 21 november a.s. in het Trefpunt aan de Kanaalstraat te Heerde zal de heer Jaap Bonhof uit Wapenveld een taxatiemiddag van kunst en antiek verzorgen.

In een kunst of kitschachtige setting zal hij de goederen bespreken die door leden en gasten worden aangedragen.

Bonhof is beëdigd taxateur met een breed taxatiegebied. Hij taxeert alles, behalve poppen, klokken en meubels.

Hij is zelf geen handelaar maar geeft zinnige adviezen bij eventuele verkoop.

Verder houdt hij tweemaal per jaar een kunst en antiekveiling in Wapenveld.

De middag begint om 14.30 uur. De toegang is gratis.

INGEKOMEN EN VERTROKKEN GEMEENTELEDEN

Ingekomen: Annigje Johanna Buitendijk - den Toom

Vertrokken: Jan Pieter Marinus Lagerweij

COLLECTEMUNTEN

Collectemunten kunt u bestellen door het te besteden bedrag te storten ten name van Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Veessen.

-girorekening: NL10INGB0004482210

-bankrekening: NL71RABO0326546464

Onder vermelding van naam en adres. De munten dienen in hoeveelheden van 25 stuks of een meervoud daarvan te worden besteld. De afgedrukte tabel maakt duidelijk om welke bedragen het gaat:

25 stuks	€	18,75	50 stuks	€	37,50
75 stuks	€	56,25	100 stuks	€	75,00

Na het storten van een bedrag, onder vermelding "collectemunten", worden de munten bij u thuis bezorgd. Kerkelijke en andere collecten zijn alleen aftrekbaar voor de belastingdienst indien u daarvan een bewijs hebt.

Door deze munten op bovenstaande wijze te bestellen, creëert u een fiscale aftrekpost.

VERANTWOORDING COLLECTEN EN GIFTEN			
Collecten	Collecten Kerkrentmeester oktober	€	286,35
	Collecte via de bank ontvangen	€	80,00
	Collecten Diaconie oktober	€	181,50
	Gift per bank t.b.v. collecte	€	32,00
Extra collecte	Alpha cursus	€	41,12
	Verwarming	€	64,80
	Kerk en Israël	€	61,65
Verjaardagsfonds	Augustus nog nagekomen	€	10,00
	September via Dhr. J. Nederveen	€	111,00
Giften	voor de kerk als dank voor de bloemen via de giro	€	10,00
	voor de kerk via Ds. W.G. Sonnenberg	€	20,00
Totaal Collecten en giften		€	898,42

Alle gevers hartelijk dank!

KERKKLOK

De kerkklok wordt samengesteld door Willy Wullink.
Kopij aanleveren via e-mail.

Inhoud van deze kerkklok is onder voorbehoud,
er kunnen na uitgifte van de kerkklok wijzigingen optreden.

E-Mail: willywullink@hotmail.com

**Kopij kerkklok inleveren voor
donderdag 29 november a.s.**

Onze website is: www.hervormdegemeenteveessen.nl

ROOSTERS

BOERBRINK SCHOONMAKEN

04/10 – 11	de dames van Welsum-Nooteboom / Van Dijk-Bartelink
09/15 – 12	de dames Nijmeijer-van Welsum / Van Dieren-Bomhof
07/13 – 01	de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Wijenbergh
KERK SCHOONMAKEN	
28/03 – 11	de dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen
04/10 – 11	de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen
11/17 – 11	de dames Karrenbeld-Bomhof / Witman-Eikelboom
18/24 – 11	de dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum
25/01 – 12	de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenbergh
02/08 – 12	de dames Iris Wonink / Wonink-De Witte
09/15 – 12	de dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen
16/22 – 12	de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen
23/29 – 12	de dames Karrenbeld-Bomhof / Witman-Eikelboom
30/05 – 01	de dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum

ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS

28/03 – 11	de heren G. Karrenbeld / W. Schoonhoven
04/10 – 11	de heren H. Bosman / G.J. Tessemaker
11/17 – 11	de heren W. Pieltjes / H. Huiskamp
18/24 – 11	dhr. W. Wullink
25/01 – 12	de heren H. v. Welsum / J. Dijkslag
02/08 – 12	dhr. G. Wonink
09/15 – 12	de heren G. Booy / J. Booy
16/22 – 12	de heren G. Karrenbeld / W. Schoonhoven
23/29 – 12	de heren H. Bosman / G.J. Tessemaker
30/05 – 01	de heren W. Pieltjes / H. Huiskamp

RONDOM DE KERK

28/03 – 11	dhr. H. v. Welsum
04/10 – 11	dhr. J. Nederveen
11/17 – 11	dhr. H. Bos
18/24 – 11	dhr. W. Wullink
25/01 – 12	dhr. K. Witman
02/08 – 12	dhr. G. Wonink
09/15 – 12	dhr. W. Schoonhoven
16/22 – 12	dhr. G.J. Tessemaker
23/29 – 12	dhr. H. v. Welsum
30/05 – 01	dhr. J. Nederveen

ROOSTERS BIJ DE EREDIENSTEN

Aanvang Eredienst zondagmorgen: 09.30 uur

Avonddienst: zondag 19.00 uur

Door de week: 19.30 uur

Zondag 11 november

Voorganger	: Ds. R.A. Houtman	Organist	: Dhr. J. Nap
Uit	: Epe	Kindernevendienst	: Miny
Telefoon	: 0578-696084	Kinderoppas	: Mevr. W. Karrenbeld
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Dhr. J. Bastiaannet
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 0578-692916
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. J. Nederveen	Deurcollecte	: KIA-Binnenlands Diaconaat

Zondag 18 november Gezinsdienst

Uitzending via Radio 794

**Met medewerking van
Kinderkoor De Merels uit Wezep**

Voorganger	: Dhr. G. Timmer	Organist	: Dhr. E. Luikens
Uit	: Heerde	Kindernevendienst	: geen
Telefoon	: 0578-693068	Kinderoppas	: Mevr. I. Bomhof
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Dhr. W. van Bessen
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-631451
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. H. van Welsum	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 25 november **Laatste zondag Kerkelijk jaar**

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. H. Schijve
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Joukje
Telefoon	: 0578-842460	Kinderoppas	: Mevr. A. van Dieren
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Mevr. G. Bomhof
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-631356
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Wit
Koster	: Dhr. G. Pleiter	Deurcollecte	: Jeug- en Jongerenwerk

Zondag 02 december **1^{ste} Advent**

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. M. Westenberg
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Annelies
Telefoon	: 0578-842460	Kinderoppas	: Mevr. M. van Welsum
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Mevr. J. Bos
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 06-12157015
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Paars
Koster	: Dhr. W. van Dieren	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 09 december **2^{de} Advent**

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. J. Smit
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Miny
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. M. van Welsum
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr. G. Wonink
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-694367
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Paars
Koster	: Mevr. H. Mulder	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 16 december 3^{de} Advent

Voorganger	: Ds. Mevr .P.M. Sonnenberg	Organist	: Dhr. H. Hakkert
Uit	: Utrecht	Kindernevendienst	: Joukje
Telefoon	: 06-27878914	Kinderoppas	: Mevr. A. Witman
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr. G. Pleiter
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-694793
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Paars
Koster	: Dhr. J. Bastiaannet	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 23 december 4^{de} Advent

Voorganger	: Ds. B. van 't Veld	Organist	: Dhr. E. Luikens
Uit	: Vaassen	Kindernevendienst	: Annelies
Telefoon	: 0578-570995	Kinderoppas	: mevr. A. Pleiter
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Dhr. W. Wullink
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-631436
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Paars
Koster	: Mevr. K. Huiskamp	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Maandag 24 december Kerstnachtdienst

m.m.v. Double Four uit Hattem Aanvang dienst 22.00 uur

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Mevr. T. Visser
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Geen
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Dhr. J. Bastiaannet
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 0578-692916
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Wit
Koster	: Dhr. H. Bosman	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Dinsdag 25 december
1^{ste} Kerstdag

m.m.v. VIVO
Aanvang dienst 10.00 uur

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. J. Bosch
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. W. Karrenbeld
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Dhr. W. van Bessen
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 0578-631451
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Wit
Koster	: Dhr. G. Visser	Deurcollecte	: Kinderen in de knel

Zondag 30 december

Voorganger	: Ds. J.H. van Wijk	Organist	: Dhr. J. Nap
Uit	: Zwolle	Kindernevendienst	: geen
Telefoon	: 06-36500228	Kinderoppas	: Mevr. I. Bomhof
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Mevr. G. Bomhof
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 0578-631356
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Wit
Koster	: Dhr. J. Nederveen	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Maandag 31 december
Oudejaarsavond

m.m.v. Marjon Buitendijk
Aanvang dienst 19.30 uur

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. T. Hoogers
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Geen
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Mevr. J. Bos
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 06-12157015
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Wit
Koster	: Dhr. H. van Welsum	Deurcollecte	: Oudejaarscollecte

COLOFON

Predikant: Ds. W.G. Sonnenberg

Kerkstraat 27
8194 LT Veessen
Tel: 0578 - 631368

e-mail: pastorie@kerkveessen.nl
06-26642280

Website: www.hervormdegemeenteveessen.nl

Ouderlingen:

Dhr. J. Nederveen 0578 - 631252
Dhr. W. van Dieren 0578 - 631370
Mevr. K. Huiskamp 0578 - 631201
(Jeugdouderling/scriba)

Ouderlingen - Kerkrentmeesters:

Dhr. G. Pleiter 0578 - 694793
Dhr. J. Bastiaannet 0578 - 692916

Kerkrentmeester:

Dhr. G. Visser (Scriba) 0578 - 631654
e-mail: kerkvoogdij@kerkveessen.nl

Diaconie:

Dhr. H. Bosman 0578 - 631457
Dhr. H. van Welsum 0578 - 631585
Mevr. H. Mulder 0578 - 631489
e-mail: diaconie@kerkveessen.nl

Kerkklok:

Mevr. W. Wullink
e-mail: willywullink@hotmail.com

Administratie:

Ledenadministratie:

Dhr. J. Nederveen 0578 - 631252
e-mail: leden@kerkveessen.nl

Boekhouding:

Mevr. J. Witman 0578 - 631479

Scribaat (uitvoerend):

Mevr. A. Buitendijk 0578 - 641889
e-mail: scriba@kerkveessen.nl

Coördinatie organisten:

Mevr. T. Visser 0578 - 631654

Begraafplaats:

Onderhoud:

Dhr. J. Bastiaannet 0578 - 692916

Administratie:

Dhr. G. Kouwenhoven 0578 - 631778
Email: verhuur@kerkveessen.nl

Grafdelver:

Regratec 0572 - 360262

Collectebonnen / Giften

t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Veessen
bank: NL71 RABO 0326 5464 64
giro: NL10 INGB 0004 4822 10

Giften Diaconie:

Diaconie Herv. Gem. Veessen
bank: NL08 RABO 0326 5033 66