



DE KERKKLOK

De Kerkklok, jrg.84; nr. 01, januari 2019 Uitgever: Hervormde gemeente te Veessen

Meditatie

'Waar is de pas geboren koning van de joden?'

Of het nu in de krant is, in het dames blad of in het blaadje dat de slager samen met worst en ham in je tas stopt, overal kom je hem tegen: de horoscoop. Velen storten zich rond de jaarwisseling op horoscopen.

Wat is dat eigenlijk een horoscoop en waarom wordt er tegenwoordig zoveel drukinkt aan besteed. Het woord horoscoop komt deels uit het Latijn en deels uit het Grieks en betekent zoveel als 'uren aanschouwing'. Men keek hoe de sterren ten opzichte van elkaar stonden op het tijdstip van de geboorte van een mens. Men meende hieruit iets over zijn levensloop te weten te kunnen komen. De Grieken en Romeinen namen deze zaken over uit Babel.

De evangelist Mattheus vertelt ons over de wijzen die uit het oosten kwamen om het geboren kerstkind te aanbidden. Wie zijn deze mannen? Eigenlijk weten we heel weinig van hen. In het algemeen wordt aangenomen dat ze uit Babel kwamen en de kerkelijke traditie heeft hen tot koningen gemaakt. In Keulen beweren ze dat ze het stoffelijk overschot van hen bewaren. Je kunt er nog naar gaan kijken. Omdat in die tijd het bestuderen van de sterren een wetenschappelijke bezigheid was, kunnen we wel zeggen dat deze mannen zeer geleerd waren. Vanuit de stand van de sterren probeerden men het gebeuren op aarde af te leiden. Op de één of andere manier hebben deze mannen een ster gezien die aanduidde dat er in Israël een Jodenkoning geboren was. Hoe het allemaal precies is:

er heeft een ster geschenen zoals er nooit meer een ster zal schijnen. God gaat in de taal van deze mensen de kerstboodschap bekend maken. Zij horen in hun eigentaal over de grote werken Gods (Pinksteren!). Gewoonlijk werd en wordt uit de sterren de toekomst afgelezen, wat gebeuren zal, nu deelden de sterren mee wat er gebeurd is. De sterren jubelen het uit: Hij is geboren, Hij is geboren, de koning der joden.

Het loopt erop uit dat de wijzen hun geschenken neerleggen voor deze geboren koning. Daarna gaan ze weer terug naar hun land van herkomst. Anders keren ze terug. Want als je Jezus van Bethlehem hebt ontmoet. Iets van zijn oneindige liefde hebt gemerkt. Dan ga je anders dan je kwam. De wereld rond hen was niet zoveel veranderd. Herodessen maakten en maken de dienst uit. Toch ga je dan niet alleen. Want de laatste woorden die ik uit de mond van deze koning heb mogen optekenen luiden. Zie, ik ben met u, alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Ze gingen anders terug dan ze kwamen. Ze gingen als gezegende mensen terug. Ik wens u veel heil en zegen voor het nieuwe jaar.

*Matheus 2 vers 2.

Ds. Wijnand Sonnenberg

EXTRA COLLECTES BIJ DE DIENSTEN

Zondag 13 januari Collecte Ned. Bijbel Genootschap

De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en kerk zijn. In onze seculiere Nederlandse context is het (samen) lezen van de Bijbel niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk initiatieven die bij bellezen bevorderen en mensen (opnieuw) enthousiast maken voor de Bijbel. Bij contextueel bij bellezen bij voorbeeld lezen mensen bij belverhalen met andere ogen en zijn ze verrast over wat ze ontdekken. Samen met lokale gemeenten en plaatselijke initiatieven brengt de Protestantse Kerk in beeld hoe je op een inspirerende manier met de Bijbel kunt werken en delen we inspirerende voorbeelden. In 2018 is tijdens een symposium de bundel 'De Bijbel in Nederland' gepresenteerd.

Zondag 20 januari, Collecte Pastoraat: Daar zijn waar de schipper is

Binnenvaartpredikanten Dirk Meijvogel en Louis Krüger vormen samen met tientallen vrijwilligers het pastoraal team voor 450 schippersfamilies die varen op de waterwegen van West-Europa. Voor deze varende gezinnen zijn er havenkerken en binnenvaartpredikanten.

Binnenvaartpredikanten willen daar zijn waar de schipper is: in crisissituaties, bij ziekte, financiële zorgen, maar ook bij vragen over geloofsopvoeding en relatieproblematiek. De vrijwilligers hebben veel contact met de predikanten en kunnen signalen uit de schipperswereld snel doorgeven. De predikanten bezoeken de schippers op hun schepen. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor bijzondere vormen van pastoraat aan mensen die zich buiten het bereik van de plaatselijke gemeente bevinden, zoals pastoraat aan schippers maar ook bijvoorbeeld luchthavenpastoraat.

Zondag 03 februari Collecte KERK IN ACTIE (WERELDDIACONAAAT)

In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroeveren zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Collecteer mee om Bengalen veilig te laten wonen! Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen.

RONDOM DE KERKDIENTST

De kerstdagen en de jaarwisseling liggen weer achter ons en we hebben afgelopen zondag al weer de eerste zondag in het nieuwe jaar gehad en elkaar een gezegend 2019 toegewenst. De komende zondag (13 januari) hoop ik met u stil te staan bij de gelijkenis van het onkruid en het goede zaad (Mattheus 13 vs. 24vv). Voor zondag 20 januari wordt de avondmaalstafel weer in gereedheid gebracht. We lezen dan Mattheus 13 vers 31-32. Op zondag 10 februari is er onze kerk en schooldienst. Het thema is "Andere keuze". Dit naar aanleiding van 1 Samuel 16: 1-13. Onze eerstvolgende doopdienst staat gepland op zondag 10 maart. Daarnaast zijn er nog de nodige diensten met gastvoorgangers. Wij wensen u gezegende diensten toe.

UIT DE PASTORIE

Op woensdag 19 december ontvingen we bezoek van Wethouder Yasemin Cegerek uit de gemeente Heerde. Tijdens de kersttijd staan de kerken weer volop in de belangstelling. Daarom wil de wethouder juist in deze tijd aandacht geven aan één kerk per dorp van de gemeente Heerde. Samen met de communicatieadviseur Marten Venema was zij op de aangegeven tijd bij ons. Allereerst was er een ontmoeting in de kerk. Onze voorzitter, Jan Nederveen, hield een zeer instructief verhaal over bouw van de kerk en over het orgel van onze kerk. Daarna dronken we in de "Boerbrink" een kopje koffie met elkaar. Ondertussen vertelde ik één en ander over verleden en heden van onze gemeente. We liepen nog even naar de in de pastorie gemetselde steen waarop staat dat de koning daar in het verleden geld voor had gegeven. Daarna toonde broeder Jan Bastiaannet de wethouder de z.i. oudste boom in Heerde in de pastorie tuin. Het was een goede ontmoeting en fijn dat onze burgerlijke overheid in deze tijd van ontkerkelijking ook het sociale belang van een kerkgemeenschap onderkent.

Inmiddels liggen de kerstdagen en de jaarwisseling alweer achter ons en zijn we alweer ruimschoots in het nieuwe jaar aangekomen. Met dankbaarheid kijken we terug op de achter ons liggende kerstdagen en jaarwisseling. Te midden van al die onrust mochten we als gemeente zondag aan zondag ons houvast zoeken en vinden in de beloften van het evangelie. Zoals gezegd kijken we terug op gezegende kerstdagen. Dat begon al met de kerstontmoeting. Fijn dat er weer een aantal dames waren die dit organiseerden, fijn dat broeder Jan Bastiaannet het kerstverhaal vertelde en broeder Gerrit Pleiter onze zang begeleidde.

Donderdagavond 20 december was een groot deel van het dorp verlicht met kleine lichtjes. Dit was georganiseerd door de basis school. Met veel dorpsgenoten liepen we langs de lichtjes. Tijdens deze wandeling stonden op verschillende plaatsen leerlingen die een gedeelte van het kerstevangelie uitbeelden. Uiteindelijk kwamen we aan bij de als herberg ingerichte kerststal. Heel Lucas 2 hebben we zo tot ons kunnen nemen. Daarna was er een gezellig samen zijn met chocolade melk en Glühwein. De leiding van de school en de kinderen hebben zich hiervoor enorm ingespannen. Dank daarvoor.

Dank ook aan allen die hun bijdrage geleverd hebben rondom de Kerst-inn (wat was het gezellig en wat waren we met velen), wat een mooi bedrag als vrijwillige bijdrage gedaan in de bus, een stimulans om door te gaan, dank daarvoor). de kerstdiensten (tot twee keer toe een gevulde kerk) -de medewerking van Double Four en Vivo en niet te vergeten de organisten- en de diensten rond de jaarwisseling (met medewerking van Marjon Buitendijk). En uiteraard vergeten we in onze dank niet de geweldige bijdrage van de kinderen samen met de leiding van de kindernevendienst. Van harte hopen we op een als maar meer groeiend besef van de inhoud van het evangelie.

Ik maak ook van de gelegenheid gebruik om te danken voor de nieuwjaarswensen die we uit uw midden mochten ontvangen. Miny en ik wensen op onze beurt ook u allen een gezegend 2019 toe.

Ontvang onze hartelijke groeten

Wijnand en Miny Sonnenberg.

UIT DE GEMEENTE

JARIGEN

Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, in het bijzonder degenen die de leeftijd der sterken mochten of nog hopen te bereiken.

Maand januari

31-01 Dhr. G.J. Tessemaker
31-01 Mevr. J. van den Belt

Maand februari

Er zijn deze maand geen verjaardagen van 75 jaar of ouder.

KERKENRAAD / KERKRENTMEESTERS

Actie Kerkbalans 2019

De kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente van Veessen willen u allereerst bedanken voor uw bijdragen aan de Actie Kerkbalans van het afgelopen jaar. Met uw bijdrage kunnen we onze kerk het middelpunt van het dorp laten zijn, wekelijks onze diensten vieren en omzien naar elkaar. Ook in 2019 is uw bijdrage weer van groot belang. Hiermee steunt u het werk dat vanuit onze gemeente verricht wordt: pastorale zorg, de speciale vieringen rondom Kerst, Pasen en Pinksteren en natuurlijk de wekelijkse samenkomsten rondom woord en sacrament. Daarnaast wordt uw bijdrage gebruikt voor onderhoud aan gebouwen, verwarming, verlichting en de kosten van jaarlijks terugkerende activiteiten. Onze kerk is meer dan een gebouw, we willen ook buiten de kerkmuren elkaar ontmoeten. D.m.v. bijvoorbeeld de Vakantie Bijbel Week, Kerst Inn, de koffieochtenden, Kerst- en Paasmaaltijden en allerlei kringen. De kerk van Veessen is niet alleen voor de zondagse bezoekers, maar voor de hele dorpsgemeenschap. We hopen dat u ook dit jaar weer wilt bijdragen aan Actie Kerkbalans. Misschien bent u zelfs bereid na te gaan of u uw bijdrage voor 2019 iets kunt verhogen.

In de week van 21 - 26 januari worden de enveloppen bezorgd, en tussen 28 januari en 2 februari zullen de antwoordenvoloppen weer worden opgehaald.

Informatie over fiscale aftrekbaarheid van uw gift:
www.kerkveessen.nl/giften-anbi

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

AB.

=====

Onderhoud Kerk

De goten van de kerk zijn schoon gemaakt. Er moet nog even wat werk aan gedaan worden. Eén goot loopt niet goed af. Daardoor kan de goot gemakkelijk over lopen zodat de muur nat wordt. Dat weer overlast geeft aan de muur in de kerk. De kerk moet ook weer geveerd worden, stopverf laat wat los. Zo is er altijd wel wat aan onderhoud te doen.

Container

Er is ook een grote container aangeschaft. Deze container staat naast de "boerbrink". In deze container mag het afval van bloemen van de begraafplaats en plastic afval van bloemen in gedaan worden.

Er mag alleen geen puin in.

Als iedereen zo zijn steentje blijft bijdragen, dan kunnen we als kerk in Veessen altijd blijven bestaan. En wat heel belangrijk is veel voor de mensen blijven betekenen.

JB.

=====

KERKENRAADSVERGADERING

Maandag 04 februari a.s

DATA KRINGEN

Kring van Burgeren

Deze kring hoopt in het nieuwe jaar weer samen te komen op de data:
Dinsdagavond 22 januari, 12 februari en 19 maart.

Op 22 januari is het onderwerp: samen met de joden ('t Is niet te hoog...p
47-51). Aanvangstijd: 20.00 uur.

Info: Annelies van de Scheer en ondergetekende.

Zus en Zo

Om de week ontmoeten we elkaar op Donderdag morgen in
"De VERBINDING" te Vorchten.

08 februari	22 februari
07 maart	21 maart
04 april	18 april
16 mei	13 juni
27 juni	11 augustus

Gebedskringavonden

Deze zijn elke 2e maandag van de maand m.u.v. Juni i.v.m. Pinksteren
11 februari 11 maart 8 april 13 mei 17 juni 8 juli

Leerhuis

De volgende bijeenkomsten van ons leerhuis in 2019 zijn gepland op de
donderdagden: 24 januari; 14 februari en 21 maart. Plaats van samenkomst
zonder tegenbericht: de familie Nederveen. Aanvang 20.00 uur.

Op 24 januari hopen we stil te staan bij de dichter Gerrit Achterberg,
op 14 februari zal het onderwerp zijn: Oog voor de schepping en
op 21 maart willen we luisteren naar de Jacobus brief (spits: arm-en rijk).

Koffie ochtend

Een uitnodiging aan iedereen die het gezellig vindt om samen een kopje
koffie of thee te drinken. Er kan geknutseld worden, maar u kunt ook
komen om een praatje te maken. Wat aandacht te geven, of te krijgen van
elkaar. Vanaf half tien is de "Boerbrink" open.

Kom geheel vrijblijvend bij ons langs op:

16 januari	20 februari
20 maart	17 april Paasmaaltijd
	15 mei het jaarlijkse uitstapje

Voor informatie 0578 631489 of henniemulder@gmail.com Groet Hennie

VOOR DE GEMEENTE

Een terugblik kerstfeest 2018.

Als ik dit schrijf, is de kerst voorbij, nog net geen nieuwjaar, maar als de nieuwe kerkklok uitkomt zijn we al weer een paar dagen op weg in het nieuwe jaar. Een nieuw jaar met goede voornemens, maar ja als je wat ouder wordt, vind je het allemaal wel goed, je hebt het al zo vaak meegemaakt. Laten we nog even terugblikken naar wat voorbij is. Zelf denk ik ook eerst aan de kerstviering voor de ouderen. Dat vind ik al veel mooier klinken dan bejaarden. Het was een gezellige middag. We misten wel een paar mensen die er anders er wel bij waren, maar alles heeft een reden. (Zo kun je wel zien je kunt niet gemist worden). We hebben veel gezongen en ds. Sonnenberg heeft het kerstevangelie verteld. Er was een kort kerst verhaal en de broodmaaltijd was, maar dat zijn we al gewent weer heel goed verzorgd. Het was een fijne middag en willen dat samen zijn niet graag missen .

En wat hadden we een mooi weer met kerstavond op het kerkplein. Er waren veel mensen op af gekomen. Dat geeft ook voor de organisatie een goed gevoel en een reden om ermee door te gaan, wat ze zeker ook zullen doen. Voor de inwendige mens was weer gezorgd. Een heel mooi kerstverhaal verteld door Marrie Potjes en VIVO kwam de avond afsluiten met mooie kerstmuziek. Fijn als je zo samen kunt werken. Vanwege het mooie weer werd het ook wel wat later, maar gezelligheid kent geen tijd, zullen we maar denken.

Kerstmorgen, wat mooi een volle kerk. Was dat maar altijd zo! Ds. Sonnenberg was onze voorganger. Mooi om zo samen kerst te kunnen vieren. En dan was er nog de bijdrage van de kinderen van de kindernevendienst samen met de inburgeringsgroep. Wat speelden ze mooi. Leiding bedankt voor al jullie inzet. Een smetje rust er nog op, het was niet voor iedereen goed te zien. Maar dat was ook de laatste keer, de volgende keer staan jullie op een podium. Er waren mensen die zich dat aantrokken en zijn op zoek gegaan naar een podium. Deze is makkelijk op te zetten, en zeker de volgende keer gebruikt gaat worden.

JB.

=====

Organistenbijeenkomst vrijdag 30 november 2018

Elk jaar proberen we met alle organisten die in Veessen spelen, een avond te organiseren. Het is goed voor het onderling contact, we mogen in verschillende kerken kijken, de orgels bespelen en...ook niet onbelangrijk...we plannen het rooster in voor het volgende jaar! Dit keer mochten we te gast zijn bij de Hervormde kerk in Welsum. Er werd op het mooie orgel gespeeld. Daarna in het gebouw naast de kerk met veel gezelligheid het rooster 2019 invullen. Wat een leuke avond zo met elkaar!

Organisten, dank voor jullie enthousiasme en betrokkenheid!!

Tineke Visser



=====

Uitnodiging voor de bijeenkomst van de PCOB

Op 16 januari om 14.30 uur komt een vluchteling samen met een vrijwilliger van Vluchtelingen Werk langs voor een ontmoeting bij PCOB. Om te vertellen, ervaringen uit te wisselen, te lachen en te verbazen. Naast de persoonlijke ervaringen wordt ook een algemeen beeld gegeven rond vluchtelingen wereldwijd en in Nederland. Door het vertellen van de verhalen over de redenen van het vluchten, komt er begrip en verdwijnen vooroordelen.

Hartelijk welkom en de toegang is gratis in Het Trefpunt, aan de Kanaalstraat te Heerde.

=====

Kerk en School-dienst

‘Anders kiezen’ is het thema van de Kerk en School-diensten in de verschillende kerken in Heerde en Veessen op zondag 10 februari 2019. In de week voorafgaande aan deze dag, gaan de kinderen van GBS Kristal, het Talent, Wereldwijs en de IJsselvallei luisteren en nadenken over verhalen, waarin het gaat over anders kiezen. Alle kinderen zijn met hun ouders en andere belangstellenden uitgenodigd om in één van de kerken in Heerde/Veessen deze themawEEK af te sluiten. De kinderen zullen mee doen tijdens de verschillende onderdelen van de dienst.

Bent u benieuwd? U bent van harte welkom!

De kerkdienst in Veessen op 10 februari 2019 begint om half 10.

=====

Het woord Jood is een scheldwoord geworden’

De meditatie van deze kerkklok heeft als tekst : ‘Waar is de pas geboren koning van de joden?’ Jezus is een geboren jood. De hele bijbel door worden zijn joodse wortels duidelijk. Zonder te ontkennen dat er op dit moment naast joodse tranen ook Palestijnse tranen zijn (hoe ingewikkeld deze politieke zaak) blijven we alert op een opkomend antisemitisme. De tweede wereld oorlog ligt nog niet zover achter ons. Het nu volgend artikel spreekt voor zichzelf.

Het woord Jood is een scheldwoord geworden’



wo 28 nov. 2018

De cijfers liegen er niet om in het recente EenVandaag-onderzoek over Joden in Nederland. 77 % van de 557 ondervraagde Joden in Nederland ondervindt veel anti-joods sentiment, in de nieuwsmedia, op straat, op internet, in de politiek, door vernielingen.

Het onderzoek is tot stand gekomen met hulp van het Centraal Joods Overleg en JMW Joods Welzijn. Achter deze cijfers zitten concrete mensen.

Toen ik de uitzending erover op maandag 26 november zag, herkende ik twee geïnterviewden. Met Brigitte Wielheesen en haar dochter was ik in juli nog naar een joods-christelijke conferentie in Boedapest gegaan. Zij vertelde over het onderwijsklimaat op de school van haar dochter, waar bagatelliserend werd gedaan over de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog, nota bene door een geschiedenisleraar. Zelf is ze strijdbaar: 'Ik laat me niet weggagen'. De oud-voorzitter van het Centraal Joods Overleg Ron van der Wieken, met wie ik vaak om de tafel heb gezeten, zei: 'Dat het klimaat begint te veranderen en onprettiger wordt, dat is buiten kijf'.

Ik zocht het rapport op internet op. De resultaten worden nuchter en bondig samengevat, maar ik vind ze schokkend. De helft van de ondervraagden voelt zich niet vrij om openlijk joods te zijn. Het jood-zijn wordt verzwegen of ingewikkelde situaties worden vermeden. Veel verwijtende opmerkingen betreffen het Israël-Palestinaconflict. Joden in Nederland worden persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor dit conflict. 'Het woord Jood is een scheldwoord op zich geworden', zegt iemand in het onderzoek. Ik herken dat vanuit mijn werk voor joods-christelijke relaties. De emoties kunnen soms hoog oplopen als het om Joden gaat, zeker als de staat Israël erbij betrokken wordt.

Het is wrang: de kerk is zelf verre van onbelast als het om anti-joodse sentimenten gaat, maar via een moeizaam proces groeien er langzaam nieuwe verhoudingen en begint de kerk haar Joodse wortels te herontdekken. Maar nu duiken anti-joodse uitingen weer op in de samenleving. Juist als kerk moeten we alert zijn op deze tendensen en er tegen opstaan. Het kan niet zo zijn dat Joden in Nederland zich onveilig gaan voelen.

Begin november was ik bij de Kristallnachtherdenking in de Portugese synagoge en luisterde ik naar de toespraak van de nieuwe voorzitter van het Centraal Joods Overleg, Eddo Verdoner. Hij pleitte voor de vorming van 'een brede coalitie van mensen en organisaties die samen met joodse organisaties als het CJO, islamitische organisaties, en christelijke

organisaties een kring vormen van mensen, die zeggen: wij letten zelf op antisemitisme en, of de joden het merken of niet, wij pakken het ook zelf aan!' Het is me uit het hart gegrepen. Het is tijd om deze handschoen op te pakken.

Eeuwout Klootwijk, werkzaam voor Kerk en Israël/joods-christelijke relaties.

=====

AED-reanimatiecursus

Attentie allemaal,

Ook komend jaar 2019 in februari weer de AED-reanimatiecursus in "De Boerbrink" achter de kerk. Het is van levensbelang dat u deze cursus doet en elk jaar herhaalt. Er mogen per avond maximaal 10 personen deelnemen, zodat elke deelnemer aan bod komt.

U hebt een cursusboekje nodig, dat u voor die avond door dient mee te nemen, zodat u goed voorbereid kunt beginnen. De boekjes zijn verkrijgbaar bij Hannie Noordman.

De kosten voor deelname zijn € 12,50. Dit kunt u die avond contant afrekenen bij onze instructrice Hannie Noordman.

Voor koffie en koek wordt gezorgd.

Van harte welkom.

Opgeven bij Dicky en/of Willem Pieltjes.

Tel: 631483 en/of 06-19202062.

De avonden zijn op:	di. 05 februari 2019 van 19.00 tot 22.00 uur
	do. 07 februari 2019 van 19.00 tot 22.00 uur
	di. 12 februari 2019 van 19.00 tot 22.00 uur
	do. 14 februari 2019 van 19.00 tot 22.00 uur

Groet,
Dicky Pieltjes.



VERTROKKEN GEMEENTE LEDEN

Hendrika Geertruida Hogeboom - Bons

COLLECTEMUNTEN

Collectemunten kunt u bestellen door het te besteden bedrag te storten ten name van Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Veessen.

- girorekening: NL10INGB0004482210
- bankrekening: NL71RABO0326546464

Onder vermelding van naam en adres. De munten dienen in hoeveelheden van 25 stuks of een meervoud daarvan te worden besteld.

De afgedrukte tabel maakt duidelijk om welke bedragen het gaat:

25 stuks	€	18,75	50 stuks	€	37,50
75 stuks	€	56,25	100 stuks	€	75,00

Na het storten van een bedrag, onder vermelding “collectemunten”, worden de munten bij u thuis bezorgd.

Kerkelijke en andere collecten zijn alleen aftrekbaar voor de belastingdienst indien u daarvan een bewijs hebt.

Door deze munten op bovenstaande wijze te bestellen, creëert u een fiscale aftrekpost.

KERKKLOK

De kerkklok wordt samengesteld door Willy Wullink.

Kopij aanleveren via e-mail.

Inhoud van deze kerkklok is onder voorbehoud, er kunnen na uitgifte van deze kerkklok wijzigingen optreden.

E-Mail: willywullink@hotmail.com

**Kopij kerkklok inleveren voor
donderdag 31 januari a.s.**

Onze website is: www.hervormdegemeenteveessen.nl

VERANTWOORDING COLLECTEN EN GIFTEN

Collecten	Totaal collecten Kerkrentmeester	€	803,54
	Totaal collecten Diaconie	€	394,80
	Oudejaarscollecte	€	65,65
Extra collecte	Kinderen in de knel	€	170,45
Verjaardag fonds	November		
	- via Mevr. F. van der Scheer	€	65,00
	- via de bank	€	10,00
	December		
- via Dhr. W. van Dieren	€	35,00	
Giften	Ter doorzending voor Sarcomenfonds	€	250,00
	Voor de kerk		
	- via Mevr. H. Mulder	€	10,00
	- via Ds. W.G. Sonnenberg	€	20,00
	- via de bank	€	50,00
	voor de kerk als dank voor de bloemen		
	Via Dhr. J. Bastiaannet	€	10,00
	Via Dhr. J. Nederveen	€	10,00
	Voor onderhoud Begraafplaats		
	- Via de bank	€	100,00
	Voor onderhoud gebouwen		
	- Via de bank	€	25,00
	Voor de fruitbakjes via		
	Dhr. W. Peltjes	€	20,00
	Mevr. H. Mulder 3x 10,- en 1x 20,-	€	50,00
Mevr. W. Karrenbeld 5,- en 10,-	€	15,00	
Dhr. G.A. Pleiter 5,- en 40,- en 15,-	€	60,00	
Dhr. H. Bosman 5,- en 10,-	€	15,00	
Mevr. I. Bomhof 5,- en 5,70 en 20,-	€	30,70	
Totaal Collecten en giften	€	2.210,14	

Alle gevers hartelijk dank!

ROOSTERS

BOERBRINK SCHOONMAKEN	
04/10 – 11	de dames van Welsum-Nooteboom / Van Dijk-Bartelink
09/15 – 12	de dames Nijmeijer-van Welsum / Van Dieren-Bomhof
07/13 – 01	de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Wijenberg
10/16 – 02	de dames van der Belt-Witteveen/ Tessemaker-Berends
KERK SCHOONMAKEN	
02/08 – 12	de dames Iris Wonink / Wonink-De Witte
09/15 – 12	de dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen
16/22 – 12	de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen
23/29 – 12	de dames Karrenbeld-Bomhof / Witman-Eikelboom
30/05 – 01	de dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum
06/12 – 01	de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenberg
13/19 – 01	de dames Iris Wonink / Wonink-De Witte
20/26 – 01	de dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen
27/02 – 02	de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen
ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS	
02/08 – 12	dhr. G. Wonink
09/15 – 12	de heren G. Booy / J. Booy
16/22 – 12	de heren G. Karrenbeld / W. Schoonhoven
23/29 – 12	de heren H. Bosman / G.J. Tessemaker
30/05 – 01	de heren W. Pieltjes / H. Huiskamp
06/12 – 01	dhr. W. Wullink
13/19 – 01	de heren H. v. Welsum / J. Dijkslag
20/26 – 01	dhr. G. Wonink
27/02 – 02	de heren G. Booy / J. Booy
RANDOM DE KERK	
02/08 – 12	dhr. G. Wonink
09/15 – 12	dhr. W. Schoonhoven
16/22 – 12	dhr. G.J. Tessemaker
23/29 – 12	dhr. H. v. Welsum
30/05 – 01	dhr. J. Nederveen
06/12 – 01	dhr. W. Wullink
13/19 – 01	dhr. H. Bos
20/26 – 01	dhr. G. Wonink
27/02 – 02	dhr. K. Witman
GRASMAAIEN RANDOM DE KERK	

ROOSTERS BIJ DE EREDIENSTEN
Aanvang Eredienst zondagmorgen: 09.30 uur
Avonddienst: zondag 19.00 uur
Door de week: 19.30 uur

Zondag
13 januari

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. T. Hoogers
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Annelies
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. M. van Welsum
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr. G. Pleiter
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-694793
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. W. van Dieren	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag
20 januari
Heilig Avondmaal

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. J. Smit
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. A. Witman
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr. W. Wullink
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-631436
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Wit
Koster	: Mevr. H. Mulder	Deurcollecte	: Pastoraat

Zondag
27 januari

Voorganger	: Dhr. C. Hendriks	Organist	: Dhr. E. Luikens
Uit	: Ede	Kindernevendienst	: Joukje
Telefoon	: 06-55746410	Kinderoppas	: Mevr. A. Pleiter
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr. J. Bastiaannet
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-692916
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. J. Bastiaannet	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 03 februari

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Mevr. T. Visser
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. W. Karrenveld
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Dhr. W. van Bessen
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-631451
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Groen
Koster	: Mevr. K. Huiskamp	Deurcollecte	: KIA-Werelddiaconaat Bangladesh

Zondag 10 februari Kerk en Schooldienst Veessen

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. M. Westenberg
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Miny
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. I. Bomhof
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Mevr. G. Bomhof
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 0578-631356
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. H. Bosman	Deurcollecte	: Jeugd- en Jongerenwerk

Zondag 17 februari

Voorganger	: Ds. R.A. Houtman	Organist	: Dhr. J. Bosch
Uit	: Epe	Kindernevendienst	: geen
Telefoon	: 0578-696084	Kinderoppas	: Mevr. A. van Dieren
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Mevr. J. Bos
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 06-12157015
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. G. Visser	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 24 februari

Voorganger	: Ds. J. Stap	Organist	: Dhr. T. Hoogers
Uit	: Kolderveen	Kindernevendienst	: Annelies
Telefoon	: 06-45751180	Kinderoppas	: Mevr. M. van Welsum
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Dhr. G. Wonink
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 0578-694367
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. J. Nederveen	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 03 maart

Voorganger	: Dhr. G. Timmer	Organist	: Dhr. H. Hakkert
Uit	: Heerde	Kindernevendienst	: geen
Telefoon	: 0578-693068	Kinderoppas	: Mevr. A. Witman
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Dhr. G. Pleiter
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-694793
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Paars
Koster	: Dhr. H. van Welsum	Deurcollecte	: Onderhoud algemeen begraafplaats

Regen en zegen

Geschreven door Lingen, Aagje

Het droge land verlangt naar regen,
't gewas verdort, de dood nabij,
de landman wacht op hemelzegen,
wanneer toch is dit leed voorbij.
De oogst is tanend, help ons Heer,
straks valt er niets te oogsten meer.

Het land en volk verlangt naar zegen,
maar rust en vrede wordt gemist.
O volk, keert weer naar 's Heeren wegen,
dan wordt ons denken opgefrist,
Wij zullen niet meer treurig zijn,
ons leven wordt dan nieuw en rein.

Vouw daarom nu de slappe handen,
bidt om vernieuwing van het hart,
dan zal het leven niet verzanden,
de Heer geeft ons een nieuwe start.
Het levend water van de Heer,
geeft rijke zegen, meer en meer.

Jesaja 24:4 - Hebréeën 12:12
Johannes 4:14; 7:38

COLOFON

Predikant:

Ds. W.G. Sonnenberg

Kerkstraat 27
8194 LT Veessen
Tel: 0578 - 631368

e-mail: pastorie@hervormdegemeenteveessen.nl
06-26642280

Website: www.hervormdegemeenteveessen.nl

Ouderlingen:

Dhr. J. Nederveen 0578 - 631252
Dhr. W. van Dieren 0578 - 631370
Mevr. K. Huiskamp 0578 - 631201
(Jeugdouderling/scriba)

Ouderlingen - Kerkrentmeesters:

Dhr. G. Pleiter 0578 - 694793
Dhr. J. Bastiaannet 0578 - 692916

Kerkrentmeester:

Dhr. G. Visser (Scriba) 0578 - 631654
e-mail: kerkvoogdij@kerkveessen.nl

Diaconie:

Dhr. H. Bosman 0578 - 631457
Dhr. H. van Welsum 0578 - 631285
Mevr. H. Mulder 0578 - 631489
e-mail: diaconie@kerkveessen.nl

Kerkklok:

Mevr. W. Wullink
e-mail: willywullink@hotmail.com

Administratie:

Ledenadministratie:

Dhr. J. Nederveen 0578 - 631252
e-mail:
leden@hervormdegemeenteveessen.nl

Boekhouding:

Mevr. J. Witman 0578 - 631479

Scribaat (uitvoerend):

Mevr. A. Buitendijk 0578 - 641889
e-mail: scriba@kerkveessen.nl

Coördinatie organisten:

Mevr. T. Visser 0578 - 631654

Begraafplaats:

Onderhoud:

Dhr. J. Bastiaannet 0578 - 692916

Administratie:

Dhr. G. Kouwenhoven 0578 - 631778
Email: verhuur@kerkveessen.nl

Grafdelver:

Regratec 0572 - 360262

Collectebonnen / Giften

t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Veessen
bank: NL71 RABO 0326 5464 64
giro: NL10 INGB 0004 4822 10

Giften Diaconie:

Diaconie Herv. Gem. Veessen
bank: NL08 RABO 0326 5033 66