



# DE KERKKLOK

De Kerkklok, jrg.84; nr. 07, juli / augustus 2019 Uitgever: Hervormde gemeente te Veessen

## **Meditatie**

### **DE VRAAG OM WIJSHEID.**

‘Komt één van u wijsheid te korte? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven”. Jacobus 1 vers 5)

In de laatste preken voor mijn afscheid op 8 september wil ik stilstaan bij de brief die Jacobus schreef aan de twaalf stammen in de verstrooiing. Dit omdat ik in ons leerhuis min of meer beloofd had nog een keer uit deze brief te preken. De tijd kort zodat een spoedige invullen van die belofte nodig is.

De brief van Jacobus is meer een brief waarin gesproken wordt over het christen zijn in de praktijk. Grote dogmatische vragen komen daarbij niet aan de orde. Het gaat meer over zaken als dat je elkaar niet naar de ogen moet kijken, hoe je om moet gaan met lijden, het gevaar van lasterpraat, het gevaar van rijkdom en het belang van het gebed. Jacobus keert zich in zijn brief tegen een dood geloof zonder de werken die bij een geloof horen. En het is in dit verband veelzeggend dat hij begint met ons er op te wijzen dat als je wijsheid te kort komt je God daarom mag vragen. Juist het praktiseren van het geloof kan in de praktijk van alle dag zo razend ingewikkeld zijn. Ook in onze tijd zijn de vragen velen. Het leven is ingewikkeld geworden. Iemand zei eens: ‘het leven is vreemd, het sterven nog vreemder’. Wat kan het je goed doen als je om raad kunt gaan bij wijze mensen. Mensen die niet alleen kennis spuien, maar aanvoelen waar jij mee zit en die proberen goede raad te geven. Wat is het een

voorrecht als je te rade kunt gaan bij de Here God die ons wijsheid schenken wil.

'Komt één van u wijsheid te korte? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven'.

Ds. Wijnand Sonnenberg

---

## EXTRA COLLECTES BIJ DE DIENSTEN

---

### Zondag 11 augustus

**Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat)** Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. We geven huiswerkbegeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding afmaken. Ook bieden we bijbelonderwijs en helpen we bij het verwerken van trauma's. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

=====

### Zondag 08 september collecte Jeugd- en Jongerenwerk

Op school het geloof ontdekken Voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelfsprekend - soms zijn ze zelfs nooit in een kerkgebouw geweest. Wat fantastisch dat er dan kerken en scholen zijn die samenwerken om kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken, bij voorbeeld via school-en-kerk-vieringen. Ook ondersteunen kerken soms bij godsdienstonderwijs, bieden zij een luisterend oor aan leerlingen of leraren of denken zij mee over de identiteit van de school. JOP, Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking door mee te denken, te experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen, netwerkbijeenkomsten te organiseren en ondersteunend materiaal aan te bieden. Steun dit mooie werk met een collecte, zodat meer kinderen de kans krijgen om het christelijk geloof te ontdekken.

=====

Zondag 15 september Glorie v.d. Libanon, Familie Van Saane.

## **RANDOM DE KERKDIENT**

---

Na Pasen en Pinksteren hebben we enkele keren gepreekt uit het Bijbelboek Petrus. In één van de vorige edities van de kerkklok had ik al beloofd voor ons vertrekt ook nog een aantal keren over het Bijbelboek Jacobus te preken. Een belofte tijdens ons leerhuis gedaan.

Op zondag 11 augustus hoop ik te preken over Jacobus 1 vers 19-27 en op zondag 25 augustus over Jacobus 2 vers 1-13. Voor mijn afscheidspraak op zondag 8 september denk ik op dit moment aan een tekst uit Johannes 17 (vs 15). Het is met dankbaarheid dat we terugkijken op de tot nog toe gehouden kerkdiensten. Met Pinksteren mocht Jara het sacrament van de Heilige Doop ontvangen en was er medewerking van de Dorpelwachters. Op de zondag daarna mochten we het Heilig avondmaal ontvangen en we hadden op 23 juni onze gezinsdienst met medewerking van de kindernevendienst en de Band Living Letter. Wat mochten we ook genieten van de inbreng van onze kinderen.

---

## **UIT DE PASTORIE**

---

Wat zijn we geschrokken over het feit dat ons geliefde en gewaardeerde gemeentelid Pieter Joost Schaap zo vreselijk ongelukkig gevallen is tijdens een vakantie in Italië. Ik kom er onder de rubriek zieken op terug.

Blij zijn we met de jongeren die mochten slagen. Van harte gefeliciteerd en sterkte bij de vervolgopleiding. Wij wensen ook hen die niet zijn geslaagd veel sterkte toe om dit te verwerken en de draad weer op te pakken.

Inmiddels zijn Miny en ik al lang en breed terug uit Amerika en het traject van afscheid nemen ingegaan. Zondag 8 september is de afscheidsdienst. Omdat ik in 2014 met emeritaat (pensioen) ben gegaan, en er toen de nodige aandacht voor al die jaren predikant zijn is geweest, heb ik het predikant zijn hier, door mij wel betiteld als AOW-predikant, als een toegift beschouwd. Een hele mooie toegift trouwens. Om dankbaar voor te zijn. Daarom beleef ik mijn afscheid nu met name als een afscheid nemen van u als gemeente. Daar wil ik me op concentreren. Zoals het er nu naar uitziet zal ik nog één keer de kerkklok verzorgen die dan net voor of net na 8 september zal verschijnen. Voor het echter zover is kijken we uit naar de dienst van 14 juli waarin de eventueel te beroepen predikant hoopt voor hoopt te gaan. Geen AOW- predikant trouwens. Wij wensen u allen een goede zomer toe.

Ontvang onze hartelijke groeten,

Wijnand en Miny Sonnenberg.

## UIT DE GEMEENTE

---

### JARIGEN

Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, in het bijzonder degenen die de leeftijd der sterken mochten of nog hopen te bereiken.

#### Maand augustus

06-08	Mevr. A. Nijmeijer
08-08	Mevr. B.A.G. Spanhaak-Lap
13-08	Dhr. R. van Velsen
26-08	Dhr. J. Reurink
30-08	Mevr. J. Reurink-Draaijer

#### Maand september

09-09	Mevr. P. van Dijk-Bartelink
30-09	Dhr. H.J. van der Wal

### ZIEKEN

Pieter Joost Schaap, Kerkstraat 40, is tijdens een vakantie in Italië gevallen. De gevolgen zijn zeer ernstig. Nadat hij enkele weken in een ziekenhuis in Italië moest blijven, daar ook geopereerd is, is hij deze week overgebracht naar het Isala ziekenhuis in Zwolle. Wij willen niet vooruitlopen op details maar weten van zijn vrouw Dé dat Pieter Joost niet meer kan lopen en er gezocht wordt naar wat verder nog mogelijk is. We zijn met hen verbijsterd. Pieter Joost heeft veel meegemaakt in zijn leven. Ook tijdens zijn wonen in Veessen. Zijn betrokkenheid op kerk en dorp was en is ontroerend. Twee jaar geleden waren we blij en dankbaar voor het huwelijk van hem en Dé. Op dit moment kunnen we niet veel anders doen dan ons verdriet met hen en voor hen uitspreken en ons medeleven toezeggen. Voorlopig is bezoek aan hem beperkt tot zijn naaste familie.

Meeleven willen we ook met dhr. R. van Velsen, Veesser Enkweg 13. Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik niet zo lang geleden bij hem en zijn vrouw in de keuken zat en we vierden dat de uitslagen goed waren. Het was toen echt een feestelijke stemming. Wat een teleurstelling en verdriet dat onlangs het bericht kwam dat hij zich in moet stellen op nog beperkte levenstijd. Wij wensen hem en zijn vrouw Gods Zegen toe.

## **GEBORTE**

In onze vorige kerkklok heb ik al mededeling gedaan van het feit dat bij Robbert en Melinda van der Scheer, Kerkweg 6, Vorchten een dochter is geboren. Omdat ik toen nog geen geboortekaartje had volstond ik met een korte mededeling. Inmiddels is het geboortekaartje in mijn bezit en kom ik graag nog even terug op het vorige bericht. Robert en Melinda melden ons als trotse ouders dat ze een dochter Emily van der Scheer mochten ontvangen. Emily is geboren: 28-05-2019. Wij willen hen en hun familie nogmaals gelukwensen met de geboorte van Emily en wensen hen toe dat ze als gezin in hun pas betrokken woning een mooie en gezegende tijd zullen hebben.

---

## **KERKENRAAD / KERKRENTMEESTERS**

---

### **BEROEPINGSWERK**

Zoals inmiddels algemeen bekend, zullen ds. Sonnenberg en zijn vrouw onze gemeente per 8 september aanstaande gaan verlaten. Helaas!

Terwijl we ons na 5 mooie jaren met hen op het afscheid voorbereiden is de hoorcommissie, gewapend met profielschets en beleidsplan aan de slag gegaan. En met succes!

Soms lopen zaken wonderlijk, ook in de kerk, lees maar.

Het afscheid van onze dominee als Visitator Generaal bij de landelijke kerk vorig jaar, bracht het Nederlands Dagblad er toe hem te willen interviewen hierover. Groot artikel, dito foto in de krant met Wijnand op de pont van Voetveer Veessen, u heeft het misschien wel meegekregen destijds. Wie het las was ds. B. Lammers uit Giessen Oudekerk. Een naam die u wellicht nog bekend voor komt: Giessen Oudekerk is de plaats waar ds. Hans Borst, onze voorganger van destijds, in het huwelijk trad met Netty den Breejen. Ds. Lammers was toen hun voorganger en ons gelegenheidskoor luisterde de dienst op.

Ds. (Bert) Lammers was zojuist gestopt als voorganger in Giessen Oudekerk. Hij en zijn vrouw wilden terug naar de streek waar ze vandaan kwamen en ze hadden Heerde op het oog als woonplaats. Ze bezaten daar al een huis en hij is gaan werken in het gebied Noord-Veluwe als Pastor bij WZU, een koepel van verzorgingshuizen.

Het genoemde interview met Wijnand, waarin deze aangaf Veessen per 2019 te zullen verlaten, bracht hem ertoe contact op te nemen om te zien of er misschien mogelijkheden waren elkaar ten dienste te zijn. U begrijpt dat dit nou precies iets is waar een hoorcommissie op zit te wachten. We hebben de nodige verkennende gesprekken gehad, een heleboel preken beluisterd (makkelijk dat internet!) en we denken dat ds. Lammers heel goed zou passen in onze gemeente, als persoon en als 'herder en leraar' zoals de kerkorde dat noemt.

Hoe nu verder? Net als de andere keren dat onze gemeente een nieuwe dominee zocht willen we ds. Lammers vragen een keer te komen preken. Aansluitend drinken we koffie in de Boerbrink en willen we nader kennismaken met hem en zijn vrouw. Het is eigenlijk best leuk dat vrijwel iedereen hem al een keer gehoord heeft, bijna de gehele gemeente was toen in Giessen Oudekerk vertegenwoordigd!

De 'kennismakingsdienst' is inmiddels gepland op zondag 14 juli 9.30 uur, dus net voor dat uw zomervakantie begint.

Namens de hoorcommissie,

Gert Visser.

=====  
Het is volop vakantie tijd, dus je zou denken rustig aan allemaal, maar toch moet het werk rondom de kerk gewoon doorgaan. De bordjes op het kerkhof hebben veel reacties opgeleverd. De mensen die hebben gereageerd, daarvan zullen binnenkort de bordjes weer van worden verwijderd. We snappen ook wel dat het heel moeilijk wordt om alle rechthebbende te kunnen achterhalen. Er is tijd genoeg de bordjes moeten zeker een jaar blijven staan, om iedereen gelegenheid te geven om te reageren.

De afgelopen weken zijn de heggen rondom de kerk en de begraafplaats weer geknipt. Fijn dat iedereen zo mee werkt en zo naast het wekelijkse onderhoud liggen de paden er ook weer netjes bij. Het is wel de bedoeling om in de toekomst gezamenlijk te proberen om de graven die er niet meer netjes bij liggen, om die weer op orde te krijgen. Daar volgt later nog wel mededelingen over.

En dan, het loopt al zo weer naar 8 september, dat onze dominee afscheid van ons gaat nemen. Ik mag zeker wel zeggen dat het ons zeer spijt. We hebben er een heel fijn gezin en erg meelevend predikantsechtpaar aan gehad. Gelukkig blijft Ds. Sonnenberg nog wel vaak bij ons voorgaan. Een vaak gehoorde uitspraak van hem was, wat hebben we het toch fijn gehad hier in het dorp. Onze kinderen vinden het hier ook prachtig, ze zullen het nog missen.

Als de pastorie leeg komt te staan moet er nog wel wat aan gebeuren. Er wordt dubbel beglazing aan gebracht waar dat nodig is. Dat zijn heel wat ramen. Ook worden de zachtboardplafons verwijderd en komen gipsplaten voor in de plaats. De muren worden na gekeken en er komt isolatie in. Zomaar een aantal dingen die moeten gebeuren. We moeten toch denken aan energiebesparing. Wel moet ik ons domineesgezin een pluimpje geven, zij hebben nooit een klacht geuit. Op deze manier proberen we jullie een beetje op de hoogte te houden van de gang van zaken.

Namens de kerkrentmeesters J.B.

=====

**Gift voor de kerk van Tuum Est.**

Zoals u allen wellicht al hebt vernomen is aan het bestaan van het koor Tuum Est een einde gekomen. Voor koorleden en betrokkenen zelf, en voor de Veesser gemeenschap een verlies wat we ook als kerkenraad zeer betreuren. Bij de financiële afwikkeling daarvan is er geld vrijgekomen, waarvan een gift van € 1.500,- is gedoneerd aan de kerk. In overleg met het koorbestuur is overeengekomen dat dit geld beschikbaar wordt gesteld aan de commissie die zich bezig houdt met de herdenking en viering van 75 jaar bevrijding volgend jaar. De kerkenraad spreekt bij deze zijn dank uit voor dit bedrag, en hoopt dat met deze bestemming ervan t.z.t. een waardige en mooie herdenking en viering plaats mag vinden.

=====

**KERKENRAADSVERGADERING**

**Maandag 02 september a.s**

## DATA KRINGEN

---

### Kring van Burgeren

#### Zus en Zo

Om de week ontmoeten we elkaar op Donderdag morgen in  
"De VERBINDING" te Vorchten.  
11 augustus

### Gebedskringavonden

#### Leerhuis

#### Koffie ochtend

Beste mensen op woensdag 25 september is de deur van de Boerbrink weer open voor iedereen. Alle mannen en vrouwen die het fijn vinden om onder het genot van een kopje koffie of thee andere mensen te ontmoeten. Hartelijk welkom.

Voor informatie kunt u bellen naar 0578 631489 of mailen  
henniemulder@gmail.com

De data voor dit seizoen: 25 sept. 23 okt. 20 nov. 18 dec Kerstviering.  
15 jan. 12 febr. 11 mrt. 8 apr. Paasviering.

---

## VOOR DE GEMEENTE

---

### De brief van Jacobus.

De Jacobus brief is een moeilijk te plaatsen geschrift. Waarschijnlijk geschreven door Jacobus de broeder des Heren. Het zijn meer losse opmerkingen dan dat het een brief is. Luther had aanvankelijk erg veel moeite met deze brief. Hij noemde het een 'strooien brief'. 'Ik zal met Japie mijn kachel aanmaken'. Deze moeite had te maken met het feit dat Luther in deze brief niets vond over de verzoening en het kruis. Christus wordt maar twee keer genoemd. Bovendien wordt zo gesproken over de goede werken dat het lijkt alsof je daardoor gerechtvaardigd wordt. Toch hoeft er geen tegenstelling te zijn tussen wat Paulus schrijft en Jacobus. Alleen hun front is anders. Waar Paulus benadrukt dat we alleen door het geloof in Christus zalig worden en een polemieek voert met hen die zeggen Christus en nog wat, polemiseert Jacobus tegen een geloof zonder de werken die bij dat geloof horen. Tegen 'dode rechtzinnigheid' "billige genade". Jacobus wil het 'schijn' christendom ontmaskeren. Deze nadruk op de werken van het geloof sluit een gebedsleven niet uit (vs.14-15). Een oude kerkvader uit de eerste eeuw zei van Jacobus dat hij eelt op zijn knieën had als van een kameel. Omdat hij zoveel geknield had. Eelt, niet zozeer op zijn voeten, zeker



niet op zijn ziel, die mensen heb je ook, mensen die eelt op hun ziel hebben (spijker hard zijn), nee Jacobus had eelt op zijn knieën door al dat bidden.

---

## Kerk open tijdens Eiermarkt Veessen



Elk jaar op de 2e zaterdag van juli is er Eiermarkt in Veessen. Het wordt georganiseerd door de muziekvereniging VIVO en er zijn veel kraampjes te vinden. Dit jaar is het op zaterdag 13 juli vanaf 13.00 uur in het centrum van Veessen.

In het centrum van Veessen is ook onze kerk te vinden.

Deze is tijdens de middag van de Eiermarkt te bezoeken en te bezichtigen. Dat dit op prijs gesteld wordt is te merken aan de reeds honderden bezoekers die binnenstapten in de afgelopen jaren.

Het is een prachtige achthoekige oude waterstaatskerk uit 1842 en in de kerk staat een karakteristiek Van Oeckelenorgel uit 1882.

U bent (opnieuw) welkom om te komen!

---

### Een kleine gemeente

In de protestantse kerk in Nederland komt gaandeweg meer aandacht voor de kerken in de dorpen en de kleinere gemeenten in het algemeen. Ook staat de krant op dit moment vol van berichten over kerken die gesloten werden omdat de geloofsgemeenschap de kosten niet langer dragen kunnen. Een prachtige column over het functioneren van een kleine kerkelijke gemeenschap vond ik in wat Mr. W. Zielhuis (vroegere

burgemeester van Oldebroek e.o) schreef voor het blad confessioneel. Hieronder zijn bijdrage.

### **Een kleine gemeente**

Ik ben zelf al jaren lid van een gemeente waar op zondagmorgen honderden mensen de kerk binnenstromen, waaronder ook nog steeds veel jongeren en kinderen.

Ook in vorige plaatsen waar ik woonde was er sprake van goed gevulde kerken.

De laatste tijd ben ik het weekend nogal eens in de kop van Noord-Holland. Daar kerk ik regelmatig in een kleine gemeente met slechts enkele tientallen kerkgangers. Ik heb het er goed. Ik kerk er graag. Ook een kerkdienst in een kleine gemeente met maar weinig kerkgangers kan een weldaad zijn.

Wat maakt het dat ik zo graag in die kleine gemeente in de kop van Noord-Holland kerk?

Het begint al goed. Als ik het kerkpad oploop groeten andere kerkgangers mij vriendelijk, terwijl ze mij als betrekkelijke buitenstaander helemaal niet kennen. Bij binnenkomst heet de bij de ingang staande gastheer of gastvrouw mij hartelijk welkom en geeft mij een Liedboek. De manier waarop dat gebeurt maakt al meteen dat je je welkom voelt. Dat is iets wat helaas in andere kerken maar al te vaak niet het geval is.

De kerkgangers kennen elkaar duidelijk allemaal. Ze informeren naar elkaars welzijn. Maar als buitenstaander heb je absoluut niet het gevoel er niet bij te behoren.

De kerkdienst is zo als elke kerkdienst. De ouderling van dienst begint met de afkondigingen. Daarin is nadrukkelijk aandacht voor die gemeenteleden die ziek zijn. De gemeente luistert aandachtig. Je voelt : er is hier echt sprake van een gemeenschap.

In de dienst worden liederen uit het Liedboek gezongen. Omdat je maar met weinigen bent hoor je je zelf zingen. Wellicht daardoor word ik me meer dan anders bewust van de tekst van de gezongen liederen. Wat zijn

er toch prachtige liederen die je tot diep in je ziel kunnen raken. Zondag zongen we : “Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom. Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend U ontmoet die leven zijn en leven doet.” Ik heb Psalm 84 natuurlijk vaker gezongen. Maar in deze context, in een eeuwenoude kerk met deze kleine groep vriendelijke mensen doen deze woorden wat met me. Het gaat niet om grote aantallen. Het gaat erom dat je voelt : hier kom ik in Gods huis. Als de prediking vervolgens blijkt te gaan over 1 Petrus 2 : 4 en 5 (“Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid en laat u als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel”) dan word het je weer duidelijk dat het niet om dat op zich mooie gebouw gaat, maar om een geestelijk gebouw, de gemeente van Christus.

In deze kerk gaan predikanten en pastoraal werkers voor met duidelijk enthousiasme.

Soms blijkt de voorganger formeel onbevoegd te zijn. Je komt in de kop van Noord-Holland niet zo makkelijk aan een voorganger, zeker niet als de geplande voorganger heeft moeten afzeggen wegens ziekte. Wat is het dan fijn als een gepensioneerde leraar met levenslange ervaring in de kerk bereid blijkt af en toen voor te gaan. De man heeft duidelijk veel werk besteed aan de voorbereiding van de dienst. Zowel de voorbeden, de gekozen liederen als de verkondiging laten dat zien. Ik spreek niet zo makkelijk in zulke termen, maar ik denk bij mijzelf : als de Geest aanwezig is kan het niet misgaan in zo’n dienst.

Na afloop van de dienst is er standaard koffiedrinken. De gemeenteleden, die verspreid wonen over meerdere dorpen, doen bijna allemaal mee. Zo kunnen ze elkaar ontmoeten. Ze zien dat er een nieuwkomer is en onmiddellijk komt iemand op me toe om een praatje te maken. Dat heb ik helaas in andere plaatsen wel eens anders meegemaakt.

Ik weet niet of deze gemeente echt toekomst heeft. De gemiddelde leeftijd van de aanwezigen is hoog. Menselijkerwijs stopt het op een gegeven moment als er geen aanwas van jongeren komt. Maar wie zegt dat het ook inderdaad zo gaat lopen? In Rusland woonden in de communistische tijd alleen nog maar oude vrouwen de kerkdiensten bij. Inmiddels wordt in

datzelfde land de ene na de andere kerk geopend/heropend. Gods wegen zijn gelukkig niet voorspelbaar.

Op de terugreis naar huis neuriede ik het lied dat we aan het slot van de kerkdienst zongen (Lied 425) :

“Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,  
in Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord.  
Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  
door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.”

Ik hoorde in mijn jeugd wel eens spreken over het “donkere Noord-Holland” omdat daar zo weinig van het kerkelijk leven overeind was gebleven. Inderdaad heeft daar o.m. door radicale vrijzinnigheid in het verleden een grote kaalslag plaats gevonden. Maar onderschat niet wat er op dit moment daar gebeurt. Ook van een kleine gemeente kan veel zegen uitgaan.

Er zijn steeds weer kerkbestuurders die vinden dat kleine gemeenten maar het beste kunnen opgaan in grote gemeenten. Dan moeten de mensen maar wat verder reizen. Mijn mening is : niet doen. Onderschat niet dat ook van een kleine gemeente veel goeds kan uitgaan. Het gaat er niet om of een gemeente groot of klein is. Het gaat er om of een gemeente ook echt een gemeente van de Heer is. Dan bepaalt Hij wel of er zegen van die gemeente uitgaat. Ook in een kleine gemeente kan de Geest volop zijn werk doen.

Mr. Wim Zielhuis.

Veessen 1 juli 2019.

Geachte kerkenraad, gemeenteleden en dorpsgenoten,

Tijdens de ambtsperiode van Ds. Eveleens in 1976 is de zanggroep Tuum Est opgericht als jeugdkoor. Tientallen jaren heeft Tuum Est zingend mogen belijden van Gods grote naam. Er werden vele liederen, zowel Nederlandstalig als Engelstalig ten gehore gebracht in vele optredens. Dit vaak in Veessen maar ook in de regio.

Velen zijn betrokken geweest bij Tuum Est en hebben hier van genoten. In de loop van de jaren is aan het koor leiding gegeven door meerdere dirigenten.

Het jeugdkoor van toen is inmiddels een seniorenkoor geworden.

Gebrek aan aanwas van onder af en het vertrek van diverse koorleden heeft tot gevolg gehad, dat de rek er uit was. Daarom is dit voorjaar in een algemene ledenvergadering besloten de zanggroep Tuum Est op te heffen.

Inmiddels zijn daartoe alle nodige stappen gezet.

Wij zijn de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Veessen veel dank verschuldigd voor hun medewerking de jaren door. Voor oefening werd de kerk en De Boerbrink altijd ter beschikking gesteld. Als wederdienst en dank hiervoor werd door het koor in de kerk opgetreden.

Ook zijn wij dank verschuldigd aan allen uit het dorp Veessen, die het koor door de jaren heen op welke wijze dan ook ondersteund hebben.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Tuum Est.

=====

## **De blauwe envelop.**

Ja elk jaar valt deze envelop bij ons in de brievenbus, of via het digitale verkeer zien we deze onder ogen. Als een soort oude bekende, die ineens weer voor ons staat. Ja we zijn u niet vergeten. De belastingdienst; leuker kunnen we het niet maken, maar wel gemakkelijker. Veel is al ingevuld. Opgeven wat mijn inkomen is, en al je aftrekposten en dergelijke invullen. Vergeet vooral de giften niet wat we aan goede doelen hebben gegeven, zoals kerk en andere instanties. Dan tenslotte de vraag; krijgen we terug of worden we aangeslagen voor zoveel. Ja iedereen wordt aangeslagen voor de belasting. Maar nu de vraag, ook als christen; wat als de Heere God naar ons leven kijkt? En als we daar nu eerlijk in zijn, weten we dat we bij Hem in de schuld staan. En er zijn geen aftrekposten of giften die wij ter vermindering kunnen inbrengen. Maar nu het wonder van Gods liefde en genade, mag gelden voor een ieder van ons; er valt geen blauwe envelop op de mat. Jezus zegt; "Zie ik sta aan u en jou deur ,en Ik klop". Hij staat bij ons voor de deur van ons leven. Niet om te verrekenen, maar om te zeggen; "Ik heb de schuld verrekend, ja voldaan door voldoening aan het kruis van Golgotha! Door Zijn offer betaalde Hij voor ons alles! En wie nu in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven! Het belastingdocument sluit af met; "Bent u het niet eens met de beslissing waarvoor u wordt aangeslagen, mag u bezwaar maken. Maar wat doet u met Zijn beslissing? Die slaan we toch niet in de wind? Want buiten Hem is er geen leven zegt de Bijbel, maar leven we in de duisternis! Kom dan maar tot Uw Heiland, en wacht langer niet. Kom nu tot Hem die redding en heil u biedt! En u zult leven nu al met Hem en straks in alle volmaaktheid! Mooi toch, hebben we als christen nog iets te verwachten! U, Ook? (J. van Dieren)

---

---

## **VERTROKKEN GEMEENTELEDEN**

---

---

Tycho Gerard Jan Tessemaker

Wapenveld

---

---

## **KERKKLOK**

De kerkklok wordt samengesteld door Willy Wullink.  
Kopij aanleveren via e-mail.

Inhoud van deze kerkklok is onder voorbehoud.

E-Mail: [willywullink@hotmail.com](mailto:willywullink@hotmail.com)

**Kopij kerkklok inleveren voor  
donderdag 29 augustus a.s.**

**Onze website is: [www.hervormdegemeenteveessen.nl](http://www.hervormdegemeenteveessen.nl)**

<b>VERANTWOORDING COLLECTEN EN GIFTEN</b>			
<b>Collecten</b>	Totaal collecten Kerkrentmeester	€	396,09
	Totaal collecten Diaconie	€	225,80
<b>Extra collecte</b>	Zending	€	94,35
	Jeugdwerk	€	36,50
	Muziek en Koren	€	72,65
<b>Verjaardag fonds</b>	mei, door Dhr. en/of Mevr. Bosman	€	67,00
<b>Giften</b>	voor de kerk als dank voor de bloemen		
	Via Dhr. W. v. Dieren € 10,- en € 20,-	€	30,00
	Via Dhr. J. Nederveen	€	20,00
	Voor de kerk via Mevr. H. Mulder	€	10,00
<b>Totaal Collecten en giften</b>		<b>€</b>	<b>952,39</b>

Alle gevers hartelijk dank!

## COLLECTEMUNTEN

Collectemunten kunt u bestellen door het te besteden bedrag te storten ten name van Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Veessen.

- girorekening: NL10INGB0004482210
- bankrekening: NL71RABO0326546464

Onder vermelding van naam en adres. De munten dienen in hoeveelheden van 25 stuks of een meervoud daarvan te worden besteld.

De afgedrukte tabel maakt duidelijk om welke bedragen het gaat:

25 stuks	€	18,75	50 stuks	€	37,50
75 stuks	€	56,25	100 stuks	€	75,00

Na het storten van een bedrag, onder vermelding “collectemunten”, worden de munten bij u thuis bezorgd.

Kerkelijke en andere collecten zijn alleen aftrekbaar voor de belastingdienst indien u daarvan een bewijs hebt.

Door deze munten op bovenstaande wijze te bestellen, creëert u een fiscale aftrekpost.

## ROOSTERS

<b>BOERBRINK SCHOONMAKEN</b>	
14/20 – 07	de dames van der Belt-Witteveen/ Tessemaker-Berends
11/17 – 08	de dames Nederveen- Van Dalen/ Van der Scheer-Steenbergen
08/14 – 09	de dames van Welsum-Nooteboom / Van Dijk-Bartelink
<b>KERK SCHOONMAKEN</b>	
30/06 – 07	de dames Iris Wonink / Wonink-De Witte
07/13 – 07	de dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen
14/20 – 07	de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen
21/27 – 07	de dames Karrenbeld-Bomhof / Witman-Eikelboom
28/03 – 08	de dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum
04/10 – 08	de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenberg
11/17 – 08	de dames Iris Wonink / Wonink-De Witte
18/24 – 08	de dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen
25/31 – 08	de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen
01/07 – 09	de dames Karrenbeld-Bomhof / Witman-Eikelboom
08/14 – 09	de dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum
15/21 – 09	de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenberg
22/28 – 09	de dames Iris Wonink / Wonink-De Witte
<b>ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS</b>	
30/06 – 07	de heren G. Booy / J. Booy
07/13 – 07	de heren B.J. Schrader / W. Schoonhoven
14/20 – 07	de heren H. Bosman / G.J. Tessemaker
21/27 – 07	de heren W. Pieltsjes / H. Huiskamp
28/03 – 08	de heren H. v. Welsum / J. Dijkslag
04/10 – 08	dhr. G. Wonink
11/17 – 08	dhr. W. Wullink
18/24 – 08	de heren G. Booy / J. Booy
25/31 – 08	de heren B.J. Schrader / W. Schoonhoven
01/07 – 09	de heren H. Bosman / G.J. Tessemaker
08/14 – 09	de heren W. Pieltsjes / H. Huiskamp
15/21 – 09	de heren H. v. Welsum / J. Dijkslag
22/28 – 09	dhr. G. Wonink
<b>RONDOM DE KERK</b>	
30/06 – 07	dhr. H. v. Welsum
07/13 – 07	dhr. J. Nederveen
14/20 – 07	dhr. H. Bos
21/27 – 07	dhr. K. Witman
28/03 – 08	dhr. W. Schoonhoven
04/10 – 08	dhr. G. Wonink
11/17 – 08	dhr. W. Wullink
18/24 – 08	dhr. G.J. Tessemaker



25/31 – 08	dhr. H. v. Welsum
01/07 – 09	dhr. J. Nederveen
08/14 – 09	dhr. H. Bos
15/21 – 09	dhr. K. Witman
22/28 – 09	dhr. G. Wonink
<b>GRASMAAIEN RONDOM DE KERK</b>	
30/06 – 07	dhr. W. van Dieren
07/13 – 07	dhr. J. Bastiaannet
14/20 – 07	dhr. H. van Ommen
21/27 – 07	dhr. B. van der Scheer
28/03 – 08	dhr. H. van Welsum
04/10 – 08	dhr. G.J. Tessemaker
11/17 – 08	dhr. H. Bosman
18/24 – 08	dhr. W. Pieltjes
25/31 – 08	dhr. W. van Dieren
01/07 – 09	dhr. J. Bastiaannet
08/14 – 09	dhr. H. van Ommen
15/21 – 09	dhr. B. van der Scheer
22/28 – 09	dhr. H. van Welsum

**ROOSTERS BIJ DE EREDIENSTEN**  
**Aanvang Eredienst zondagmorgen: 09.30 uur**  
**Avonddienst: zondag 19.00 uur**  
**Door de week: 19.30 uur**

**Zondag 14 juli**  
**‘kennismakingsdienst’**  
**Ds. L. Lammers**

Voorganger	: Ds. L. Lammers	Organist	: Dhr. E. Luikens
Uit	: Heerde	Kindernevendienst	: Annelies
Telefoon	: 0578-618193	Kinderoppas	: Mevr. W. Karrenbeld
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr. W. Wullink
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-631436
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. J. Bastiaannet	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

## Zondag 21 juli

Voorganger	: Dhr. W. Gugler	Organist	: Mevr. T. Visser
Uit	: Putten	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0341-363629	Kinderoppas	: Mevr. I. Bomhof
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Dhr. J. Bastiaannet
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-692916
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Groen
Koster	: Mevr. K. Huiskamp	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

## Zondag 28 juli

Voorganger	: Ds. B. Zitman	Organist	: Dhr. H. Hakkert
Uit	: Zwolle	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-621540	Kinderoppas	: Mevr. A. van Dieren
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Dhr. W. van Bessen
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 0578-631451
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. H. Bosman	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

## Zondag 04 augustus

Voorganger	: Ds. B. van 't Veld	Organist	: Mevr. T. Visser
Uit	: Vaassen	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-570995	Kinderoppas	: Mevr. M. van Welsum
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Mevr. G. Bomhof
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 0578-631356
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. G. Visser	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

## Zondag 11 augustus

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. H. Hakkert
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: ???
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. A. Witman
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Mevr. J. Bos
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 06-12157015
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. J. Nederveen	Deurcollecte	: Werelddiaconaat

## Zondag 18 augustus

Voorganger	: Dhr. J. Bredenhoff	Organist	: Dhr. E. Luikens
Uit	: Wapenveld	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 038-7850197	Kinderoppas	: Mevr. A. Pleiter
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Dhr. G. Wonink
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-694367
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. H. van Welsum	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

## Zondag 25 augustus

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. M. Westenberg
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. W. Karrenbeld
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Dhr. G. Pleiter
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-694793
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. G. Pleiter	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

## Zondag 01 september Afsluitdienst Vakantie Bijbelweek Vorchten

Voorganger	: Dhr. C. Hendriks	Organist	: Dhr. H.L. Dalhuisen
Uit	: Ede	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 06-55746410	Kinderoppas	: Mevr. I. Bomhof
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr. W. Wullink
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-631436
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. W. van Dieren	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

## Zondag 08 september Afscheidsdienst Ds. Sonnenberg

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. J. Bosch
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. A. van Dieren
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr. J. Bastiaannet
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-692916
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Groen
Koster	: Mevr. H. Mulder	Deurcollecte	: Jeugd- en Jongerenwerk

## Zondag 15 september Start Winterwerk

Voorganger	: Dhr. C.J. Koliijn	Organist	: Dhr. T. Hoogers
Uit	: Wezep	Kindernevendienst	: ???
Telefoon	: 038-3758097	Kinderoppas	: Mevr. M. van Welsum
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr. W. van Bessen
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-631451
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. J. Bastiaannet	Deurcollecte	: Glorie v.d. Libanon, Familie Van Saane

## Zondag 22 september

Voorganger	: Ds. G. Brandorff	Organist	: Mevr. T. Visser
Uit	: Heemse	Kindernevendienst	: ????
Telefoon	: 0523-267119	Kinderoppas	: Mevr. A. Witman
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Mevr. G. Bomhof
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-631356
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Groen
Koster	: Mevr. K. Huiskamp	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

## Zondag 29 september

Voorganger	: Dhr. G. Timmer	Organist	: Dhr. H.L. Dalhuisen
Uit	: Heerde	Kindernevendienst	: ???
Telefoon	: 0578-693068	Kinderoppas	: Mevr. A. Pleiter
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Mevr. J. Bos
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 06-12157015
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. H. Bosman	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

# VAKANTIE BIJBEL WEEK

## VORCHTEN VEESSEN



# SCHATRIJK

De tent staat dit jaar in **Vorchten.**

**DINSDAG 27 AUGUSTUS 9.00-12.00**

**WOENSDAG 28 AUGUSTUS 9.00-12.00**

**DONDERDAG 29 AUGUSTUS 9.00-12.00**

**DO-AVOND FEESTAVOND 19.00-20.45**

**ZONDAG 1 SEPTEMBER FEESTDIENST  
IN DE KERK VORCHTEN 9.30-10.45**

# **ALLE KINDEREN IN DE BASISSCHOOLLEEF TIJD ZIJN WELKOM OOK ALS JE HIER NIET WOONT.**

**Ben je net of al een paar jaar van de  
Basisschool af ,dan willen we je heel graag  
vragen of je komt HELPEN**

Het wordt een feest vol muziek, toneel, spel,  
knutsel, huttenbouwen en gezelligheid ,maar  
alleen als JIJ erbij bent !!



Er rijdt **een speciale kar** om je van de Kerk van  
Veessen naar Vorchten te brengen(9.15 ) en omgekeerd  
(12.15)

Om alles plezierig en veilig te laten verlopen hebben we  
**veel vrijwilligers nodig.** Welkom vanaf 9.30 maar als  
dat niet lukt zijn we al heel blij als u/jij komt helpen van  
10.30 tot 11.50.

## **Met knutselen en hutten bouwen kunnen we iedere hand gebruiken !!**

Voor meer info en evt [opgeven](http://www.hervormdegemeenteveessen.nl) zie  
[www.hervormdegemeenteveessen.nl](http://www.hervormdegemeenteveessen.nl)



## COLOFON

**Predikant:** Ds. W.G. Sonnenberg

Kerkstraat 27  
8194 LT Veessen  
Tel: 0578 - 631368

e-mail: [pastorie@kerkveessen.nl](mailto:pastorie@kerkveessen.nl)  
06-26642280

Website: [www.hervormdegemeenteveessen.nl](http://www.hervormdegemeenteveessen.nl)

### **Ouderlingen:**

Dhr. J. Nederveen 0578 - 631252  
Dhr. W. van Dieren 0578 - 631370  
Mevr. K. Huiskamp 0578 - 631201  
(Jeugdouderling/scriba)

### **Ouderlingen - Kerkrentmeesters:**

Dhr. G. Pleiter 0578 - 694793  
Dhr. J. Bastiaannet 0578 - 692916

### **Kerkrentmeester:**

Dhr. G. Visser (Scriba) 0578 - 631654  
e-mail: [kerkvoogdij@kerkveessen.nl](mailto:kerkvoogdij@kerkveessen.nl)

### **Diaconie:**

Dhr. H. Bosman 0578 - 631457  
Dhr. H. van Welsum 0578 - 631285  
Mevr. H. Mulder 0578 - 631489  
e-mail: [diaconie@kerkveessen.nl](mailto:diaconie@kerkveessen.nl)

### **Kerkklok:**

Mevr. W. Wullink  
e-mail: [willywullink@hotmail.com](mailto:willywullink@hotmail.com)

### **Administratie:**

#### **Ledenadministratie:**

Dhr. J. Nederveen 0578 - 631252  
e-mail: [leden@kerkveessen.nl](mailto:leden@kerkveessen.nl)

#### **Boekhouding:**

Mevr. J. Witman 0578 - 631479

#### **Scribaat (uitvoerend):**

Mevr. A. Buitendijk 0578 - 641889  
e-mail: [scriba@kerkveessen.nl](mailto:scriba@kerkveessen.nl)

#### **Coördinatie organisten:**

Mevr. T. Visser 0578 - 631654

### **Begraafplaats:**

#### **Onderhoud:**

Dhr. J. Bastiaannet 0578 - 692916

#### **Administratie:**

Dhr. G. Kouwenhoven 0578 - 631778  
Email: [verhuur@kerkveessen.nl](mailto:verhuur@kerkveessen.nl)

### **Grafdelver:**

Regratec 0572 - 360262

### **Collectebonnen / Giften**

t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Veessen  
**bank:** NL71 RABO 0326 5464 64  
**giro:** NL10 INGB 0004 4822 10

### **Giften Diaconie:**

Diaconie Herv. Gem. Veessen  
**bank:** NL08 RABO 0326 5033 66