



DE KERKKLOK

De Kerkklok, jrg.84; nr. 09, oktober 2019 Uitgever: Hervormde gemeente te Veessen

Meditatie

Op God vertrouwen :

Vertrouwen hebben is niet makkelijk, vooral als het allemaal anders gaat dan je had verwacht of gehoopt.

Hoe kun je dan toch nog op God blijven steunen??

Belangrijk is dan om te bedenken dat God trouw is.

Hij doet wat Hij heeft beloofd, ook al kan het een hele tijd duren voordat dit zichtbaar is. Hij zal je in ieder geval nooit in de steek laten!

Blijf vertrouwen houden!

Hij houdt van ons, ook als wij onze eigen weg gaan.

Dit heeft Hij laten zien door Zijn eigen Zoon te laten kruisigen om onze zonde te vergeven.

In de Bijbel in Jeremia 29:13 staat
"Wie Mij met hart en ziel zoekt, die zal Mij vinden"
Hij laat nooit los wat Zijn hand ooit begonnen is!

Ik zal het afscheid van Ds. Wijnand en Miny Sonnenberg als voorbeeld nemen.

Dominee Sonnenberg heeft op zondag 8 september afscheid van onze gemeente genomen.

Vanaf het moment dat hij had aan gegeven te stoppen als dominee in onze gemeente, is er een groep uit onze gemeente op zoek gegaan.

We hadden het vertrouwen dat het, met de hulp en kracht van God, goed zou komen.

Dat we weer een nieuwe geschikte dominee zouden kunnen vinden.

Dit is gelukt en nu komt dominee Bert Lammers ons in Veessen versterken samen met zijn vrouw Meta.

Op 17 november zal hij bevestigd gaan worden door Ds. Wijnand Sonnenberg.

Vertrouwen blijven houden is erg belangrijk, daarbij ook in je medemens, we doen het namelijk samen met elkaar en met de hulp en kracht van de Here God door Zijn Heilige Geest.

Annet Bosman.

EXTRA COLLECTES BIJ DE DIENSTEN

Zondag 06 oktober collecte Kerk en Israël

Leren door ontmoeting en dialoog. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten met inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten, De Uitdaging, waarin christenen worden uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

Zondag 03 november collecte Najaarszendingsweek

Onderwijs voor groeiende kerk Zambia In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thij s en Marike Blok.

=====

Woensdag 06 november collecte Voedselbank Vaassen.

RONDOM DE KERKDIENTST

Zondag 03 november komt het kwartet Kithara uit Oldebroek hun medewerking verlenen.

Hun naam is een Grieks woord wat gitaar betekent, ze bestaan uit een kwartet van 4 gitaristen. Ze hebben samen in november 2001 een avondvullend programma verzorgd in het Boerderijmuseum te Oldebroek. Hierna hebben ze veel aanvragen gekregen voor optredens en hebben ze besloten om door te gaan als Kithara.

UIT DE GEMEENTE

JARIGEN

Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, in het bijzonder degenen die de leeftijd der sterken mochten of nog hopen te bereiken.

Maand oktober

09-10 Mevr. J.H. Rakhorst-Wagtelenberg
15-10 Dhr. S.J. van Marle

Maand november

08-11 Mevr. J. Bons-Bosman
23-11 Mevr. G. Zwerus-Hogeboom

ZIEKEN

Pieter Joost Schaap is nu nog in het ziekenhuis in Zwolle, maar zal binnenkort overgeplaatst worden naar Nijmegen, waar hij op revalidatie zal gaan. Hij en zijn vrouw Dé zijn heel blij met alle meelevens. Hij heeft ondanks de ernst van zijn situatie vertrouwen in de toekomst. We bidden hen toe dat God altijd bij hen zal zijn, ook met alle veranderingen die voor de deur staan.

Dat doen we ook met dhr. R. van Velsen, zijn vrouw en verdere familie. Wij wensen hen veel sterkte en Gods nabijheid toe.

Ook denken wij aan Jasmijn Bos die haar beentje heeft gebroken. Wij wensen haar veel beterschap en een spoedig herstel toe.

IN MEMORIAM

Afgelopen 15 september is Nadieh Deuring-van der Wal overleden. Wij herinneren haar als een vrolijk meisje en later een vrolijke, energieke jonge vrouw, die het leven omarmde. Wij leven erg mee met Mark en Lynn, de ouders, kinderen en familieleden.

Wij wensen jullie alle sterkte toe.
Op 19 september was het afscheid van Nadieh.

Geboorte

Op 28 september j.l. is geboren Lieke Joanne, dochter van Pieter Ale en Rianne de Boer uit Kampen. Hoewel er eerst zorgen om moeder en kind waren en ze in het ziekenhuis moesten verblijven, zijn ze nu gelukkig allebei thuis. We feliciteren de ouders van harte met deze gezinsuitbreiding, en wensen hen samen met Lieke een gezegende toekomst toe.

KERKENRAAD / KERKRENTMEESTERS

KERKENRAADSVERGADERING

Maandag 04 november a.s

Kerk-en-Werk

Het was een drukke maand, eerst het afscheid van ons geliefde predikantsgezin. Een mooie en volle dienst. Wijnand had een heel eenvoudig afscheid willen hebben maar degene die erbij waren, weten wel beter. Al met al hebben we 2 uur in de kerk gezeten. Onze nieuwe burgemeester was er ook met haar kinderen en nog meer afgevaardigden; als ik ze opnoem vergeet ik er vast wel een paar, daarom maar zo. Ja en dan moet je verder als kerk. We zijn heel blij dat we zo vlug weer een nieuwe predikant hebben mogen beroepen en zijn nog blijer dat het beroep is aangenomen. Op zondag 17 november wordt ds. L. Lammers bevestigd als onze nieuwe predikant. We hopen dat hij, met zijn gezin, ook een hele goede tijd tegemoet mag gaan in Veessen.

Op 16 september zijn we begonnen met het renoveren van de pastorie. Als ik dit schrijf zijn we twee weken verder. Miny heeft de pastorie picobello achtergelaten. Het hielp niets als we zeiden, "laat het nu toch, alles gaat toch op de kop." Boven zijn alle zachtboard plafonds eruit gebroken, die mogen niet meer als het huis verhuurd wordt. Ervoor in de plaats komen er gipsplaten maar, wat bleek [de pastorie is ook al 85 jaar oud], de stroombuizen waren nog van ijzer en moesten ook vervangen worden. Op de keuken na, bleek er beneden ook zachtboard in de plafonds te zitten. Ook die moesten eruit en nu konden we mooi bij de stroombuizen komen die ook vervangen moesten worden. Harm en Mia hebben samen heel wat uren besteed aan het trekken van draden door de nieuwe buizen. Zo zie je maar weer dat ook vrouwen druk hebben geholpen.

De eerste twee weken hebben we gelukkig vaak een beroep kunnen doen op vrijwilligers, want je merkt wel, er moest eerst veel afgebroken worden. Er komt een nieuwe keuken, de badkamer wordt vernieuwd, die lekte geregeld, de ketel wordt vervangen, was ook al bijna 30 jaar oud. Er komt een kleinere ketel in want de muren zijn inmiddels al voorzien van isolatie en de vloer wordt ook voorzien van isolatie.

Nu twee weken later is er echt heel veel werk verzet en alles ziet er alweer netter uit. Met de startzondag hebben verschillende mensen gebruik gemaakt van de gelegenheid om de pastorie te bekijken. Je hoorde alleen maar lofbetuigingen van "wat een mooi huis" en "wat een prachtige plek je

kijkt naar alle kanten ver weg." Misschien mogen we straks nog een beroep doen op deze dames als het huis schoongemaakt moet worden.

Maar u begrijpt wel, alles kost veel geld, wat zou het fijn zijn als u eens een gift zou overmaken naar de kerk. Misschien denk u wel, is dat nu allemaal wel nodig wat jullie doen, dan kan ik van harte zeggen: "het is echt nodig, als je de nieuwe predikant een pastorie wilt aanbieden, die een beetje is aangepast aan deze tijd, ook energiebesparend."

Namens de kerkrentmeesters J.B.



DATA KRINGEN

Kring van Inburgeren

Start medio november

Zus en Zo

Om de week ontmoeten we elkaar op Donderdag morgen in "De VERBINDING" te Vorchten.

17 oktober

31 oktober

14 november

28 november

12 december

Gebedskringavonden

14 oktober

11 november

09 december

Leerhuis

17 oktober

21 november

Koffie ochtend

Een uitnodiging aan iedereen die het gezellig vindt om samen een kopje koffie of thee te drinken. Er kan geknutseld worden, maar u kunt ook komen om een praatje te maken. Wat aandacht te geven, of te krijgen van elkaar. Vanaf half tien is de "Boerbrink" open.

Kom geheel vrijblijvend bij ons langs op:

23 oktober

20 november

18 december Kerstviering.

15 januari

11 maart

08 april Paasviering

Voor informatie 0578 631489 of henniemulder@gmail.com

Groet Hennie

VOOR DE GEMEENTE

Start Winterwerk, 29 september

De dienst werd geleid door dhr. Gert Timmer uit Heerde en het kinderkoor 'Young Spirit' verleende hun medewerking.



Het thema was **'Een goed verhaal,'** dit keer uitgelegd aan de hand van Lucas 15. De kinderen lieten zien wat zij een mooi verhaal uit de Bijbel vonden door iets mee te nemen wat daar een link mee heeft.



Na de dienst koffie/thee/lekkers in de Boerbrink en wie wilde, kon een kijkje gaan nemen in de pastorie naar de werkzaamheden die gedaan zijn; het gaat mooi worden! Een activiteit over het thema volgde, weer uitgewerkt door Jan en Ria, waar we aan de slag gingen met papier, kranten, bladen, scharen en lijm om collages te maken aan de hand van de lezing uit Lucas 15.

Tot slot een overRheelijke (of oveNheerlijke) maaltijd, van onze 'eigen' **TOP-koks!**

Een mooie start voor het seizoen. **WELKOM** als u/jij er ook bij wilt zijn.



75 Jaar Bevrijding

Het zal u niet zijn ontgaan dat het herdenken van 75 jaar Bevrijding is begonnen. Operatie Market Garden is 21 september herdacht in het bijzijn van prinses Beatrix en prins Charles van Engeland. Dat is nog maar het begin van de vele herdenkingen in het kader: 'Gelderland Herdenkt-75 jaar Vrijheid'. In heel Gelderland wordt er op verschillende plaatsen stilgestaan bij de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog om de Bevrijding en 75 Jaar Vrijheid te vieren en om te laten zien en te onderstrepen dat vrede en vrijheid niet een vanzelfsprekende zaak zijn. Met o.a. tentoonstellingen en evenementen zal er dan ook breed in de provincie worden stil gestaan bij de Tweede Wereldoorlog.

Ook in Veessen hopen wij er op een eigen wijze bij stil te staan. Mensen als dominee Buenk (in de oorlogsjaren predikant in Veessen en een centrale figuur in het verzet), Werner Tölke, Bertus van Huffelen, Bernard Bronsink en vele anderen verdienen het om herdacht te worden nu wij 75 Jaar Vrijheid hopen te gaan vieren. Echt vieren kan immers alleen maar als je ook echt weet wat er in het verzet tegen de Duitsers is ondernomen en gebeurd. Als je weet hoe mensen risico's hebben genomen door zich in te zetten voor onderduikers (veel joodse kinderen) en hen opnamen in hun gezinnen. Hoe anderen zich hebben ingezet om geld in te zamelen of om extra bonkaarten te kunnen bemachtigen om financieel, waar nodig, te ondersteunen. Hoe weer anderen zich hebben ingezet om het geweld van de vijand daadwerkelijk te saboteren. Actief verzet het was er volop in ons dorpje aan de IJssel!

Om die reden, om dat stukje geschiedenis, hebben we spontaan een commissie gevormd met als doel om 75 Jaar Vrijheid ook speciaal in Veessen gestalte te geven.

Ons streven is:

1. Een boekje samen te stellen met als titel: Veessen Verzet en Kerk. Dit boekje wordt medio april huis aan huis bezorgd.

2. Op 4 mei een Nationale Dodenherdenking te laten plaatsvinden in ons dorp. Een bijeenkomst in de kerk, met o.a. een muzikale bijdrage. De kinderen van de school worden ook daadwerkelijk bij de herdenking betrokken. Na de bijeenkomst in de kerk, een stille tocht naar de begraafplaats waar we twee minuten stil zullen zijn, de 'Last Post' geblazen zal worden en waar bloemen worden gelegd door de kinderen bij de graven van de mensen die zijn omgekomen.

3. Een expositie in de Boerbrink om een en ander in woord en beeld dichterbij te brengen. Deze expositie zal tot en met de eiermarkt te zien zijn.

4. Ter herinnering aan de inzet van dominee Buenk zal er bij de kerk een plaquette worden geplaatst.

Wat punt 3 betreft: mocht u foto's of wat dan ook bezitten, of misschien weten dat anderen ons het nodige zouden kunnen aanreiken dan houden wij ons zeer aanbevolen!!

Mocht u mensen kennen die zich nog gebeurtenissen herinneren of deze misschien doorvertelt hebben gekregen van familie en/of bekenden dan zijn wij daarin ook zeer geïnteresseerd. Indien mogelijk dan graag voor 1 november het verhaal/gebeurtenis aanleveren!

Samen met u hopen we er een waardige herdenking en viering van te kunnen maken!!

We hebben de maximale bijdrage van Veluwe Remembers ('poppy-regeling') ontvangen en daarnaast ontvangen we ook een financiële

ondersteuning vanuit de kerk en zijn nog in afwachting van andere fondsen die we hebben aangeschreven.

Tot zover onze eerste informatie.

Harry Bosman	mailadres:	h.bosman@solcon.nl
Gerrit Kouwenhoven		g.kouwenhoven8@upcmail.nl
Jan Nederveen		jrnederveen@hotmail.com
Willem Pieltjes		willempieltjes@hotmail.com
Miny Sonnenberg		minysonnenber@gmail.com

=====

Lieve gemeente, hartelijk dank!

Wat een overweldigend afscheid!! Wat een warmte, wat een verbondenheid, wat een hartelijkheid, wat een vriendschap en liefde. Het nagenieten is nog in volle gang, onze dankbaarheid is groot!

Wat hebben we een mooie afscheidsdienst gehad. We hadden ons voorbereid op een gebruikelijke zondagse eredienst in het kader van afscheidnemen, maar wat is de dienst, zonder dat we het wisten, gevuld met prachtige bijdragen van Trio Locale, Willine, Tuum Est, de toespraak van Jan Nederveen en niet te vergeten de schitterende bijdrage van de kindernevendienst. We hebben genoten van de humor, van de spot, van het enthousiasme en de ernst waarmee het allemaal werd gedaan. Complimenten en dank ook aan allen die deze schitterende dag zo voortreffelijk hebben georganiseerd. Dank ook aan allen die ons kwamen groeten en bemoedigen. De intense verbondenheid was zo warm en hartelijk. Hartelijk dank en meer dan dat, voor de prachtige cadeaus en voor de wijze waarop dit door Karin werd aangeboden. Om stil van te worden! Het fotoboek en het boek met de warme, betrokken en bemoedigende afscheidswaarden/afscheidsbrieven liggen binnen handbereik in de kamer en bladeren we regelmatig door. Het maakt ons verlegen, maar ook heel dankbaar. Over een poosje hopen we de aangeboden relaxstoel aan te schaffen. Wat een geweldig cadeau. Ik beloof jullie dat ik Miny er af en toe ook in laat zitten!

De jaren in Veessen zijn ook voor ons mooie en gezegende jaren geweest.

Met overtuiging en vreugde hebben we ons mogen en kunnen geven aan het werk in de gemeente. In de kerkdiensten, de bezoeken in de brede zin van het woord, de gesprekskringen, de jaren van jongeren-catechese, de seniorenmiddagen, de spontane ontmoetingen en gesprekken en noem maar op. Wat hebben we van u gehouden, van jong en oud. Wat hebben we in liefde veel met elkaar mogen delen, vreugde en verdriet, elkaar wijzend op de beloften en geboden van de God en Vader van onze Here Jezus Christus.

Het Woord van God, als een schakel van verbinding. Het woord van God dat eeuwig blijft bestaan.

In de afscheidsdienst stonden we stil bij Jezus' voorbede voor ons. Voor ons persoonlijk is dit bij het afscheid nemen een grote bemoediging. Het gaat niet alleen om afscheid, het gaat om geloof in Jezus' blijvende voorbede. Als we ons houvast daarin zoeken en vinden dan zijn we gezegende mensen waar onze weg ook heengaat. In vol vertrouwen mogen we onze weg dan gaan aan de hand van onze Hemelse Vader.

We hopen en bidden, samen met u, om een gezegende tijd met de familie Lammers. Wat een voorrecht dat Bert klaarstaat om het stokje over te nemen, om als dienaar van het Woord zijn taak in uw midden op zich te nemen.

Heel goed beseffen Miny en ik dat we een nieuwe levensfase ingaan. We hebben daar de afgelopen tijd veel bij stilgestaan. Opnieuw onze weg in Ede zoeken en gaan. Dat zal best wennen zijn.

Wat ons betreft is het niet uit het oog uit het hart! Daarvoor dragen we te veel dankbare herinneringen mee aan u als gemeente, aan het schitterend mooie dorp, de prachtige schepping en...aan het pontje. Het is u, denk ik, wel duidelijk geworden hoe onze kinderen en kleinkinderen ook genoten hebben van pastorie, tuin, omgeving en de ontmoetingen met u. Ook zij zullen Veessen missen. Veessen is ook een stukje van hun leven geworden waar ze met dankbaarheid aan terugdenken.

We zullen u als gemeente intens missen, maar ook al wonen we in Ede, we hopen elkaar ongetwijfeld weer te ontmoeten. We zetten daarom geen punt, maar een komma!!

Shalom !!!

Wijnand en Miny Sonnenberg.

Ons adres:

Wijnand en Miny Sonnenberg
Ben Goerionsingel 34
6716 GJ Ede
Tel. 0318 640197
Mobiel nummer Wijnand: 06-26642280.

=====

Alleen voor vergunninghouders.

Onlangs mocht ik als predikant voorgaan in een gemeente waar ik regelmatig kom, ook al in mijn kandidatentijd. Ook nu mocht ik weer een beurt vervullen bij hen. Kwam aangereden en zag twee parkeerterreinen vlakbij de kerk. De ene was vrijwel vol, de ander bijna leeg. Dus koos ik voor die parkeerplaats die bijna leeg was. Ineens een zuster uit de gemeente liep naar mij toe en zei: "Sorry dominee, maar hier mag u uw auto niet neerzetten. Het is alleen voor vergunninghouders". Gelukkig vond ik een andere plek. Toen ik even later op de kansel zondaren mocht nodigen tot het kruis van Jezus Christus, moest ik er nog even aan denken. Immers ,wie nu met heel zijn leven....vol zonden en wonden.....aankomt bij het kruis van Jezus Christus, zou soms kunnen denken dat daar alleen plaats is voor 'vergunninghouders'. Wij denken vaak dat degenen die gelovig hun leven op Golgotha geparkeerd hebben, mensen zijn die een bijzondere vergunningskaart daarvoor hebben gekregen. Een bevoorrecht volk. Maar als ik daar aankom met mijn verloren en beschadigde leven, zou het mij niet verbazen als ik ergens anders een plekje moet gaan zoeken! Waar de rest van het 'gewone volk 'mag vergaderen. Wat een wonder, zo is het Gode zij dank niet! Bij het kruis van Golgotha gelden geen privileges van vergunninghouders. Daar zijn nu zondaren van harte welkom, en er is ruimte genoeg! Ruim en hartelijk mag de nodiging uitgaan, dat wij met heel ons leven mogen komen, en daar 'parkeerplaats 'mogen vinden: Er is plek genoeg aan de voeten van het kruis, dankzij Gods liefde en genade! Worden we daar niet blij van? (gelezen J. v. Dieren)

=====

Bijeenkomst PCOB Heerde/Wapenveld

De ouderen van de gemeente zijn van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst van de PCOB in het Trefpunt aan de Kanaalstraat te Heerde op woensdag 16 oktober om 14.30 uur.

De heer Rein de Jong neemt ons mee in de geheimen van de PC, tablet en telefoon. Denk aan contacten, vrijheid, kennis en vermaak. Toch kunnen we ons niet onttrekken aan de gevaren die het gebruik met zich mee brengt. Het belooft een boeiende middag te worden. Hartelijk welkom en de toegang is gratis.

INGEKOMEN EN VETROKKEN GEMEENTELEDEN

INGEKOMEN: - **Riëtte Rorije**

VERTROKKEN: - **Jan van den Brink**

- **Wijnand Gijsbert**

VERANTWOORDING COLLECTEN EN GIFTEN			
Collecten	Totaal collecten Kerkrentmeester	€	409,30
	Totaal collecten Diaconie	€	301,92
Extra collecte	Glorie van Libanon	€	49,15
	Voor het Jeugdwerk	€	175,47
Verjaardag fonds	Augustus, door Mw. A. Kouwenhove	€	77,50
	September, door Dhr. J. Nederveen	€	90,00
Giften	voor de kerk als dank voor de bloemen		
	Via Dhr. G.A. Pleiter	€	10,00
	Via Dhr. J. Bastiaannet	€	10,00
	Voor de kerk via giro	€	50,00
		€	1.173,34

Alle gevers hartelijk dank!

KERKKLOK

De kerkklok wordt samengesteld door Willy Wullink.
Kopij aanleveren via e-mail.

Inhoud van deze kerkklok is onder voorbehoud,
er kunnen na uitgifte van de kerkklok wijzigingen optreden.

E-Mail: willywullink@hotmail.com

**Kopij kerkklok inleveren voor
donderdag 31 oktober a.s.**

Onze website is: www.hervormdegemeenteveessen.nl

COLLECTEMUNTEN

Collectemunten kunt u bestellen door het te besteden bedrag te storten
ten name van Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Veessen.

- girorekening: NL10INGB0004482210
- bankrekening: NL71RABO0326546464

Onder vermelding van naam en adres. De munten dienen in hoeveelheden
van 25 stuks of een meervoud daarvan te worden besteld.

De afgedrukte tabel maakt duidelijk om welke bedragen het gaat:

25 stuks	€	18,75	50 stuks	€	37,50
75 stuks	€	56,25	100 stuks	€	75,00

Na het storten van een bedrag, onder vermelding “collectemunten”,
worden de munten bij u thuis bezorgd.

Kerkelijke en andere collecten zijn alleen aftrekbaar voor de
belastingdienst indien u daarvan een bewijs hebt.

Door deze munten op bovenstaande wijze te bestellen, creëert u een
fiscale aftrekpost.

ROOSTERS

BOERBRINK SCHOONMAKEN	
13/19 – 10	de dames Nijmeijer-van Welsum / Van Dieren-Bomhof
10/16 – 11	de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Wijenberg
08/14 – 12	de dames van der Belt-Witteveen/ Tessemaker-Berends
12/19 – 01	de dames Nederveen- Van Dalen/ Van der Scheer-Steenbergen
KERK SCHOONMAKEN	
06/12 – 10	de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen
13/19 – 10	de dames Karrenbeld-Bomhof / Witman-Eikelboom
20/26 – 10	de dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum
27/02 – 11	de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenberg
03/09 – 11	de dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen
10/16 – 11	de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen
17/23 – 11	de dames Karrenbeld-Bomhof / Witman-Eikelboom
24/30 – 11	de dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum
ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS	
06/12 – 10	de heren G. Booy / J. Booy
13/19 – 10	de heren B.J. Schrader / W. Schoonhoven
20/26 – 10	de heren H. Bosman / G.J. Tessemaker
27/02 – 11	de heren W. Pieltjes / H. Huiskamp
03/09 – 11	de heren H. v. Welsum / J. Dijkslag
10/16 – 11	dhr. G. Wonink
17/23 – 11	dhr. W. Wullink
24/30 – 11	de heren G. Booy / J. Booy
RANDOM DE KERK	
06/12 – 10	dhr. W. Schoonhoven
13/19 – 10	dhr. G.J. Tessemaker
20/26 – 10	dhr. H. v. Welsum
27/02 – 11	dhr. J. Nederveen
03/09 – 11	dhr. H. Bos
10/16 – 11	dhr. G. Wonink
17/23 – 11	dhr. W. Wullink
24/30 – 11	dhr. K. Witman
GRASMAAIEN RANDOM DE KERK	
06/12 – 10	dhr. H. Bosman
13/19 – 10	dhr. W. Pieltjes
20/26 – 10	dhr. W. van Dieren
27/02 – 11	dhr. J. Bastiaannet

ROOSTERS
BIJ DE EREDIENSTEN
Aanvang Eredienst zondagmorgen: 09.30 uur
Avonddienst: zondag 19.00 uur
Door de week: 19.30 uur

Zondag 13 oktober

Voorganger	: Ds. H. Brandsen	Organist	: Dhr. J. Smit
Uit	: Harderwijk	Kindernevendienst	: Henry
Telefoon	: 0341-420085	Kinderoppas	: Mevr. I. Bomhof
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Dhr. G. Pleiter
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 0578-694793
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. J. Nederveen	Deurcollecte	: Onderhoud Gebouwen (Pastorie)

Zondag 20 oktober

Voorganger	: Ds. J. Stap	Organist	: Dhr. E. Luikens
Uit	: Kolderveen	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 06-45751180	Kinderoppas	: Mevr. A. van Dieren
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Dhr. W. Wullink
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-631436
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. H. van Welsum	Deurcollecte	: Verwarming

Zondag 27 oktober
Heilig Avondmaal

Voorganger	: Ds. G. Timmer	Organist	: Dhr. M. Westenberg
Uit	: Kampen	Kindernevendienst	: Annelies
Telefoon	: 038-3324414	Kinderoppas	: Mevr. M. van Welsum
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Dhr. J. Bastiaannet
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-692916
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Wit
Koster	: Dhr. G. Pleiter	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 03 november
Met medewerking van Kwartet Kithara uit Oldebroek

Voorganger	: Ds. J.W. van de Kamp	Organist	: Dhr. E. Luikens
Uit	: Elburg	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0525-842666	Kinderoppas	: Mevr. A. Witman
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr. W. van Bessen
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-631451
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. W. van Dieren	Deurcollecte	: Najaarszendingsweek

Woensdag 06 november
Dankdag voor Gewas
Aanvang dienst 19.30 uur

Voorganger	: Ds. B. Zitman	Organist	: Dhr. H.L. Dalhuisen
Uit	: Zwolle	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-621540	Kinderoppas	: Geen
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Mevr. G. Bomhof
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-631356
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Groen
Koster	: Mevr. H. Mulder	Deurcollecte	: Voedselbank Vaassen

Zondag 10 november

Voorganger	: Ds. B. Gijsbertsen	Organist	: Dhr. J. Nap
Uit	: Kampen	Kindernevendienst	: Joukje
Telefoon	: 038-3315432	Kinderoppas	: Mevr. A. Pleiter
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Mevr. J. Bos
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 06-12157015
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. J. Bastiaannet	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 17 november **De intrededienst Ds. L. Lammers**

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. E. Luikens
Uit	: Ede	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0318-640197	Kinderoppas	: Mevr. W. Karrenbeld
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Dhr. G. Wonink
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-694367
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Groen
Koster	: Mevr. K. Huiskamp	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 24 november **Laatste Zondag Kerkelijk Jaar**

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. H. Hakkert
Uit	: Ede	Kindernevendienst	: Henry
Telefoon	: 0318-640197	Kinderoppas	: Mevr. I. Bomhof
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Dhr. G. Pleiter
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 0578-694793
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: wit
Koster	: Dhr. H. Bosman	Deurcollecte	: Bloemengroet

Zondag 01 december **1^{ste} Advent**

Voorganger	: Ds. W. Dekker	Organist	: Dhr. J. Bosch
Uit	: Oosterwolde	Kindernevendienst	: Annelies
Telefoon	: 0525-621074	Kinderoppas	: Mevr. A. van Dieren
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Dhr. W. Wullink
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 0578-631463
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Paars
Koster	: Dhr. G. Visser	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

COLOFON

Predikant:

Kerkstraat 27
8194 LT Veessen
Tel: 0578 - 631368

e-mail: pastorie@kerkveessen.nl

Website: www.hervormdegemeenteveessen.nl

Ouderlingen:

Dhr. J. Nederveen 0578 - 631252
Dhr. W. van Dieren 0578 - 631370
Mevr. K. Huiskamp 0578 - 631201
(Jeugdouderling/scriba)

Ouderlingen - Kerkrentmeesters:

Dhr. G. Pleiter 0578 - 694793
Dhr. J. Bastiaannet 0578 - 692916

Kerkrentmeester:

Dhr. G. Visser 0578 - 631654
e-mail: kerkvoogdij@kerkveessen.nl

Diaconie:

Dhr. H. Bosman 0578 - 631457
Dhr. H. van Welsum 0578 - 631285
Mevr. H. Mulder 0578 - 631489
e-mail: diaconie@kerkveessen.nl

Kerkklok:

Mevr. W. Wullink
e-mail: willywullink@hotmail.com

Collectebonnen / Giften

t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Veessen
bank: NL71 RABO 0326 5464 64
giro: NL10 INGB 0004 4822 10

Administratie:

Ledenadministratie:

Dhr. J. Nederveen 0578 - 631252
e-mail: leden@kerkveessen.nl

Boekhouding:

Mevr. J. Witman 0578 - 631479

Scribaat (uitvoerend):

Mevr. A. Buitendijk 0578 - 641889
e-mail: scriba@kerkveessen.nl

Coördinatie organisten:

Mevr. T. Visser 0578 - 631654

Begraafplaats:

Onderhoud:

Dhr. J. Bastiaannet 0578 - 692916

Administratie:

Dhr. G. Kouwenhoven 0578 - 631778
Email: verhuur@kerkveessen.nl

Grafdelver:

Regratec 0572 - 360262

Giften Diaconie:

Diaconie Herv. Gem. Veessen
bank: NL08 RABO 0326 5033 66